

OF HET NU GAAT OM JE PERSOONLIJKE GELOOFSLEVEN, OM HET FUNCTIONEREN VAN DE PLAATSELIJKE GEMEENTE OF OM HET WERK VAN DE HEER, ZONDER GEBED STAAT ALLES STIL. WE ZIJN SNEL GENEIGD OM VAN START TE GAAN ZONDER EERST TE BIDDEN. VAAK GAAN WE BIJ ONSZELF TE RADE EN HEBBEN WE VERWACHTINGEN VAN ONZE INSPANNINGEN EN GOEDE PLANNEN. WE BESEFFEN VAAK WEINIG HOE WE AFHANKELIJK ZIJN VAN GEBED. EN TELKENS WEER MOETEN WE LEREN OM IN GELOOF ONZE OGEN OP TE SLAAN NAAR DE HEMEL EN ONZE VERWACHTING EN HOOP OP GOD TE VESTIGEN.

• door Peter van Beugen



Zonder gebed staat alles stil



Verlangen we naar God en zullen we een moment van stilte nemen om Hem te zeggen dat we Hem liefhebben, Hem te zeggen dat we ons aan Hem willen wijden? Hebben we verlangens met betrekking tot onze plaatselijke samenkomst en zullen we die kenbaar maken bij God? Misschien eerst in ons persoonlijk gebed, om het daarna met een of meerderen te delen? Verlangen we ernaar een werk voor de Heer te doen? Beseffen we dat gebed het betere deel is van onze dienst? De twaalf apostelen stelden anderen over taken, zodat zij konden 'volharden in het gebed en in de bediening van het woord'.

Omgekeerd, als wij bidden kan God verlangens in onze harten leggen. Bidden opent de poort voor het spreken van God tot ons. Wie bidt ontvangt, soms op een heel andere manier dan wij ons hadden voorgesteld. Voor bidden hoeft je geen opleiding te hebben, je hoeft geen gave te hebben ontvangen en geen bijzondere roeping te hebben. Bidden is wel het allerkrachtigste wapen dat ieder kind van

God heeft. Bidden kun je doen in je kamer of in het park, samen of alleen, hardop of in stilte. Bidden kun je doen als je knielt of als je wandelt, in de ochtend of in de avond, als je blij bent of als je verdrietig bent. Bidden kun je doen in het heetst van de strijd of in de stilte van je hart.

Bidden kunnen we doen terwijl we vasten. Een tijd nemen om onze relatie met God te verdiepen. Een tijd nemen om ons te verootmoedigen, ons aan Hem te wijden of om ons voor te bereiden op een taak. Ouderen hebben de verantwoording om jongeren te leren bidden. Zij moeten begrijpen dat wij leven met onze vensters naar de hemel gericht en dat onze verwachting van Hem is. Jongeren moeten leren bidden en hun relatie met God ontwikkelen, ze moeten ontdekken dat geestelijke groei en blijdschap in hun leven komen als ze leren om persoonlijk te bidden.



Bidden is transparant zijn tegenover God. Het is het wapen tegen frustraties over de omstandigheden, boosheid op je naaste, kritiek op anderen, teleurgesteld zijn in broeders of zusters. Bidden maakt dat we een kanaal van zegen kunnen zijn en vervuld worden van zijn liefde. Bidden mogen we doen in een verlangen naar meer van zijn Geest. Bidden betekent deel uit gaan maken van Gods team hier op aarde. Bidden is niet vervangbaar. Bidden vraagt dat we volharden. Niet opgeven te vragen om een zaak. Het is geen zonde om door te blijven vragen als we geen antwoord op ons gebed hebben ontvangen. God stelt ons soms op de proef.

Bidden is een vorm van geestelijke strijd en het gebed is het eerste wapen dat de tegenstander ons uit de handen wil slaan. We zijn zo snel afgeleid, onze gedachten dwalen weg. We zijn geneigd om het maar uit te stellen of nemen ons voor om het vanaf morgen serieus op te pakken, nu zijn we te moe. We zeggen ook tegen onszelf dat we het te druk hebben, dat we nu snel weg moeten en maken ons er vanaf. We bidden niet omdat we niet in de stemming zijn, onze gedachten geen rust hebben of omdat we niet echt in het geloof een verwachting van God hebben. En als we hebben leren bidden, beseffen we dat we niet meer zonder kunnen, dat ons leven incompleet is, dat we niet goed uit de startblokken komen als we zonder gebed gaan.

Bidden we in de gemeente en bidden we als gemeente? Hebben we in de gemeente soms de neiging om te bidden 'voor de

oren van broeders en zusters'? Beseffen we tegen Wie we praten als we bij elkaar zijn en dat er geen omhaal van woorden nodig is? Hebben broeders soms de neiging om in hun gebed een boodschap te verpakken aan anderen in plaats van God te smeken vanuit hun hart? Zijn we soms geneigd om aan God de Bijbel uit te leggen of oplossingen te bieden, in plaats van met kinderlijke eenvoud bij Hem te komen? Dragen we onze gebeden op in mooie theologische volzinnen, of zijn we kwetsbaar, eerlijk en transparant? Zijn we een voorbeeld voor onze jonge mensen, niet om te laten zien hoe goed wij het doen, maar om te laten zien welk een geweldige God we hebben?

Zijn er misschien veranderingen voor ons gebedsleven? Hoogmoed, ongehoorzaamheid, onverzoenlijkheid, ongeloof, wereldsgezindheid, egoïsme, kritiek, of veroordeling van anderen. We kunnen een heel ander mens worden als we bidden.

De Heer Jezus zocht de stilte, stond vroeg op en sprak met zijn Vader. Zijn discipelen liepen Hem na en vroegen 'leer ons bidden' (Luk. 11:1). Bidden betekent dat de wateren bij ons van binnen tot rust komen, dat het opgedwarrelde zand neerdaalt en dat God tot op de bodem van ons hart naar binnen kan kijken. Bidden is actief bezig zijn om ons te verwonderen over Gods genade in ons leven en te vragen of Hij ons werktuigen wil maken van Hem zelf, of Hij ons wil vullen met zijn kracht en ons dienstbaar wil maken.

Paulus bad vanuit een oprechte zorg voor de gemeente. Voorgangers in de gemeente hebben in de eerste plaats te hoeden over de zielen van de gelovigen. Kijken we naar de buitenkant, moet er vooral niets gebeuren dat buiten het boekje gaat? Of willen we bovenal dat het leven van degenen die ons zijn toevertrouwd verandert door de Heer Jezus? Wordt Hij zichtbaar in ons met zijn liefde en geduld? Mozes bad met een eindeloos geduld voor zijn volk, nemen we daar een voorbeeld aan?

David bad in zijn worstelingen met God. De zorgen over zijn gezin, de tegenslagen van Gods volk, de vragen van dit leven... waarom o Heer, hoelang? Met onze vragen tot God komen leert ons om in vertrouwen onze handen in de Zijne te leggen. In het gebed mogen we steunen op zijn beloften dat Hij elke dag bij ons is, dat Hij ons verdriet kent, dat Hij ons licht wil zijn als het donker is, kracht als we zwak zijn.

Bidden is een zaak maken van onze burens of collega's hier op aarde. Als we geen antwoord hebben op vragen mogen we altijd vrijmoedig zeggen: ik zal voor je bidden. Bidden mogen we doen om vrijmoedigheid om te getuigen, de Heer vragen ons woorden te geven, openingen te creëren. Alleen al van praten over bidden krijgen we soms een schuldgevoel. Laten we dat maar een keer overslaan. We hoeven onszelf geen rapportcijfer te geven voor ons gebedsleven. Laten we maar beginnen, nu het nog kan, elke dag opnieuw om onze knieën te buigen voor de troon van genade.