

# Leven na de genadeklap

• door Sytse de Jonge

Arie de Rover

Uitgave Buiten & Schipperheijn, Amsterdam

176 pagina's, € 14,90

Het overkomt mij niet vaak dat ik een boek twee keer lees binnen drie weken, maar bij dit boek is dit wel het geval geweest. Arie de Rover zet je op een hele boeiende manier aan het denken, aan het nadenken eigenlijk. Dat begint al met de titel: Wikipedia zegt dit over de betekenis van het woord genadeklap: De term wordt gebruikt voor het doden van een levend wezen, om het uit zijn lijden te verlossen als er weinig tot geen hoop is op genezing. Het wordt ook wel figuurlijk gebruikt om de laatste van een serie gebeurtenissen te beschrijven die het eind van het bestaan van iets veroorzaakt; bijvoorbeeld: 'De zaak zat al jaren op de rand van faillissement; de plotselinge prijsstijging van de olie was de genadeslag'.

Het boek gaat over je identiteit als christen. Waar haal je die vandaan? Uit je status? Uit je regels? Uit je godsdienstige gedrag? Arie de Rover zegt er in het boek dit over: 'Maar al te vaak vervallen we in religiositeit. Het leven van religieuze mensen verschilt bijna niet van ongelovigen. Ze maken zich om dezelfde dingen druk en hebben dezelfde angsten en verlangens. Het enige verschil is dat ze, naast alle identiteitsbevredigende activiteiten, ook nog wat religieuze activiteiten onderhouden, zoals bidden, bijbellezen, kerkbezoek, zondagsrust en niet vloeken.'

Eigenlijk is het best moeilijk om als christen in echte vrijheid te leven. Dit boek geeft hele duidelijke handreikingen. Sommige dingen komen best hard aan - het is een klap. Maar wat goed om je opnieuw te realiseren dat een heel nieuw en ander leven mogelijk is en dat dat zelfs de bedoeling is. En daarom is de klap een echte genadeklap! Het is echt de bedoeling dat er een eind komt aan het leven van voor de



bekering! Een christen is anders en mag anders leven, in vrijheid, in blijdschap, in het volledige besef een geliefd kind van onze hemelse Vader te zijn.

In het boek gaat Arie de Rover in op de identiteit van de mens en waar hij of zijn status vandaan haalt. Hij schetst een model waarbij de christen zijn identiteit bij onze Vader vandaan haalt. Hij beschrijft de prijs die status je kost en die prijs is best hoog! Eigenlijk zitten veel mensen, inclusief christenen, in een gevangenis. Met hele heldere en aansprekende voorbeelden uit het dagelijks leven en uit de film die volgens de internet movie database de best gewaardeerde film aller tijden is ('The Shawshank Redemption' - over leven en overleven in een gevangenis), begrijp je dat verandering gewenst is.

Is het makkelijk om in vrijheid te leven? Nee, je moet opnieuw geboren worden en er zijn best wat processen die als weënnemers fungeren. Arie noemt er een aantal, maar geeft ook aan dat hij niet compleet kan zijn. Alle mensen zijn nu eenmaal anders en we hebben last van verschillende belemmeringen.

Ben je na het lezen van dit boek echt vrij? Natuurlijk niet. Het is opnieuw een spiegel. En zoals Jacobus het al ongeveer zei: als je in een spiegel kijkt en daarna gelijk vergeet hoe je er uitziet dan heb je niets aan die spiegel gehad.

Een absolute aanrader.