



Jouw leven

• door Philip Nunn

GOD'S beloningen



In het jaar 539 voor Christus gebeurde er iets buitengewoons tijdens één van de banketten die georganiseerd werd door koning Belsazar: er kwamen “vingers van een mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven”. De koning was enorm geschrokken en loofde een grote beloning uit voor degene die de boodschap kon ontcijferen. “Toen antwoordde Daniël en zei in de tegenwoordigheid van de koning: Houd uw geschenken voor uzelf en geef uw beloningen aan een ander. Toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen en de uitleg ervan zal ik hem laten weten.” (Daniël 5:5, 17). Kunnen we hieruit concluderen dat christenen beloningen ook moeten afwijzen? Misschien zien sommigen van ons een beloning als een vorm van omkoping, als een zelfzuchtige motivatie die een nobele zaak minder waarde geeft. Ons ideaal is om God te dienen vanuit dankbaarheid en liefde, zonder dat we daarbij geïnteresseerd zijn in bijkomende beloningen. Maar is dat de juiste houding? Natuurlijk worden we gered door genade. Onze redding is geen beloning voor goed gedrag (Ef. 2:8-10). Maar wat nu als God ervoor gekozen heeft om beloningen uit te delen aan jou en mij, afhankelijk van hoe wij ons leven hier op aarde leven? Is het echt ‘geestelijk’ om Bijbelse aanwijzingen voor ‘beloningen’ te negeren?

Beloningen bemoedigen

De schrijver van de brief aan de Hebreëen herinnert zijn lezers aan het volgende over hun voorvader Mozes: “Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het *loon* voor ogen.” En meer nog, hij bevestigt dat, wanneer wij God een plezier willen doen, wij “moeten geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken” (Hebr. 11:6, 26). Dit is een grote bemoediging. De grote beslissingen die jij en ik in het leven als christen maken, worden niet vergeten. Ze hebben eeuwigheidswaarde! Het is niet nodig om onszelf te vergelijken met andere christenen of een wedstrijd met hen aan te gaan, want elk van ons “zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning” (1 Kor. 3:8). De Heer Jezus zegt dat zelfs een klein vriendelijk gebaar, als het geven van een beker koud water, beloond zal worden: “voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen” (Matt. 10:42).

Voorwaardelijke beloningen

Het is de moeite waard om op te merken dat aan beloningen in de bijbel vaak een voorwaarde vooraf gaat: “En wie een van deze kleinen slechts een beker koud water te drinken geeft...” (Matt. 10:42). “Want als ik dat vrijwillig doe, heb ik recht op loon” (1 Kor. 9:17). “Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan?” (Matt. 5:46). Wanneer we God en anderen dienen, moeten we daarmee niet proberen indruk te maken op andere mensen. “Anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is” (Matt. 6:1). Wanneer we God en anderen dienen, moeten we daarin de leiding van de Heer volgen en dienen in de kracht van de Heilige Geest: “Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen” (1 Kor. 3:14). De beloningen van de Heer moedigen me aan om Hem trouw te dienen, zelfs wanneer de resultaten nog niet zichtbaar zijn, en om met de juiste houding mijn keuzes te maken, te handelen en te dienen.

Kijk naar de toekomst

Of het idee van beloningen je nu aanstaat of niet, we lezen dat beloningen uitgedeeld *zullen* gaan worden: “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht” (2 Kor 5:10 NBV). Onze diepste en hoogste motivatie is om Christus een plezier te doen – Degene voor Wie we uiteindelijk verantwoording af moeten leggen. Voor ons christenen zijn onderwerpen als zonde volledig afgehandeld op Golgotha, dus het ‘of het nu goed is of slecht’ moet verwijzen naar de betrekkelijke waarde van de keuzes die wij in het leven maken. Laten we wijs leven. Laten we eerst Zijn Koninkrijk zoeken. Laten we investeren in dingen met eeuwigheidswaarde. Natuurlijk ligt ons grootste geluk in het feit dat we Hem zullen ontmoeten en plezieren. De Heer zei tegen Abram: “Ik ben voor u een schild, *uw loon zeer groot*” (Gen. 15:1). De meesten van ons maken zware dagen of lange, donkere nachten mee, waarin we soms geneigd zijn om het op te geven en onszelf weg te laten drijven op de wereldse rivier. Als dat de situatie is waarin je je nu bevindt, kijk dan naar de toekomst. “Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een *grote beloning* met zich meebrengt” (Hebr. 10:35). Hoe? Hoe ziet een Goddelijke beloning er *precies* uit? Ik geniet er van om daar alvast naar uit te kijken en sta het mijzelf toe om straks blij verrast te zijn!