

OH NEE, NIET WEER! NET ALS GISTEREN EN EERGISTEREN IS HIJ ER WEER: ONS LEVENSGROTE PROBLEEM IN EIGEN PERSOON. HET JAAGT ONS ANGST AAN, HET BENAUWT ONS, ZODAT WE HET LIEFST EVEN WEG Zouden WILLEN KRUIPEN. WAT MOET IK HIERMEE AAN, HOE OVERLEEF IK DIT?

# GOLIATH **bruilt** ELKE DAG!

• door Frank Schönbach



## HET KAN ALLEEN MAAR SLECHT AFLOPEN...

Ja, mijn grote probleem is namelijk:

- Geen ontkomen aan: Goliath roept op het laatst zo luid dat iedereen over het hele dal hem kan verstaan, je kunt je oren er niet voor afsluiten;
- niet te overzien: met zijn bijna 3 meter lengte steekt Goliath met kop en schouders boven alles uit, er is niets tegen opgewassen;
- hardnekkig: mijn probleem gaat niet vanzelf weg; elke ochtend meldt het zich weer, de hele dag achtervolgt het geroep me;
- genadeloos sterk: kijk eens naar zijn wapens; een speer als een weversboom, met een kop van 7 kg, daarmee maait hij iedereen onderuit. En zijn pantser van 60 kg, hij draagt het alsof het een Hawai-shirt is; ik ben er niet tegen opgewassen;
- onafwendbaar: het is slechts een kwestie van tijd; als de strijd eenmaal losbarst, staat de afloop al bij voorbaat vast;
- ook nog eens zelfgemaakt: het pijnlijke is dat ik m'n probleem zelf heb gecreëerd, het had er helemaal niet hoeven zijn, ik heb het aan mezelf te danken. Het is het gevolg van het feit dat ik niet naar God geluisterd heb;
- Kortom: ons probleem is onoverwinnelijk!

## WAT HEEFT GOLIATH TOT NU TOE BEREIKT?

- hij voert een tactiek van intimidatie: tot nu toe is het eigenlijk alleen maar bij woorden gebleven, hij heeft nog geen Israëliet iets aangedaan, hij is erop uit dat we

worden ontmoedigd, bang worden en weg willen vluchten!

- hij wil zijn tegenstander van de groep afzonderen: hij daagt ons uit om in je eentje met hem te strijden; hem het gevoel te geven dat hij alleen strijdt en alleen zal sterven;
- Als de kampioen van de krijg bepaalt hij de spelregels, maar waarom eigenlijk? Waarom komt niemand van ons op het idee dat we hem niet met meer man te lijf kunnen gaan? Heeft God aan Jozua en onze voorvaders niet de opdracht gegeven om gezamenlijk op te trekken in het land en het gezamenlijk in bezit te nemen (Joz. 1:11 vv, 11:21)? Hebben zij niet afgerekend met de reuzen in het land?
- hij kan alleen maar lachen om onze lafheid; en wij staan er maar wat bedremmeld bij! Goliath weet toch zeker dat niemand van ons ook maar enige kans maakt tegen hem, of...?
- Boven op alles komt nog eens de tijdverspilling: we tobben maar rond op het slagveld; onze huizen en onze eigen velden blijven onbewerkt liggen; onze tijd en energie worden opgeslokt en aan het werk waartoe we eigenlijk geroepen zijn komen we niet toe. En Goliath lacht in zijn vuistje...

## GOLIATH IS HEEL DICHTBIJ!

Heb jij dat ook, of ben ik de enige die de stem van Goliath hoort:

- Hoe moet ik verder gaan omdat ik alleen sta in het leven, geen partner (meer) heb?

- Hoe moet ik omgaan met mijn (schoon)familie, hoe kan ik iedereen te vriend houden?
- Hoe moet ik omgaan met de spanningen in mijn huwelijk? Ik zie geen uitkomst meer!
- Ik raak in de stress van school, ik kan de druk af en toe niet aan. En dan die leraren nog....!
- Wat moet dat als ik straks mijn baan verlies, geen inkomen meer heb?
- Ik zou eigenlijk wel los willen komen van mijn lievelingszonde, de gedachten die ik koester, de schuldgevoelens die het met zich mee brengt;
- Ik wil een verandering in mijn oppervlakkige geloofsleven;
- En dan die lastige broeder of zuster; door hem heb ik het soms helemaal niet naar m'n zin in de samenkoms!
- En daarbovenop komen nog eens de duizend-en-één andere irritaties die op m'n zenuwen werken!



En elke keer die vernietigende stem van binnen, bijna onhoorbaar, maar duidelijk aanwezig: je haalt het toch niet! Ja, de een is stabiel, moediger, sterker dan de ander. Wie 'sterk' is probeert het reusachtige probleem werkelijk aan te pakken; maar met onze uitrusting, die we zelf met veel vlijt en moed hebben gemaakt, komen we toch geen stap verder; we lopen hooguit de kans onszelf belachelijk te maken.

## Ach... DAVID

Plotseling verschijnt iemand op het toneel die aan het verhaal een nieuwe wending geeft: David. Omdat hij ook een Israëliet is, is dit probleem ook zijn probleem, alleen was hij er zich schijnbaar niet van bewust! En zonder enige aarzeling kondigt hij aan dat hij de strijd met die Goliath aan wil binden.

Hoe reageren degenen die daarvan horen?

- zijn drie broers willen hun 'jongste broertje', die onverantwoord en nieuwsgierig is wegsturen. Hij is alleen op sensatie uit. Zo'n overmoedig broekie laat je toch niet met zo'n avontuur in? Intussen doen ze zelf ook niks...
- Koning Saul geeft David het advies om de strijd niet aan te gaan wegens gebrek aan ervaring. Nou ja, als hij het dan toch wil, moet hij maar het nodige menselijke advies en de hulp van ouderen aannemen... al had Saul zelf niet de moed gehad om de vijand ook maar met één vinger aan te wijzen.
- Goliath lacht zich kapot; eigenlijk is hij in zijn wiek geschoten dat zo'n iel mannetje het tegen hem opneemt en hij bespot hem. Hij is zo zeker van zijn

overwinning, omdat hij alleen die roodharige jongen ziet, en naast hem die Hebreeuwse soldaten die stuk-voor-stuk een meter korter zijn dan hij. Maar hij heeft geen oog voor de macht die Davids handen sterkt in de strijd.

## DAVID HEEFT VISIE!

De mannen in het leger van Israël kenden de macht van God wel, maar alleen met hun hoofd. David hield in zijn dagelijks leven echt rekening met God!

- David kan terugkijken op zijn ervaringen met God. Toen hij namelijk op zijn schapen moest passen heeft hij niet alleen maar het idyllische leven van een schaapherder geleefd, met tussendoor wat spelen op zijn harp en fluit, wat psalmdichten in de schaduw van een oase, en af en toe trainen met zijn slinger. Nee, hij had voor levensbedreigende situaties gestaan, met leeuwen en beren gevochten; en hij had ervaren dat God hem redde! Die ervaringen gaven hem de moed en het vertrouwen, dat God hem ook in deze strijd zou redden!
- David probeert de situatie te bezien vanuit Gods gezichtpunt. Hij ziet geen onoverwinnelijke reus! Hij ziet een onbesnedene, die Gods slagorden uitdaagt. Hier staan geen mensen op het spel, maar de eer van God. God laat het niet gebeuren dat zijn volk wordt veracht, hij laat niet toe dat ze worden besmeurd.



David heeft begrepen, dat God niet onverschillig is over zijn volk, maar dat Hij ze juist in tijden van nood, crisis en strijd heel nabij is. Zoals Jesaja het later zou zeggen: 'in al hun benauwdheden was Hij nabij, en de engel van zijn aangezicht redde hen uit (Jes.63:9)'. En Jeremia zei: 'Daarom is mijn binnenste om hen bewogen: ik zal mij zeker over hen erbarmen, spreekt de Heer (Jer. 31:20, vgl Hos 11:8)'. Paulus heeft ook op een heel bijzondere manier de hulp van de Heer ervaren, toen hij alleen in de gevangenis zat en de afloop van zijn proces moest afwachten (2 Tim. 4:17-18). Ik denk dat Paulus zinspeelt op de woorden van David in Psalm 22, die beschrijft hoe hij gered werd uit de leeuwenmuil. Van John Nelson Darby wordt verteld, dat Joh.14:20 een sleutelvers in zijn leven is geworden. Na een ongeluk moest hij lange tijd het bed houden en gedurende deze tijd worstelde hij met twijfel, alhoewel hij al enige tijd als geestelijke gediend had. En plotseling werd hem duidelijk dat God zich onlosmakelijk door de Heer Jezus met ons verbonden heeft: 'in die dag zullen jullie erkennen dat Ik in mijn Vader ben, en jullie in Mij en Ik in jullie'.

David is niet zo naïef om te denken dat hij met zijn herdersonrusting iets kan uitrichten tegen Goliath. Hij vertrouwt niet op zijn eigen krijgskunst (hij wist heel goed dat hij ook wel eens doel miste met zijn slinger), maar hij gaat de vijand tegemoet in de naam van de God van Israël, de Heer van de hemelse legers. Geen kiezelstenen tegen een bronzen pantser, maar God tegen Goliath!

### GEESTELIJKE STRIJD!

In het Nieuwe Testament lezen wij dat onze strijd niet is tegen vlees en bloed, tegen mensen en hun capaciteiten, maar tegen geestelijke machten. Als wij in die strijd staande willen blijven, zullen wij ons van geestelijke, goddelijke wapens moeten bedienen (2 Ko.10:3,4; Ef.6:10-17). Ook aan ons is de oproep gericht, de duivel te weerstaan, als hij luid brullend rondgaat (1 Pt.5:8-9).

David ziet met zijn geestelijk oog, als vanuit Gods invalshoek, de vijand als reeds verslagen aan (1 Sam.17:46,47). Het is hem er niet om te doen om zelf als held uit de bus te voorschijn te komen. Nee, voor hem is het in deze bedreigende situatie belangrijk dat zowel de Israëlieten als de Filistijnen zullen erkennen dat de God van Israël zélf strijdt en niet van menselijke middelen afhankelijk is.

De Heer Jezus en zijn discipelen hebben ons steeds op de vijand gewezen als reeds overwonnen, ook al ligt de

uiteindelijke overwinning nog in de toekomst (Op.12 en 20)! 'Nu is het oordeel over de wereld, nu wordt de vorst van deze wereld buiten geworpen (Joh.12:31), '...daar de overste van deze wereld reeds geoordeeld is (Joh.16:11)', ... daar nu de kinderen aan bloed en vlees deelhebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen, opdat hij de dood te niet zou doen en hem die de macht over de dood had, dat is de duivel... (Heb.2:14).

Kun jij de vergelijkingen met je eigen leven trekken?  
Welk probleem brult Goliath in jòuw leven?  
Wanneer slinger jij de eerste steen af op Goliath?  
Vertrouw op de levende God!

Geen kiezelstenen  
tegen een bronzen  
pantser, maar God  
tegen Goliath!

