

• door Gerda Hoddenbagh-Los

# Vrouwen in de Bijbel: Izebel (1 Kon.16:31 e.v.)

Is er in de Bijbel een vrouw te vinden, meer demonisch, afgodisch en gruwelijk moordlustig dan Izebel, echtgenote van koning Achab? Ze is geboren in het 'hol van de leeuw', het gebied van Tyrus (Ez.28) en Sidon, waar haar vader Etbaäl ('met hem is Baäl', of 'Baäl leeft') koning was. Achab kan geen slechter keuze maken dan juist deze vrouw te trouwen (16:31). Zij zet hem aan tot het doen van alles wat kwaad is in de ogen des Heren (21:25).

Vanuit haar geboorteland zijn 450 priesters van Baäl en 400 priesters van Astarte meegekomen. Izebel voorziet in hun onderhoud. Alsof dat nog niet genoeg is, doodt zij de meeste priesters van de God van Israël (18:4,13).

## Wat een mens zaait

Maar God laat niet met Zich spotten. Tijdens een geweldige manifestatie van Zijn macht en majesteit toont Hij zich – middels Zijn knecht Elia - superieur aan alle profeten van Baäl (1 Kon.18). Als Izebel dat hoort, besluit ze ook Elia te doden. Haar demonische dreiging is zo groot, dat Elia voor haar op de vlucht slaat.

Waarom houdt Achab haar niet tegen? Ach, de man heeft niets in te brengen. Dat blijkt duidelijk als Izebel buurman Nabot laat stenigen om de eenvoudige reden dat hij weigert zijn erfdeel aan Achab te verkopen (1 Kon.21). Haar invloed gaat gepaard met toverijen en hoererijen en reikt tot in verdere geslachten (2 Kon.9:22). Door haar toedoen gaat het tienstammenrijk te gronde. Maar wat deze vrouw zaait, zal zij oogsten. Haar dood is gruwelijker dan de dood van al die anderen die zij op haar geweten heeft. Op oude leeftijd - maar desondanks ordinair opgemaakt - duwen dienaren haar uit het raam. Zij valt te pletter, honden eten haar vlees en haar skelet dient als mest op het veld (9:30-37).

## Izebelgeest

Wie denkt dat het verhaal van Izebel hiermee ten einde is, vergist zich. In de zogenaamde zendbrieven schrijft de apostel Johannes aan de gemeente te Thyatira 'dat zij de vrouw Izebel laten begaan' (Op.2:20). Hier is weliswaar geen sprake van gruwelijke moordpartijen, maar ook hier betekent zij, als symbool van valse religie, een groot gevaar voor het volk van God. Kenmerkend voor haar is dat zij beweert een profetes te zijn, terwijl zij de gelovigen 'leert en misleidt om te hoereren en afgodenoffers te eten'.

Een andere apostel – Paulus - behandelt precies deze thema's in zijn eerste brief aan de Korintiërs (1Kor.5, 10, 11 en 14), maar kennelijk wordt zijn onderwijs genegeerd. Ook waarschuwt hij voor een 'andersoortige geest' (2Kor.11:4) met een 'ander evangelie' (Gal.1:6-9) en voor 'verleidende geesten en leringen van demonen' (1Tim.4:1-3). Het is de 'geest van Izebel' waardoor ook wij kunnen worden misleid om allerlei onreinheid goed te praten (hoererij) en de geestelijke eredienst te vervangen door een vleeselijke godsdienst (Gal.4:9-11).

Vraag niet hoe het mogelijk is dat één vrouw een hele natie of een hele gemeente naar de ondergang voert. Het is mogelijk, ook in onze tijd. De gemeente van Thyatira wordt opgeroepen zich te bekeren. Misschien hebben wij als christelijke gemeente van 2015 niet eens in de gaten waar wij mee bezig zijn. Maar nog steeds wijst Gods Woord ons de juiste weg.

*Gebed: 'Heer, geef ons alstublieft de gave om geesten te onderscheiden, opdat wij niet door de geest van Izebel worden misleid.'*