



# TERRORISME IN EUROPA

• door Kris Tavenier

**VRIJDAG 13 NOVEMBER 2015, DE DAG WAAROP 'S AVONDS GRUWELIJKE AANSLAGEN PLAATSVONDEN IN DE STAD PARIJS. ZES TERRORISTISCHE AANSLAGEN MAAKTEN MEER DAN HONDERDDERTIG DODELIJKE SLACHTOFFERS EN MEER DAN DRIEHONDERD GEWONDEN, ONDER WIE EEN GROOT DEEL ERNSTIGE VERWONDINGEN OPLIEP. EUROPA EN HEEL DE WERELD SCHRIKKEN OP VAN VERONTWAARDIGING, ONGELOOF EN VERDRIET. TERLOOPS WORDT WEL EVEN VERGETEN DAT ER IN HET MIDDEN-OOSTEN HAAST DAGELIJKS TERRORISTISCHE AANSLAGEN PLAATSVINDEN. DESONDANKS IS DE VERONTWAARDIGING TERECHT, HET IS VERSCHRIKKELIJK DAT ER DERGELIJKE ZINLOZE WREEDHEDEN WORDEN BEGAAN. HOE REAGEERT DE WERELD, HOE REAGEERT DE KERK EN HEEFT TERREUR IETS TE MAKEN MET DE PROFETIE?**

### **De reactie van president Hollande**

President François Hollande reageerde vrijwel meteen. De noodtoestand werd uitgeroepen om de burgers van Parijs te beschermen en dadelijk namen militairen hun plaats in in het straatbeeld. Naast deze maatregel stuurde de Franse president ook nog twee andere boodschappen de wereld in. Frankrijk zal genadeloos terugslaan en het terrorisme meer dan ooit met grote kracht bestrijden, was de eerste boodschap. De tweede boodschap was dat hij de maatregel had genomen om de grenzen van Frankrijk te sluiten. Daarmee vertolkt hij de gedachten van heel veel Europeanen. Begrijpelijk, maar zijn ze daarom juist?

Frankrijk zal genadeloos het terrorisme bestrijden. Wat zal deze belofte allemaal teweegbrengen? Het aantal bombardementen in Syrië werd alvast opgedreven. Natuurlijk dient terrorisme bestreden te worden. De overheid dient zijn burgers te beschermen tegen die blinde haat en gruwelijke wreedheid van het terrorisme. Maar die blindheid en gruwelijkheid mag niet beantwoord worden met eenzelfde blindheid en wreedheid. Immers, wat zal de in oorlogstermen genoemde collateral damage zijn wanneer er genadeloos wordt gereageerd? Collateral damage of ne-

venschade maakt namelijk gewoonlijk onschuldige slachtoffers. Het valt te hopen dat men daar oog voor zal blijven hebben.

Frankrijk sluit de grenzen. Hoelang zal dit duren en wat zullen de gevolgen hiervan zijn? Er wordt meteen met de vinger naar de vluchtelingen crisis gewezen, alsof de instroom van vluchtelingen de oorzaak is van deze terroristische aanslagen. Vergelijkingen met het paard van Troje worden gemaakt waarbij terroristen via het Trojaanse paard van de vluchtelingenstroom Europa binnen komen. Het is natuurlijk realistisch dat er terroristen misbruik hebben gemaakt (en maken) van deze vluchtelingenstroom om Europa binnen te komen. De media laten het alvast doorschemeren. Maar laten we eerlijk zijn, terroristen hebben die vluchtelingenstroom niet nodig om Europa binnen te geraken. Al voor de vluchtelingenstroom zijn er terroristische aanslagen geweest in Europa en in Amerika. Immers, terroristische aanslagen zijn niet een gevolg van vluchtelingen, maar vluchtelingen zijn een gevolg van terrorisme. Om de vluchtelingen crisis dus als schuldige aan te wijzen is te kort door de bocht. Toch gaan er meer en meer stemmen op om de vluchtelingen aan hun lot over te >>

laten omwille van de eigen veiligheid, terwijl dezen precies vluchten voor het soort gruwel zoals zich in Parijs heeft afgespeeld. Het is toch niet omdat iets misbruikt wordt, dat het gestopt dient te worden. Het buskruit is ook misbruikt om er wapens van te maken. Vliegtuigen zijn misbruikt om terroristische aanslagen te plegen. Zullen we daarom alle vliegtuigen uit de lucht halen? Het valt te hopen dat de echte vluchtelingen, die al veel te lijden hebben gehad, nog hulp mogen vinden.

## Hoe reageert de kerk?

Het valt te hopen dat de kerk een ander geluid laat horen. Het is alvast niet aan de kerk om de deuren te sluiten. De vluchtelingenstroom bestaat voor het overgrote merendeel uit mensen die terreur, geweld en oorlog ontvluchten. Mogen zij hulp vinden van de zijde van de kerk? In Mattheüs 25 leert de Heer Jezus zijn discipelen welke houding Hij van hen verwacht: 'Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij opgenomen, naakt en u hebt Mij gekleed; Ik was ziek en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen' (vers 35-36). 'Voorwaar, Ik zeg u, voor zoveel u het hebt gedaan aan één van de geringsten van deze broeders van mij, hebt u het Mij gedaan' (vers. 40). Er staat hier niet bij dat we eerst maar eens een asielprocedure moeten afwachten. Merk trouwens op dat deze verwachte houding in een gedeelte staat dat over de eindtijd gaat (Mattheüs hoofdstuk 24-25). Uitlegkundig gaat het zelfs primair over Israël, die 'mijn broeders' zijn. Desalniettemin is het principe duidelijk voor alle tijden: kom de mens die te lijden heeft tegemoet. Dát is de houding die Christus van zijn kerk verwacht.

## Profetisch perspectief

Hebben terroristische aanslagen iets te maken met de profetie van de eindtijd zoals de Bijbel die leert? Voor zover ik weet staan er geen specifieke profetieën over terreurdreiging in de Bijbel. Er staat wel dat wij zullen horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, dat volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk (Mattheüs 25:6-7). Dat het behoorlijk woelig en dreigend is onder de landen en de volken is dagelijks merkbaar. Hoe dan ook zullen terreur, aanslagen en dreiging bepaalde effecten teweegbrengen die wel degelijk in een Bijbels profetisch kader passen. Het pad wordt verder geëffend. Er vallen er minstens drie

kort te noemen.

1. Toenemende afkeer van geloof, welk geloof dan ook. De dreiging van het terrorisme komt vanuit de hoek van de radicale islam. De individuele groeperingen op zich zijn één zaak, maar het collectief aan diverse radicaal islamitische groeperingen is een andere. Vanuit dit radicaal islamitisch geloof wordt opgeroepen tot de jihad, tot oorlog, tot moord, tot een kalifaat, tot terreur en wreedheid, tot geweld en tot een wereld veroverend islamitisch gedachtegoed waarbij geen middelen worden geschuwd om de hele planeet te islamiseren. Het streven is enerzijds bekeren of anderzijds verdrijven of doden. Hoe dan ook wordt een ander gedachtegoed niet getolereerd op geclaimde grond. Veel moslims doen hun uiterste best om de wereld ervan te overtuigen dat dit niet het soort islamgeloof is dat zij aanhangen. Maar daar heeft de modale mens steeds minder oren naar. Sterker nog, de generalisatie gaat nog heel wat verder. Het is het fanatisme van geloof überhaupt, welk geloof dat dan ook mag zijn, dat een probleem is. En daarmee is geloof op zich het probleem, zo meent men. Europa heeft het juk van het geloof al lang verworpen sinds de zgn. verlichting, het evolutionisme van Darwin hartelijk omarmd, de vrijzinnigheid hoog in het vaandel geplaatst en het humanisme tot ideaal verheven. Dit om maar de gekozen weg die ingeslagen is te schetsen. Dit Europa zal nooit of te nimmer toelaten dat geloof nog een rol van betekenis zal spelen in de maatschappij. Ni Dieu ni maître. Meer nog, geloof moet iets worden dat terzijde wordt geschoven en zo nodig met alle middelen wordt bestreden. Deze ontwikkeling valt te verwachten (zie Openbaring 13:1, 5, 7a).
2. De schreeuw om een sterke leider over Europa. Terreur leidt tot angst, angst leidt tot een vraag om bescherming, een vraag om bescherming resulteert in de schreeuw om een sterke en daadkrachtige leider die voor veiligheid kan zorgen. Die leider vinden we in het eerste beest uit Openbaring 13, namelijk het beest dat uit de zee opkomt. Het krijgt macht over stam, natie, taal en volk (vers. 7b). Bondgenoten zullen het beest volgen en zich aan diens zijde scharen. Hoe groter de dreiging, hoe luider de schreeuw klinkt om een macht die de leiding in handen neemt. Vast en zeker wordt het gedachtegoed daarvoor klaar gemaakt. Maar laten we



niet vergeten dat deze zelfde macht zich evenzeer keert tegen God en de zijnen!

3. Een verbond tussen Israël en de grote macht. Niet alleen Het Westen, Europa, Amerika en bondgenoten, wordt bedreigd. Ook de veiligheid van Israël staat alweer onder druk. De haat richt zich niet alleen tegen het Westen, maar ook tegen Israël. Hoe lang zal Israël de steeds terugkerende dreiging kunnen weerstaan? Eens wordt die te zwaar en dan komt er een verbond met Het Westen. Een gemeenschappelijk vijand maakt vrienden. Het is over zo'n verbond dat Daniël schrijft (Daniël 9:27). Maar dat verbond is niet gratis. Ook in Israël zal de eredienst, verwoord door slachtoffer en spijsoffer, gestaakt moeten worden.

## Tot slot

Wij christenen hoeven niet in angst te leven en al helemaal niet ons doen en laten er door laten bepalen. Ook al kunnen we niet alles heel precies verklaren en zijn we daar beter ook maar voorzichtig mee. Wij mogen erop vertrouwen dat onze machtige God door alles heen zijn plannen zal verwezenlijken. Wij mogen uitzien naar de komst van onze Heer Jezus Christus. Maranatha, Heer Jezus kom terug! En tot het zover is, mogen wij zijn kerk zijn die zijn gezindheid en liefde uitdraagt in deze wereld om ons heen.

