

• door Gerda Hoddenbagh-Los

Vrouwen in de Bijbel: De Sunamitische

(2 Kon.4:8-17)

Het thema van dit nummer van Focus is 'vluchtelingen' en vluchtelingen zijn afhankelijk van gastvrijheid. De vrouw die in deze bijdrage aan de beurt is, is een toonbeeld van gastvrijheid. Nu is haar gast - de profeet Elisa - weliswaar geen vluchteling, maar hij is wel vaak op reis en wij weten niet of hij - buiten de zogenaamde profetenschool - eigen onderdak heeft. Hij is waarschijnlijk nogal eens afhankelijk van de gastvrijheid van vreemden. Op zijn vele reizen passeert hij regelmatig de plaats Sunem. Daar woont een voorname (en verstandige) vrouw, haar naam blijft onbekend. Zij ziet Elisa en dringt er bij hem op aan dat hij bij hen(!) komt eten. Het blijft niet bij die ene keer, Elisa is welkom zo vaak hij wil. Zonder dat zij het weet, herbergt zij 'een engel' (Hebr.13:2), want zij herkent in hem een 'heilige man van God'. De Bijbel spreekt vaak over gastvrijheid, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Denk bijvoorbeeld aan de engelen in Genesis 18 en aan het huisgezin van Bethanië waar de Heiland liefde en gastvrijheid ondervond (Luk.10:38; Joh.12:1-2). Ook Paulus genoot herhaaldelijk van gastvrijheid (Hand.16:15), soms zelfs van totaal onbekenden (Hand.28:7). Het is een bevel (1Petr.4:9), een aanbeveling (3Joh.:5-7) en gastvrijheid wordt beloond (Mat. 10:41).

Lessen over gastvrijheid

Er vallen voor ons uit deze geschiedenis interessante lessen te leren over gastvrijheid aan vreemdelingen.

1. Heb oog voor de behoeften van anderen. Elisa passeerde ongetwijfeld meerdere woningen, maar deze vrouw onderkent zijn behoefte aan een plekje om tot rust te komen.
2. Handel niet op eigen houtje. De vrouw vraagt haar man om toestemming. Zij toont hiermee het gezag van haar man te erkennen. En hoewel niets bekend is over het geloofsleven van de vrouw, geldt voor ons: maak er een gebedszaak van. De Heer van ons huis moet groen licht geven.

3. Zorg dat er anderen bij zijn. Omdat de vrouw welgesteld is, mogen we aannemen dat ook zij - evenals haar man - personeel om zich heen heeft. Zij is dus niet alleen in huis, en dat is een belangrijk principe als het gaat om het opnemen van vreemden in je huis. Ook Elisa komt niet alleen, zijn knecht Gehazi is bij hem. Satans gedachten zijn ons niet onbekend (2Kor.2:11). Hij is erop uit om gelovigen - o.a. door verleiding - ten val te brengen. Dat zien we bijvoorbeeld in de geschiedenis van Jozef (Gen.39:7-20). Zeg vooral nooit: Dat overkomt mij niet.

4. Ga niet impulsief te werk. Bij haar plan om een logeerkamertje voor Elisa te laten bouwen, gaat de vrouw niet over één nacht ijs. Zij heeft onderscheidingsvermogen en neemt niet zomaar 'jan en alleman' in huis op. Elisa heeft bewezen een betrouwbaar persoon te zijn, die zij graag onderdak wil bieden.

5. Het onderkomen voor de profeet is sober, in overeenstemming met zijn persoon. Wie rijk is kan makkelijk zijn overvloed ten toon spreiden. Maar tegenover mensen die dat niet gewend zijn is dat niet verstandig. 'Bed, bad en brood' is wel erg karig. De Sunamitische heeft nagedacht over wat Elisa nodig heeft om zijn dienst ten volle te kunnen vervullen: een bed, tafel en stoel, een kandelaar en een maaltijd. Er wordt een koele, stenen ruimte gemetseld: sober, efficiënt en solide. Een afgezonderde plek waar hij zich terug kan trekken.

6. Iedereen heeft privacy nodig. De ruimte is afgezonderd van alle bedrijvigheid in huis. Wie A zegt moet ook B zeggen, en juist die continuïteit kan op termijn spanningen opleveren. Duidelijke afspraken over o.a. privacy kunnen botsingen voorkomen. Te vaak wordt misbruik gemaakt van gastvrijheid, waardoor goedbedoelde initiatieven eindigen in een fiasco.

Vraag: Hoeveel van jouw luxe ben jij bereid om te delen met anderen?