



• door Wim Hoddenbagh G.zn.

LEVEN IN OVERVLOED

JEZUS IS GEKOMEN OM ONS LEVEN TE GEVEN, LEVEN IN OVERVLOED¹. GOD MAAKTE DAT AL DUIDELIJK IN DE TUIN VAN EDEN. DAAR STOND DE BOOM VAN HET LEVEN. ADAM EN EVA MOCHTEN ETEN VAN DE VRUCHTEN VAN DIE LEVENSBOM, ZOVEEL ZE WILDEN. IN DEZELFDE TUIN STOND DE BOOM VAN DE KENNIS VAN GOED EN KWAAD. DAT WAS EEN ANDER VERHAAL. GOD VERTELDE HUN: ‘VAN ALLE BOMEN IN DE TUIN MAG JE ETEN, MAAR NIET VAN DE BOOM VAN DE KENNIS VAN GOED EN KWAAD; WANNEER JE DAARVAN EET, ZUL JE ONHERROEPELIJK STERVEN.’²

1 Johannes 10:10

2 Genesis 2:16-17

Genesis is het boek van de basisprincipes van God. Elk verhaal in dit boek laat iets zien van Zijn bedoelingen met de wereld. De levensboom heeft dus een boodschap: God wil dat we bloeien en groeien in een leven gevende relatie met Hem. Hij geeft leven in overvloed. Zijn bedoeling is dat wij leven zoals Hij het oorspronkelijk heeft bedoeld - spontaan, onbevangen, zonder zonde, schuld en oordeel. Maar ook de boom van de kennis van goed en kwaad vertelt een verhaal. Het is de boom van wikken en wegen, de boom van onze menselijke pogingen die leiden tot oordeel. Zowel het kwade als het goede van deze boom trekken Gods leven uit je weg³. Het resultaat van het eten van beide soorten kennis, goed en kwaad, is hetzelfde: het leidt tot de dood. Adam en Eva aten van de vruchten van deze boom. Het gevolg was dat er zonde, schuld en schaamte in hun leven kwam.

Wikken en wegen

Als zonen en dochters van Adam en Eva zijn we gewend geraakt aan het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Eten van deze boom betekent dat je een afweging gaat maken:

Als ik het goede doe, ontvang ik het goede.

Als ik het kwade doe, ontvang ik het kwade.

Je eigen beoordelingsvermogen, rechtvaardigheidsgevoel en gezond verstand worden leidend. Als we eerlijk zijn is het resultaat hiervan altijd negatief: op de beste momenten maakt het je trots en onafhankelijk, in slechte tijden somber en onrustig. Je wordt heen en weer geslingerd tussen willen en kunnen. Je zoekt je kracht in je prestaties. Je gaat wakker liggen. Je agenda neemt je leven over. Succes maken je tijdelijk blij, maar een volgend moment kan veroordeling van mensen om je heen je zomaar omverblazen. Je identiteit is niet geworteld in Christus, maar in je eigen kracht en beoordelingsvermogen.

Lijstjes en meningen

Ik herkende dat bij mezelf. Als ik terugkijk zie ik dat ik vaak de boom van het leven links heb laten liggen. Ik streepte goed en kwaad tegen elkaar weg, maakte lijstjes met verstandelijke argumenten en ging af op meningen van anderen. In mooie tijden gaf dat me een krachtig zelfvertrouwen. In moeilijke tijden was er de veroordeling. Totdat God me duidelijk maakte dat Hij het anders

heeft bedoeld. Hij plantte een levensboom. Jezus zegt in Johannes 10:10: 'De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verderven. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben, en het overvloedig hebben.' Leven ontvangen van Jezus, dat was waar ik naar verlangde. God beantwoordde dat verlangen op een gewone zaterdagochtend.

Klaarwakker

Het was halfvier in de ochtend en ik was klaarwakker. Ik draaide me om in bed en probeerde de slaap te vatten. Maar de onrust in mijn lijf was te groot en drong me naar buiten. Zo gebeurde het dat ik korte tijd later het strand opliep. Het was vloed. De zee stond hoog. De maan verschool zich achter de wolken. De zon zou pas straks opkomen. En daar liep ik, alleen over een verlaten strand. Op dat moment begon God te spreken. Het was een tijd geleden dat ik Zijn stem zo direct had gehoord; ik was verrast. In mijn gedachten kwamen Zijn woorden uit Romeinen 8:1: 'Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn'. Dat was een bekende Bijbeltekst, ik had er regelmatig over gepreekt. Maar deze keer was het anders. Want terwijl ik over het strand liep, maakte God het steeds persoonlijker. 'Er is geen veroordeling voor jou, want je bent in Christus'. Een kilometer lang, steeds dichterbij kwam zijn stem. En uiteindelijk klonk het bijna hoorbaar, boven het rollen van de golven uit. *Het is echt waar, Ik veroordeel je niet. Want je bent in mijn Zoon. Je bent in Christus, in Hem geef ik jou leven.*

Het was vijf uur in de ochtend. De zon kwam langzaam op, boven de duinen. En ik zat op mijn knieën op het strand. Ik besepte diep in mijn hart dat er in Christus geen veroordeling meer is, maar dat Hij leven wil geven in overvloed.

De keuze: leugen of leven

God gunt ons allemaal Zijn leven in overvloed. Hij plantte een levensboom. Eten van de boom van kennis van goed en kwaad betekent leven met veroordeling. We kennen de stemmen die altijd maar fluisteren: je deed het fout, je deed het goed, je bent fout, je bent goed. We kennen de schuld en schaamte die het gevolg daarvan zijn, maar ook de trots en eigenzinnigheid. Stop ermee: kies het leven. Jezus is gekomen om ons hemels leven te geven. Leven in overvloed.

³ Romeinen 6:16,21



Gebed

Heer, het is mijn verlangen om in vrijheid te leven. Dat niet langer leugens bepalen wat ik denk, wat ik wil of hoe ik me voel. Niet langer zullen leugens mijn leven regeren. U verbreekt elke macht en invloed van de leugens die ik heb geloofd. U geeft mij leven in overvloed, door Jezus Christus onze Heer. Ik geloof dat U mij niet veroordeelt, omdat U mij ziet in Christus. Ik wil eten van de boom van

het leven. Van de Heer Jezus, want Hij is het Leven. Leven in Uw overvloed is het geschenk dat U mij geeft en geen leugen zal dat meer verhinderen. Dit is mijn verlangen, in de naam van de Heer Jezus. Amen.

Wim Hoddenbagh is spreker en trainer bij de organisatie Royal Mission en spreekt in gemeenten en op conferenties.



Leugen of leven: vanuit welke bron leef je?

Leugen van goed en kwaad		Leven in Jezus Christus
God als strenge Heer die je tevreden moet houden. Doe meer, bid meer, werk harder. Als resultaat ontvang je liefde. Nou ja, een beetje dan.	Wie is God?	God als liefdevolle Vader die mij onvoorwaardelijk aanvaardt. Niet vanwege mijn prestaties, maar omdat Hij liefde is.
Je bent onafhankelijk en zelfgericht. Je vertrouwt op je eigen talenten en intelligentie. Je vertrouwt anderen niet. 'Als iets goed moet gebeuren dan moet ik het zelf doen.'	Wie ben jij?	Je bent afhankelijk, je erkent hulp. Je beseft dat je om je heen mensen nodig hebt die van God houden. Je beseft dat je volledig afhankelijk bent van je hemelse Vader.
Leven door liefde voor de wet. Je leeft op basis van het naleven van gedragsregels en principes. Gehoorzaamheid komt eerst, een persoonlijke relatie pas daarna.	Je theologie	Leven door de wet van de liefde. Je grootste waarheid is dat je leeft vanuit de liefde van de Vader. Wat je hebt ontvangen wil je doorgeven aan mensen die je ontmoet.
Onzeker, rusteloos, geen vrede. Je hebt geleerd dit goed te verbergen. Je doet je best het goede te doen, maar vanbinnen is er geen rust, je voelt je onzeker en angstig en hebt moeite met vertrouwen en intimiteit.	Je leven	Zekerheid en rust. Je ervaart, ook in zware tijden, een soort 'basisvrede'. Je zekerheid ligt niet in je gedrag, maar in de genade van God.
Je zoekt bevestiging, goedkeuring en acceptatie bij mensen. Dat vervult je echter niet, maar leidt tot angst voor falen en afwijzing. Je zoekt troost in gewoonten en gevoelens.	Je identiteit	Je bent totaal geaccepteerd door Gods liefde. Je leeft in genade. Want er is voor jou geen veroordeling in Christus.
Je dient anderen om te ontvangen. Hoge druk om te presteren voor God en mensen. Je werk voor God heeft als opbrengst dat je indruk maakt op mensen. Je wordt er zelf moe en cynisch van, en dit leidt tot steeds minder motivatie om te dienen.	Je motivatie	Dienen omdat je hebt ontvangen. Je wordt gemotiveerd door dankbaarheid. Je hebt alles gekregen, dus je hoeft niets meer te claimen. Leven in overvloed betekent werken vanuit genoeg.
Verdienen van Gods goedkeuring. Het ontbreekt je aan motivatie en je voelt je lusteloos. Hoe lang je ook bidt en in de Bijbel leest, je mist de ontmoeting met de liefde van Vader.	Je tijd met God	Plezier en vreugde. In je ontmoetingen ontdek je steeds meer de liefde van God, maar ook een afstand van moeten, moeten, moeten. Je werkt vanuit rust.
Grote ambitie. Je hebt een verlangen naar succes en een streven om gezien te worden. Hoewel je relatie met God op een laag pitje staat, wil je graag gezien worden als geestelijk volwassen.	Je ambities	Vertrouwende overgave. Je hebt een verlangen om dagelijks met God te wandelen. Je woorden passen bij je daden, je daden passen bij het Woord van God.
Je leeft als een slaaf. Je voelt je eenzaam tussen de mensen om je heen en los van God. Je bent ontworteld en leeft onder veroordeling.	Vrijheid	Je bent een zoon. Je bent in staat om liefde te ontvangen. Vrij om te zijn zoals God je heeft gemaakt. Afhankelijk en vrij tegelijk.
Voorwaardelijk en afstandelijk. Op de momenten dat je God ervaart in je leven, lijkt het op een projectie van je eigen gedachten en gevoelens.	Gods nabijheid	Dichtbij en intiem. Wanneer je gedachten afdwalen, merk je soms dat je onverwacht bezig bent met je hart, waarin Gods liefde woont. Hij die zegt: 'Ik zal je nooit verlaten.'

Schema: naar een idee uit het boek 'Spiritual Slavery to Spiritual Sonship' van Jack Frost (2006)