

• door Gerda Hoddenbagh-Los

# Vrouwen in de Bijbel

## Esther en Zeres (Esther2-7)

### Esther

Twee vrouwen spelen een belangrijke rol in het boek Esther. Eerst natuurlijk Esther zelf, een Joods weesmeisje dat in een vreemd land is opgevoed door haar oudere neef Mordechai. Op jonge leeftijd wordt ze verkozen tot echtgenote van de machtige Perzische heerser Ahasveros. We leren haar kennen als knap ('schoon van uiterlijk'), bescheiden, intelligent en wijs, want ze voelt zich niet te belangrijk om te luisteren naar de raad van anderen.

In haar vijfde jaar als koningin gebeurt er buiten het paleis van alles waar zij bij betrokken raakt. Een zekere Haman, een Agagiet (Amalekiet, 'jodenhater' 3:10) krijgt een hoge functie. Hij wil dat iedereen voor hem buigt, maar Mordechai weigert. Via haar personeel heeft Esther contact met haar neef. Zo verneemt zij het snode plan van Haman om niet alleen Mordechai, maar met hem alle Joden in het rijk te laten doden. Mordechai dwingt Esther om haar positie en invloed aan te grijpen tot redding van haar volk. Geen geringe opgave voor iemand van (vermoedelijk) begin twintig! Esther toont moed en geloof, dankzij de steun van haar volk (4:15-17). Op vorstelijke wijze - en met gevaar voor eigen leven - benadert ze de koning en weet hem voor zich te winnen. Haar bemiddeling betekent redding voor een heel volk.

### Zeres

Maar er is nóg een vrouw die invloed uitoefent op haar man: Zeres, de vrouw van Haman. Tot viermaal toe wordt haar naam genoemd in combinatie met de ('wijze') vrienden van Haman. Zij is veel ouder dan Esther (en mogelijk moeder van een groot gezin). Haman heeft de hoogste positie gekregen onder Ahasveros. Vol trots luistert Zeres naar de verhalen die hij opdist (5:11). Hij is zelfs – samen met de koning – uitgenodigd voor een feestmaal bij koningin Esther!

Ook zijn boosheid en frustratie over Mordechai hoort zij aan en zij weet de oplossing: Vraag morgenochtend toestemming aan de koning om hem op te hangen aan een hoge paal.

Als Haman echter de volgende dag thuiskomt, blijken de rollen omgedraaid. Verbijsterd horen Zeres en de vrienden hoe Haman onverwacht genoodzaakt is geweest om Mordechai te eren.

Gaat er bij hen langzaam een lichtje branden? Kijk uit voor die Jood Mordechai, zeggen ze. Je zult door hem nog eens ten val komen!

Na dit voorval neemt het leven van Zeres plotseling een heftige wending. Haman is voor de tweede keer uitgenodigd voor een exclusief feestmaal bij de koningin, maar hij zal daarna niet meer thuiskomen. Diezelfde dag nog hangt niet Mordechai, maar Haman aan de 25 meter lange paal die naast zijn huis is opgericht. Het huis van Haman en Zeres wordt aan Esther gegeven (8:1). En hun tien zonen worden gedood tijdens de slachting die volgt als reactie op het bevel van Haman (9:7-10). Zeres blijft als een berooide vrouw achter.

### Opbouwend of afbrekend

'De wijsheid der vrouwen bouwt haar huis, maar de dwaasheid breekt het af met haar eigen handen.' Zien we dat niet in de levens van beide vrouwen? Van Esther kan worden gezegd dat zij niet alleen voor haar eigen huis, maar zelfs voor haar hele volk tot zegen werd, terwijl Zeres haar man steunde op een weg die - voor hem en velen met hem - naar de ondergang leidde.

*Vraag: Jakobus schrijft later in zijn brief over twee soorten wijsheid (3:14-17). Door welke wijsheid word jij getypeerd?*