



• door Gerard Hoddenbagh

# In functie en bekleed met **ALLE MACHT**



## VAN THERESA MAY - PREMIER VAN GROOT-BRITANNIË - WERD EEN TIJDJE GELEDEN IN DE PERS GEZEGD: 'SHE IS IN OFFICE, BUT NOT IN POWER', WAT ZOVEEL BETEKENT ALS: ZE IS NOG WEL IN FUNCTIE, MAAR ONTDAAN VAN ALLE MACHT.

Hoe zit het met Christus? Geldt voor Hem hetzelfde? Nee, gelukkig niet. Hij is niet alleen in functie: *Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge* (Hij is aller Heer, zoals Petrus in Hand.10:37 tegen Cornelius zegt), maar Hij is ook bekleed met alle macht: *'Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde'* (Matth.28:18), en *'Die Hij gewerkt heeft in Christus door Hem (...) aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten, boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. En Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen...'* (Ef.1:20-22), en *'Jezus Christus, die aan Gods rechterhand is, heengegaan naar de hemel, terwijl engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn'* (1Petr.3:22).

Hij oefent zijn macht niet te allen tijde en overal uit naar ons geloven, want *'Nu zien we nog niet alles aan Hem onderworpen'*, maar is daartoe wel in staat - wij mogen zijn macht nooit beperken - en handelt soms ook wanneer Hij dat nodig vindt en zijn Naam ermee gemoed is. In de tegenwoordige tijd - die je zou kunnen kenmerken als de tijd van genade - verplettert Hij de volken nog niet met een ijzeren knots en slaat Hij ze nog niet stuk als pottenbakkerswerk. Nu heerst de genade door gerechtigheid (Rom.5:21), maar in de toekomstige eeuw heerst de gerechtigheid en zal elke knie zich moeten buigen. Nog steeds zucht de schepping en is ze in barensood - ze ligt als het ware op het kraambed - maar het moment komt dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. We leven dus in het spanningsveld van *'Hij heeft alles aan zich onderworpen'*, en *'Wij zien nog niet alles aan Hem onderworpen'*, terwijl Hij in principe al de macht heeft *'om ook alles aan Zich te onderwerpen'* (Fil.3:21).



Wat doet Hij in de tussentijd? In Hebr.10:13 staat: *'Hij wacht op het tijdstip dat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten.'* Zit Hij dan in een soort wachtkamer zonder taak en 'met de handen in de schoot'? Gelukkig niet.

Ik wil twee functies of ambten van de Heer die Hij nu uitoefent kort belichten.

## De Hogepriester

Hij is onze Hogepriester en gelukkig niet ontdaan van alle macht, want er staat geschreven: *'Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij de belijdenis vasthouden. Want wij hebben niet een hogepriester die niet met onze zwakheden kan meelijden, maar Een die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van de zonde. Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd'* (Hebr.4:14-16)

Hij is niet iemand die van het leven hier op aarde niets afweet, maar Hij is door dezelfde omstandigheden als wij heengegaan, alleen nog veel dieper. Hij heeft armoede, honger en dorst gekend. Hij heeft afwijzing, haat, spot, laster en ondankbaarheid ondervonden. Hij heeft eenzaamheid ervaren en werd niet begrepen, zelfs niet door zijn leerlingen. Hij werd verraden door een 'vriend' en verloochend door een toegewijde leerling. En toch heeft Hij volhard tot het einde. En als 'ervaringsdeskundige' kan en wil Hij nu met ons meelijden en ons genade en barmhartigheid geven, precies getimed, op het juiste moment. Hij is niet onmachtig om dit te doen. Hij kijkt niet van grote hoogten op ons neer en zegt als het ware: 'Sorry, maar Ik kan er ook niets aan doen. Ik heb wel medelijden met jullie, maar daarmee houdt het op.' Nee, Hij zegt als het nodig is: 'Wees niet bang', of 'Mijn genade is jou genoeg', of 'Rust een beetje uit', of 'Ik ben met je alle dagen', of 'Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld', of 'O, vrouw, groot is uw geloof; moge u gebeuren zoals u wilt', of...

Zijn Woord is levend en krachtig en door Zijn Geest bemoedigt Hij ons. Soms stuurt Hij een vriend of vriendin naar ons toe, die zegt: 'Ik moest aan je denken en dacht dat het maar beter was om even langs te komen'. En inderdaad, dat was net op tijd, want je had de moed al verloren.

Een andere keer geeft Hij iemand de opdracht om een kaartje te sturen of om voor je te bidden. Hij bemoedigt je door

het lezen van de Bijbel of door een lied dat plotseling in gedachten komt. Ineens krijg je een berichtje via WhatsApp van iemand met een boodschap voor die dag.

Door een preek lijkt het wel of God rechtstreeks tot je spreekt en je wordt zo bemoedigd dat je de week weer ingaat met nieuw elan en nieuwe kracht.

In eenzaamheid, gedurende perioden van verslagenheid, als je uitgeput bent en aan alles de brui wilt geven, als je teleurgesteld bent in jezelf of anderen, als er een 'Judas' onder je vrienden blijkt te zitten, als mensen op wie je vertrouwde het af laten weten en de wereld lief krijgen; Hij is altijd in functie en vergeet je geen moment. Nader dus zonder schroom en met vrijmoedigheid tot de troon van de genade. Doe dat, hoe jij je ook voelt. Schreeuw het uit tot Hem, roep zijn naam aan. En als je door grote emotie overmand wordt en de taal tot stilstand komt, wees er dan van verzekerd dat de Geest voor je bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij die de harten doorzoekt, weet wat de bedoeling van de Geest is, want Hij bidt, in overeenstemming met God, voor heiligen.

## De voorspraak

Hij is ook onze voorspraak. Zo staat het in 1Joh.2:1: *'En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige'*.

Helaas struikelen we. Om de innige verbondenheid met de Vader in stand te houden of te herstellen, is Jezus onze voorspraak. Hij is voortdurend 'in de weer' - in functie - om ons in de omgang van de Vader te bewaren of terug te brengen. Als we zondigen, verliezen we onze redding niet, maar is er wel iets mis in onze relatie tot de Vader. Het is dan niet meer zoals het was. We ontlopen Hem en kijken Hem niet meer recht in de ogen. En hoewel we onze redding niet kunnen kwijtraken, verliezen we wel de blijdschap over onze redding (Ps.51:14). Door de voorspraak van de Heer gaan we weer verlangen naar de vreugde van vroeger en naar de kracht van de Geest - want de Geest Zelf wordt niet van ons weggenomen, maar wel zijn merkbare aanwezigheid. En wat is een christen zonder de voelbare en tastbare aanwezigheid van Gods Geest? In Efeze 4:30 staat: 'Bedroef de Heilige Geest van God niet'. Maak Hem niet verdrietig. Helaas doen we dat snel en soms gedachteloos: een negatieve opmerking, lichaamstaal die meer zegt dan woorden, een ongepaste grap, een vernederend gebaar, afbrekende kri-

tiek, roddel, overdrijving en laster.

Een voorbeeld van de voorspraak van de Heer zien we in het leven van Petrus. Hij is zelfverzekerd en ervan overtuigd dat hij de Heer niet zal verlaten. Jezus waarschuwt hem nog met de woorden: 'Simon, Simon, zie, de satan heeft dringend verlangd u allen te mogen ziften als de tarwe; Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden; en jij, als je eens bekeerd bent, versterk je broeders'.

Maar dan, als het kritieke moment komt, verloochent hij zijn Meester. Wie en wat gebruikt de Voorspraak om Petrus te herstellen? Een vuur, een dienstmeisje, twee anderen en een bedroefde blik (Luk.22:54-62); een ontmoeting (24:34); een teleurstellende visvangst en enkele vragen bij een 'mannenontbijt' (Joh.21:1-23).

De Heer heeft een heel arsenaal van mensen, omstandighe-

den en dingen om ook ons tot inkeer en belijdenis te brengen. Hij is voortdurend bezig om, als het ware, bij ons neer te knielen om onze voeten te wassen en ons te reinigen en te verfrissen (Joh.13:1-10). En waarom? Omdat zijn hart en het hart van de Vader hunkeren naar een innige verbondenheid met ons en omdat Hij weet dat we ten diepste niet gelukkig zijn zolang dat ontbreekt: 'Als Ik je niet was, heb je geen deel met Mij' (Joh.13:8b).

Vooruitziend naar zijn verschijning, wanneer wij met Hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid en we zullen zeggen: 'Ja, er is een God Die op aarde recht doet!' (Ps.58:12), mogen wij ons nu verheugen in zijn voortdurende zorg voor ons.

