



ZONDE & *vergeving*

• door Arie Slingerland

**IEDER MENS WIL GRAAG GELUKKIG ZIJN. MEER NOG DAN RIJKDOM, OF WAARDE-
RING VERLANG JE NAAR GELUK. VOOR VELEN IS DAT INDERDAAD RIJKDOM, MAAR
VOOR DAVID BEGINT GELUK BIJ HEEL IETS ANDERS: ‘WELZALIG HIJ WIENS OVER-
TREDING VERGEVEN, WIENS ZONDE BEDEKT IS... WELZALIG DE MENS WIE DE HERE
DE ONGERECHTIGHEDEN NIET TOEREKENT (PSALM 32:1).**



**VERGEVING VAN ZONDEN IS GEEN DOEL OP ZICH OF HET HOOGSTE WAT EEN MENS OP AARDE
BEREIKEN KAN. HET IS DE EERSTE LES, DE TOEGANG TOT EEN TERREIN WAAR GELUK EINDELOOS IS.**



Als we nadenken over de vergeving van zonden die God ons geeft, worden we enthousiast en dankbaar. Zonde is een realiteit in de wereld waarin we leven, maar ook in ons leven. Ieder die eerlijk in de spiegel kijkt moet dat erkennen. Wat is zonde eigenlijk en wat is vergeving? Hoe kan God vergeving schenken en wat moeten wij mensen daarvoor doen?

Wat is zonde?

Het oorspronkelijke woord voor zonde heeft de betekenis van het missen van een doel. Zo gebruiken we het ook in onze taal. Als iets verloren gaat door onbedachtzaamheid of een ongelukje, dan zeggen we: 'Dat is zonde'. Door de zonde missen wij ook het doel dat God met mensen heeft. We missen het doel God, heerlijkheid te geven (Rom.3:23).

Zonde is ook de overtreding van een gebod of regel. Daarom brengt zonde straf over degene die zondigt. De eerste zonde van de mens had dan ook vreselijke gevolgen: 'Zoals door een mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgedaan, doordat allen gezondigd hebben...' (Rom 5:12). Zonde is ook de bron waaruit de verkeerde daden voortkomen. Dit noemen we wel de zondige natuur of erfzonde.

De oplossing van het probleem van de zonden, onze boze daden en overtredingen wordt als eerste aangesneden in de brief aan de Romeinen (Hfdst 1 t/m 5:11). De oplossing die God ons biedt is zondenvergeving. Dat wist David ook al, maar dit gedeelte van het Woord van God openbaart ons pas hóe God zonden vergeven kan. De rechtvaardige grondslag daarvoor is gelegen in het plaatsvervangend sterven van de Heer Jezus. Doordat Hij zijn bloed heeft gegeven is

onze zonde uitgedelgd. Wie dat gelovig aanneemt ontvangt vergeving van zonden.

Het dieper liggende probleem van onze zonden ligt in de zonde; onze zondige aard of bron waaruit onze boze daden voortkomen. Die moest worden geoordeeld. Dat probleem wordt behandeld in de brief aan de Romeinen van hoofdstuk 5 vers 12 t/m hoofdstuk 8. Wij moeten met Christus sterven om in nieuwheid van leven te gaan wandelen 'Wij zijn dan met Hem begraven door de doop tot de dood, opdat, zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding; daar wij dit weten, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde te niet gedaan zou zijn, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde,' (Rom.6:3-7).

Wit als de sneeuw!

Het oorspronkelijke woord voor vergeving heeft de betekenis van wegzenden en wegdoen. Dat herinnert ons aan het ritueel van de grote verzoendag (Lev.16). De hogepriester legde zijn handen op de kop van een bok, beleed de zonden van het volk en zond de bok weg de woestijn in. Maar ook begrippen als uitdelgen, uitwissen en afwassen geven iets van de bedoeling weer. Zo doet God. Al bij monde van de profeet Jesaja zegt Hij: 'Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol' Jes.1:18. In het NT lezen we over dit onderwerp o.a. in Ef. 1:7 'In Wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade'. En in Kol.1:14: 'In Wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden'. Deze gedeelten openbaren ons het voornemen dat God al diep in zijn hart had vóór de grondlegging van de wereld, namelijk dat Hij zonden vergeeft!

Wat moet ik doen?

Wie zijn zonde eerlijk belijdt ontvangt vergeving. God verlangt geen volmaakte belijdenis, maar wel een oprechte. Hoe zouden wij al die miljoenen zonden nog weten en kunnen opsommen? Wij mogen echter geloven dat de Heer Jezus als de hogepriester op de Grote Verzoendag alle zonden van zijn volk heeft beleden. Hij heeft dat gedaan op het kruis van Golgotha. Toen heeft Hij in de drie uren van duisternis de zonden gedragen van allen die hun vertrouwen op Zijn offer hebben gesteld.

1Joh.1:9 leert ons: 'Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid'. We hebben een rechtvaardige Voorspraak bij de Vader. Daarom kan de tegenstander geen beschuldiging tegen ons inbrengen en houdt Gods gerechtigheid stand als Hij ons vergeeft. >>

Zo groot, volmaakt en bewonderenswaardig is het werk van zijn Zoon. Daarom is Hij ook waard te worden aanbeden. Straks zullen we zingen: 'U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie.'

En nu al zingen wij:
Heer Jezus Christus al mijn schuld
Hebt u voor eeuwig mij vergeven
U hebt mij vrij en blij gemaakt
U geeft mij nieuw en eeuwig leven
Heer uwe liefde is zo groot
Dat ik het niet begrijpen kan
Ik bid Heer u aan.

Ik kan het zeker weten

God wil dat wij leven in de zekerheid van ons geloof en de vergeving van onze zonden. Zolang we dat niet hebben kunnen we niet verder groeien in onze relatie met God. Zekerheid ontvangen we heel eenvoudig door God te geloven op zijn woord, net als Abraham dat deed. Zekerheid krijgen we dus nooit door af te gaan op ons gevoel of onze ervaring. Dat leidt tot twijfel. De Bijbel is waard te geloven, want het is Gods getuigenis. Als ons geloof zich daar op richt komen we niet bedrogen uit!

Elkaar vergeven

Als we rechtstreeks tegen een broeder of zuster hebben gezondigd moeten we dat ook tegenover elkaar belijden. Belijden is de fout erkennen en benoemen. Verontschuldigen aanbieden of sorry zeggen is niet altijd een belijdenis. Anderzijds moeten wij ruimhartig zijn in het aanvaarden van iemands belijdenis en hoeven we de woorden niet op een schaal wegen. De Heer draagt ons op elkaar te vergeven als een broeder of zuster daar om vraagt, tot zeven maal

zeventig maal toe. Dat betekent gewoon altijd. De gelovige kan dat omdat hij de goddelijke natuur deelachtig is geworden. Het nieuwe leven in ons wil graag als Jezus zijn en kan vergeving schenken.

Wie eerst?

Weigeren om de ander de zonden te vergeven vormt een geestelijke belemmering. Ten eerste voor u zelf. Boosheid of bitterheid in het hart gaan een gebondenheid vormen waar je zelf het meest onder gebukt gaat. Ten tweede kan een ander gebukt gaan onder onze onverzoenlijkheid. De gelijkenis van de slaven (Matth. 18:21-35) laat zien dat wij door een kille houding een ander 'in de gevangenis' kunnen werpen! Het optrekken van muren tussen gelovigen berokkent veel leed. Vergeven kunnen we alleen in de kracht van Christus. Hij is niet alleen ons voorbeeld (Ko.3:12, Ef.4:32) maar ook degene die het in ons werkt.

En als de ander nu geen gelovige is of nooit met een belijdenis komt? Of als degene die tegenover jou heeft gezondigd niet meer leeft? Als je slachtoffer bent van misbruik en de dader is al overleden? De weg naar genezing en bevrijding voor jezelf begint bij het voornemen in ons hart om de ander te vergeven. Dit kan niet anders dan gepaard gaan met worsteling en tranen, maar het leidt wel tot overwinning. Een voormalige kampbewaker vroeg aan Corrie ten Boom om vergeving. Na een korte en felle strijd kon ze het. Een oud SS-er die meegedaan had aan het verbranden van Joden vroeg aan Simon Wiesenthal om vergeving en hij kon het niet! In het eerste geval gingen beiden bevrijd verder, de beide laatsten zijn voor de rest van hun leven gebonden.

Vergeving is geen abc van het christelijk geloof. Vergeving is God die ons telkens weer verbaasd doet staan. Vergeving aanvaarden en vergeving bieden is delen in Gods grootste daden. Gelukkiger kan een mens niet zijn.

