



EVANGELISEREN?

Ik zeg: **DOEN!**

• door Jaap Noorlander

De oogst

Een zeer succesvolle boer werd vader. Met zijn vrouw bracht hij hun zoon liefde bij voor het boerenbedrijf. Hij nam hem mee naar het land en liet hem zien hoe mooi Gods schepping is. Samen vertelden zij hem van een andere Zoon, Jezus, Gods Zoon. Wat Jezus had gedaan op Golgotha raakte de jongen zo dat hij zijn zonden beleet en zich bekeerde tot God. Geweldig toch? Het boerenvak boeide de zoon steeds meer. Daarom besloot de vader op enig moment het bedrijf over te doen aan zijn zoon. Het eerste jaar dat de zoon zelf verantwoordelijk

was voor het boerenbedrijf verliep heel anders dan de vader had verwacht. In plaats van het land te bewerken, te zaaien en het opkomende gewas te verzorgen, nam de zoon elke dag een stoel, zette die bij het land, ging erop zitten en dankte God voor Zijn schepping en de oogst die Hij zou geven. De vader vroeg zijn zoon waarom hij niet aan het werk ging. 'Vader, als boerenzoon vertrouw ik op God. Hij zal oogst geven'. De oogsttijd kwam. Maar wat viel er eigenlijk te oogsten?

Jezus zei: 'Mijn voedsel is: de wil doen van Hem die mij gezonden heeft en zijn werk

voltooien. Jullie zeggen toch: "Nog vier maanden en dan komt de oogst"? Ik zeg jullie: kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst! De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing: De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie eropuit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af' (Joh. 4:34-38).



Open je ogen

De Heer Jezus is duidelijk. Hij roept ons op Hem te volgen en te getuigen. 'Ga dan heen...' (Mt.28:19), 'Ga heen...' (Mk.16:15), 'En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden...' (Lk.24:47), 'Volg jij Mij...' (Jh.21:22). Elke schrijver van de evangeliën vertelt ons op een bijzondere manier iets van het leven van de Heer Jezus. Elk evangelie sluit af met een oproep van de Heer zelf! En voordat de Heilige Geest is uitgestort en de Heer naar zijn Vader gaat, vat Hij, als ik dat zo mag zeggen, deze vier opdrachten samen, 'jullie zullen Mijn getuigen zijn...' (Hd.1:8). Opmerkelijk is dat de Heer niet vraagt: 'Wil je mijn getuige zijn?' Ik lees in Zijn woorden meer dan een verwachting. Mijn reactie op Zijn oproep is mijn antwoord op wat Hij voor mij heeft volbracht op het kruis. De Heer Jezus roept ons op onze ogen te openen. 'Kijk om je heen', zegt Hij. Wie zien we dan? Onze burens, collega's, vrienden, mensen die elke dag in dezelfde trein of metro reizen. Wij zien mensen met wie we wellicht dagelijks optrekken. Zij vormen de eerste doelgroep, toch?

Getuigen

Een getuige kan vertellen wat hij gezien, gehoord en ervaren heeft. In Handelingen 1 lezen we dat Matthias de plaats innam van Judas als apostel omdat hij met de andere discipelen getuige was van het leven van de Heer Jezus en van Zijn opstanding. En wie kan er nu beter getuigen van wat de Heer Jezus in zijn/haar leven heeft gedaan dan de persoon zelf? Paulus schrijft aan de Korinthiërs dat hij met hen over niets anders wilde spreken dan over Jezus Christus en Zijn sterven aan het kruis (1Ko.2:2). De ontmoeting van Paulus met de Heer Jezus op weg naar Damascus was indrukwekkend geweest. Van farizeeër naar volgeling van Jezus zijn Heer, was voor Paulus een grote stap. In volle overtuiging nam hij die stap. En hij hield dat niet voor zichzelf, maar predikte meteen Christus in de synagoge, dat Hij de Zoon van God is (Hd.9).

Wat is jouw verhaal? Wat heb jij van de Heer Jezus gezien. Hoe heeft Hij jou aangeraakt dat je koos voor Hem? Elk verhaal, elke ervaring is anders. Ik ben geen Paulus. Maar ik kan me goed herinneren wat de doop met mij deed. De enorme opluchting dat al mijn zonden waren weggedaan door de Heer Jezus. Hij gaf daarvoor Zijn leven. Daar mag ik van getuigen tot eer en grootmaking van mijn Verlosser en Heer door er gewoon over te vertellen en in mijn leven te laten zien. Wie de Heer Jezus voor mij is.

Nu is er nog tijd

'Nog vier maanden en dan komt de oogst'. Het is geweldig als iemand het evangelie voor de eerste keer hoort en zich bekeert door zijn zonden te belijden. Ik wens iedereen toe dat je zo'n gebeurtenis mag meemaken. Vaak zijn we schakeltjes. Ook een Jeroen Pauw (van Pauw en Witteman) liet zich ontvallen dat hij vroeger op de zondagschool heeft gezeten. Meerdere gasten aan hun tafel hebben getuigd van hun geloofsvertrouwen in hun God. Het zou geweldig zijn als ook deze man de Heer Jezus als Heiland en Heer zou leren kennen. Tijdens een concert vertelde Oleta Adams, een zangeres, dat ze christen is. Zij gelooft in God en wil graag over Hem zingen. En dat deed ze met een gevoelig lied! Door het verspreiden van folders, het staan op markten en braderieën, door christelijke boekwinkels en bijbelkiosken, op beurzen vanuit een Bijbelstand, door kinderclubs, op allerlei manieren wordt het evangelie gezaaid. Het kan niet anders dan dat er oogst komt. Onze houding, dat ene woord, die folder, dat gesprek, die aandacht, het doet er allemaal toe als we het doen voor onze Heer. Hij vraagt dat van ons en Hij gebruikt het. En mensen keren zich om naar Jezus Die hun Verlosser en Heer wordt. Zullen we tegen de Heer zeggen dat we beschikbaar zijn om dat te doen of te spreken wat Hij van ons vraagt? Franciscus van Assisi zei het ongeveer zo: 'Verkondig het evangelie dagelijks en gebruik woorden als het nodig is.'

Zoek de ander op!

Vissen vang je niet in je badkuip. Daarvoor moet je naar water gaan waarin vissen leven. Dan is het wel handig als je geschikt materiaal hebt en er iemand is die je helpt. Tenminste, dat geldt voor mij.

We zijn allemaal verschillend, gelukkig maar, anders werd het een saaie boel. Trouwens dan zouden we elkaar ook niet kunnen aanvullen, ondersteunen, enthousiasmeren en kunnen activeren om eens iets anders te proberen of te leren. Als standhouder van de Bijbelstand ben ik lid geworden van de Vereniging van Standhouders en sinds een jaar ben ik bestuurslid. Op deze manier laat ik zien dat ik belangstelling voor hen heb en dat ik bereid ben voor hun belangen op te komen. Ik ben één van hen en onder hen. Ik luister naar hun verhalen en probeer aandacht te geven waar dat gevraagd wordt. Dat kost tijd en vraagt inspanning. Zij weten allemaal dat ik 'van de Bijbel en het geloof' ben. En ze komen. De een na de ander met zijn/haar verhaal. Ik mag vertellen in Wie ik geloof en waarom. Ik mag ze wijzen op de Heer Jezus.

Wat kun jij gaan doen? Ik hoorde van een vader die op school ging meewerken in de medezeggenschapsraad. Als christen wil hij meedenken en zich inzetten voor de school. Vraag of de Heer je laat zien wat jij kunt doen. En Hij weet heel goed wat bij je past.

Geef iets van jezelf

Wat zou jij aan iemand kunnen geven waardoor je laat zien dat je christen bent? Iets wat we allemaal hebben en waar we heel zuinig op zijn is tijd. We hebben van Hem per dag vierentwintig uur gekregen. Goed, je mag genieten van rust door bijvoorbeeld de slaap. We hebben onze verplichtingen. Maar is dan alle tijd op? Als we iets moeten, voelen we dat als dwang en doen we het soms liever niet. De Heer verplicht je niet tijd aan Hem (terug) te geven, het mag. Toen ik onlangs met iemand sprak over evangeliseren, gaf hij aan dat niet te doen. 'Ik heb het zo druk. Daar kom ik niet aan toe'. Oké, dat kan. Ik keek hem wel wat vragend aan. Hij grinnikte:



'Ik weet dat het een smoes is'. Nogmaals, we moeten niets. We mogen. Maar door tijd te geven aan anderen, tonen we belangstelling: we luisteren, leven mee en als dat nodig is, doen we iets voor een ander.

Mijn houding

Als we aan anderen willen vertellen over de Heer Jezus begint dat met luisteren. Hoe beter we naar de ander luisteren, hoe beter het gesprek verloopt. We kunnen ons beter inleven en stellen dan de juiste vragen. Als de ander spreekt, kun jij God om wijsheid vragen hoe je mag reageren. In onze wereld richten we ons op effectiviteit en rendement. Ik ben blij dat Petrus ons overbracht wat de Heer belangrijk vindt: '...Hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen' (2 Petr. 3:9), Hij wil dat! Hij gebruikt niet engelen, maar verlore zondaars om van Hem te getuigen. Van de Heer Jezus lezen we: "Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen... (Mt.9:36)'. Raakt het ons als iemand de Heer Jezus niet kent? Als iemand Hem afwijst?

Tenslotte

Je hoeft niet te evangeliseren om zelf in de hemel te komen. Het is wel nodig om daar je familie, burens en collega's te ontmoeten! Evangeliseren is een training. We raken nooit uitgeleerd. De Heer roept ons wel op om te starten met deze training. Gelukkig kunnen we veel van elkaar leren, door te zien en te horen hoe iemand het evangelie uitlegt en omgaat met lastige vragen. Want die zijn er. Soms weet je geen antwoord. Is dat dan erg? Zeg het maar eerlijk dat je geen antwoord hebt en vertel ook waarom jij wel je vertrouwen stelt op de Heer Jezus. Er zijn veel manieren waarop we kunnen getuigen. Er zijn veel materialen beschikbaar. Het ene zal je meer aanspreken of bij je passen dan het andere. Daar kom je echter pas achter als je de hand aan de ploeg slaat.

God danken is prima. Maar zonder te ploegen en te zaaien, is er geen oogst! Het rondbrengen van folders of traktaten zoals Leven.nu is zeker niet iets van vroeger. Het is zaaien. Zoek mensen op of nodig ze uit om te komen eten. Werk mee aan evangelisatieacties of begin er zelf één. We leven in een tijd dat we ons focussen op rendement. De Heer reageert op onze trouw. Lees maar Matth. 25:14-30. Uiteindelijk zal er een 'oogstfeest' zijn, straks bij onze Heer. Wat zal het tot glorie van Zijn naam zijn als Hij jou zal voorstellen aan iemand die door jouw getuigenis zich heeft omgekeerd tot de Heer Jezus. Dat hij ons allen zegent in ons getuigenis voor Hem.