



# Een glas melk?

• Door Frank Schönbach

Een arme jongeman ging de deuren langs om zijn koopwaar aan de man te brengen. Hij deed dat om zijn studie te kunnen bekostigen. Eens stelde hij vast dat hij nog maar een dubbeltje had en hij had honger. Daarom besloot hij om bij het volgende huis waar hij zou aanbellen ook om iets te eten te vragen. Toen er echter een vrolijke en vlotte jongedame verscheen durfde hij niet meer en vroeg in plaats van wat te eten, een glas water. Zij kon wel zien dat hij honger had en daarom bracht ze hem een groot glas melk. Hij dronk het langzaam op en vroeg toen: 'Wat ben ik je verschuldigd?' 'Je hoeft me er niets voor te betalen' zei ze. 'Mama heeft ons geleerd dat we ons nooit voor een vriendelijkheid laten betalen. Hij antwoordde: 'Dan dank ik je hartelijk'.

Toen hij verder ging voelde Howard Kelly zich niet alleen lichamelijk sterker, hij bemerkte ook dat zijn geloof in God opleefde; terwijl hij juist overwoog het op te geven.

Enkele jaren later werd de betreffende jonge dame ernstig ziek. De plaatselijke artsen konden haar ook niet meer helpen. Ze zonden haar naar de dichtstbijzijnde grote stad en

verzochten de specialisten aldaar de behandeling van haar zeldzame ziekte over te nemen. Dr. Howard Kelly werd geroepen om de patiënte te onderzoeken. Toen hij hoorde waar ze vandaan kwam, lichtten zijn ogen op en hij ging direct op weg naar de betreffende kamer. Hij herkende haar direct weer. Hij onderzocht haar en ging direct terug naar zijn bureau, vast besloten haar koste wat kost te redden. De eerstvolgende dagen verdiepte hij zich sterk in haar situatie en haar ziekte. Uiteindelijk had hij de oorzaak en de remedie gevonden.

Na de behandeling werd de ziekenhuisrekening opgemaakt. Dr. Kelly stond er op dat hij die eerst onder ogen kreeg, voordat die aan haar werd overhandigd. Hij keek er kort naar, schreef iets in de kantlijn en de rekening kwam vervolgens bij haar terecht. De vrouw was bang de rekening te openen, want ze was er zeker van dat ze de rest van haar leven wel nodig zou hebben om die helemaal te betalen. Ze deed de envelop open en direct viel haar oog op het bijschrift in de kantlijn. Ze las de woorden: 'Volledig betaald met een glas melk'

en de ondertekening van Dr. Howard Kelly. Haar ogen vulden zich met tranen en met een vreugdevol hart sprak ze: 'Dank u wel God, dat uw liefde stroomt door harten en handen van mensen. Er is een Bijbelvers dat zegt dat brood dat op het water wordt geworpen weer bij je terugkomt.'

Een goede daad die nu wordt gedaan kan op een moment dat je het niet verwacht, nuttig zijn voor jou of iemand waar je van houdt. En als je nooit enig effect ziet van een goed werk, dan heb je deze wereld voor even gemaakt tot een plaats waar het goed toeven is en dat is toch een doel van het leven.

Er zijn twee mogelijkheden, je doet er wat mee, of je ontkent dat het iets met je doet. De kracht van het geloof bestaat niet uit erover te praten of anderen te overtuigen. Geloof zou zo duidelijk geleefd moeten worden, dat er voor niemand nog vragen zijn. Veel vrienden komen je leven binnen, maar gaan er ook weer uit, ware vrienden laten sporen achter in jouw leven.