

GEBROKENHEID

• een interview met Philip Nunn

Hoe kom je bij het thema van gebrokenheid?

In juni 2007 kwamen mijn vrouw en ik met onze vier kinderen terug naar Europa na vijftien jaar zendelingenwerk in Colombia (Zuid-Amerika). De overschakeling was moeilijk. We voelden ons nutteloos. Wat voor taak heeft de Heer voor ons nu in Nederland? Na anderhalf jaar kreeg mijn vrouw Anneke een burn-out. Nu, twee jaar later, gaat het met haar nog niet helemaal goed. Waarom voelt ze zich zo machteloos als de krachtige Geest van God in haar woont? Op 19 April 2010 onderging onze zoon van vijftien in Utrecht een hartoperatie. Hij lag bijna zes weken op de Intensive Care. Waarom zo veel pijn? Waarom duurt het zo lang? Door deze laatste twee jaren heeft de Heer mijn aandacht gericht op dit belangrijke en Bijbelse thema van gebrokenheid.

Wat is gebrokenheid?

We houden niet van pijn en gebrokenheid. Onze voorkeur gaat uit naar comfort, herstel, genezing en het onder controle houden van ons leven en de bediening. Maar het lijkt erop of onze Heer mannen en vrouwen met sterke ideeën, plannen en ego's niet nodig heeft. Hij heeft Zijn eigen plannen en strategie! De Here God had mooie plannen voor Mozes, Petrus en Paulus. Maar om nuttig te zijn, moest eerst iets binnen in hen gebroken worden. God heeft deze mannen en veel anderen door pijnlijke ervaringen veranderd. De Heer heeft Mozes tot een zeer zachtmoedige man gemaakt (Num. 12:3), een noodzakelijk kenmerk in leiderschap. De Heer heeft het zelfvertrouwen van Petrus kapot gemaakt door moeilijke momenten. Hij 'huilde bitter' (Matt. 26:75). En wat voor conclusie trok Paulus, een intelligent, creatief, sterk en visionair man? 'Wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.' Waarom zo'n rare conclusie? Omdat de Heer tegen hem zei: 'Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht' (2Kor. 12: 9,10). Zoals D.L. Moody heeft gezegd: 'We kunnen al snel te groot zijn voor het doel waarvoor God ons wil gebruiken, maar nooit te klein.'

Veroorzaken we dat zelf of doet God dat?

Onze Heer Jezus nodigt elk van ons uit naar Hem te komen zoals we zijn. Daarna, als kinderen van God, werkt de Vader om ons te veranderen, te verbeteren, om meer op de Heer Jezus te lijken. Als we te sterk zijn, hebben we misschien meer gebrokenheid nodig. Soms kunnen we de oorzaak zijn van onze eigen pijn. Pijn heeft soms een verbinding met onze zonde of ongehoorzaamheid, maar zeker niet altijd.

Waar gebruikt God gebrokenheid voor?

De Heer heeft Zijn eigen alles omvattende macroplan. Mozes, Petrus en Paulus hielden heel veel van de Heer en Zijn volk, en ze wilden Hem graag dienen met hun eigen ideeën en kracht. Door gebrokenheid heeft de Here God deze mannen zacht gemaakt om zo dóór hen Zijn werk te kunnen doen. Gebroken christenen zijn geen saaie, depressieve of passieve mannen en vrouwen. In tegendeel, ze zijn blij, creatief en optimistisch. Maar ze vertrouwen niet zo veel op zichzelf. Ze vechten niet voor hun eigen ideeën en rechten. Ze hebben door pijn geleerd dat 'zonder Mij kunt u niets doen' (Jh.15:5). Hun gedrag is meer zoals dat van de Heer Jezus.

Hebben we oog genoeg voor gebrokenheid in de kerk?

Onze huidige maatschappij belooft de sterken, degenen die drive hebben, die hun eigen doel bereiken. We vechten voor onze eigen visie, comfort, ideeën en rechten. Gebrokenheid heeft geen plaats. Denken christenen in onze kerken er anders over? Moedigen we gebrokenheid aan? Ik ben bang dat er in veel kerken meer aandacht is voor onze grote plannen voor God, onze genezing en welzijn dan voor Gods werk in ons door pijn en gebrokenheid. De Heer zegt steeds: 'Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.' Sta je open voor het werk van de Heer in je leven? Ook als pijn nodig is?

Wat moet je doen als je je gebroken voelt?

Je kan je heel hopeloos voelen! Natuurlijk kunnen we aan onze liefdevolle Vader om herstel en genezing bidden en smeken. Maar het is ook goed om tijd te nemen om te reflecteren en om God te vragen: 'Wat probeert U door deze pijn in mijn leven te doen?' Als christen kunnen we veel pijn ervaren, en voor een lange tijd, maar we zijn nooit hopeloos. Met onze Heer Jezus is er altijd hoop. Natuurlijk kunnen we ons soms hopeloos voelen, maar dat is omdat onze gedachten soms anders zijn van die van de Heer. Vergeet nooit dat God misschien door jouw pijn bezig is om iets in jou te breken, om jou zwakker en nuttiger te maken, om jou meer zoals de Heer Jezus te maken.

Voor degenen die meer over gebrokenheid willen lezen heb ik een langer artikel geschreven.

Je kunt het downloaden van www.philipnunn.com