

# Vrouwen in de Bijbel:

## Debora\*

- door Gerda Hoddenbagh-Los

Nog geen twee eeuwen na de intocht van het volk Israël in het land Kanaän is er niets meer over van de eerdere toewijding aan God en de motivatie om de nog aanwezige vijanden te verjagen. Integendeel, het volk dient de afgoden en vijanden vallen het land in om het te overheersen. God wekt richters op, dappere mannen als Otniël, Ehud en Samgar. En dan, na opnieuw twintig jaar overheersing door de Kanaänieten, is daar ineens een sterke vrouw: Debora. Wie is deze vrouw en wat kunnen wij van haar leren?

### Kenmerken

Debora is profetes, d.w.z. iemand die woorden van God spreekt en haar landgenoten aanspoort om weer volgens de afspraken van het verbond te leven. Om geloofwaardig over te komen dient zo iemand vanzelfsprekend zelf toegewijd aan God te leven.

Zij is de vrouw van Lappidot. Een getrouwde vrouw dus, waarover in 1 Ko7:34 staat dat de zorg voor de echtgenoot prioriteit heeft. Wij komen meer profetessen in de Bijbel tegen: in het Oude Testament Mirjam (Ex15:20) en Chulda (2Kr34:22), in het Nieuwe Testament Anna (Lk2:36) en de vier dochters van Filippus (Hd21:9). Niet allemaal (meer) getrouwd, maar wel 'onder supervisie'. Paulus wijst in dit verband op Gods scheppingsorde: vrouwen mogen (gelimiteerd 1Ko14:34) profeteren, maar wel met hoofdbedekking. (1Ko11:2-5,10).

Debora is een wijze vrouw (Jk3:17). Zij richt Israël en houdt zitting ('woont' HSV) onder de Deborapalm tussen Rama en Bet-El. Mensen komen bij haar voor rechtspraak. Zelf vermeldt zij dat 'leiders ontbraken in Israël (...) totdat ik, Debora, opstond als een moeder in Israël' (5:7). Zijn wij bereid om op te staan voor de Here in een slappe tijd?

### Moedig en bemoedigend

Als de Kanaänieten een inval in het land doen, laat Debora Barak uit het noordelijke Naftali bij zich komen. God heeft hem gezegd dat Hij de vijand in de macht van Barak zal geven, maar Barak durft niet. Alleen als Debora mee gaat zal hij gaan (vgl. Ex33:15). Debora gaat en geeft aan Barak met zijn tienduizend mannen het sein tot de aanval, 'Is niet de Here voor u uitgetogen?'. We kunnen hieruit opmaken dat zij een moedige vrouw is, vol geloofsvertrouwen! Toch maakt het haar niet hoogmoedig of geëmancipeerd. Het is opvallend dat in Hebréeën 11:32 niet Debora, maar Barak eervol wordt vermeld.

Anderen krijgen de eer in het lied dat zij met Barak in een beurtzang (5:1,12) zingt. Het begint met de woorden: 'Nu de leiders in Israël de leiding hebben genomen, nu het volk zich vrijwillig gegeven heeft, loof de HEERE!' (5:2 HSV) In het lied bemoedigt zij Barak opnieuw; nu om de krijgsgevangenen weg te voeren (5:12b). Ook de mannen van Zebulon en Naftali krijgen een pluim (5:18) evenals een andere dappere vrouw in deze gebeurtenis: Jaël (5:24-27).

### Vergezicht

Een profeet wordt in het Oude Testament ook wel ziener genoemd. Debora 'ziet' in de verte de grote Overwinnaar Jezus Christus (5:31a). Alle vijanden zullen eenmaal omkomen, 'maar wie Hem liefhebben zijn als de opgaande zon in haar kracht!' (5:31). Na de overwinning heeft het land veertig jaar rust. Geweldig, een hele generatie profiteert van het optreden van deze gelovige Debora.

Vraag: Wanneer profeteren wij eigenlijk?

\* Richteren 4 en 5