

GEBED



en geloof

• door Arie Slingerland

Voor stoffelijke dingen

Gebed wordt wel de adem van de ziel genoemd. Het is voor de mens als schepsel van God en hier op aarde levend, van groot belang om te bidden tot de Schepper en onderhouder van alle dingen. Deze relatie heeft een extra dimensie voor gelovigen. We vragen Hem wat we voor ons leven hier op aarde nodig hebben en ook vergeten we niet te danken voor wat Hij geeft. Er is altijd reden om te danken, maar ook om te bidden om Zijn zegen over onze arbeid en alles wat groeit en nodig is aan voedsel, kleding enz. Dit aspect zien we ook in het leven van onze Heer Jezus op aarde.

Voor geestelijke dingen

Maar ook voor ons nieuwe leven dat we door geloof ontvangen hebben is het van groot belang dat we een gezond en frequent gebedsleven leiden. Ook daarbij zou de dankzegging niet ontbreken. We hebben immers altijd reden om te danken voor alles wat God ons in Zijn onmetelijke genade geschonken heeft.

Ook in andere relaties, zoals dienaar of discipel van onze Heer kunnen we niet goed functioneren zonder gebed. Hierin mogen we vragen om Zijn leiding; hoe zouden we anders weten wat we moeten doen? Maar ook vragen we Hem hierin om een zegen over datgene wat we uit gehoorzaamheid en in afhankelijkheid aan Hem mogen doen.

Bidden tot..

We kunnen onze gebeden richten tot de Heer Jezus, tot God, of tot de Vader. Dit zal afhankelijk zijn van de relatie waarin we voor Hem staan. Ik richt me tot de Vader als Zijn kind, om vertrouwelijk met Hem te spreken. Zo richt ik me tot de Heer Jezus als het over mijn dienst voor Hem gaat of over zaken die mijn discipelschap betreffen. Ik spreek de Heer Jezus aan als Hoofd van het lichaam waar ik een lid van ben. Ook kan ik me richten tot Hem als onze collectieve Bruidgom als ik getroffen ben door Zijn liefde of met Hem over Zijn komst spreek. Ik kan me tot de Heer richten als ik Zijn leiding of voorlichting nodig heb voor het verstaan van de Schrift of voor mijn weg hier op aarde.

Geloven

Maar voor alles geldt wat we lezen in Jak.1:4-6: 'als nu aan iemand van u wijsheid ontbreekt, laat hij die aan God vragen, die aan allen mild en zonder verwijt geeft en zij zal hem gegeven worden. Laat hij echter vragen in geloof geheel zonder te twijfelen. Want wie twijfelt is als een golf van de zee, die door de wind voortgedreven en opgejaagd wordt. Want laat die mens niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen; hij is een wankelmoedig man, onberekenbaar in al zijn wegen'.

Wij moeten dus niet twijfelen als we iets goeds van Hem vragen. Hier gaat het om het vragen van wijsheid en dat is een goede zaak. Het is ook iets wat we vaak nodig hebben op onze weg hier beneden en we betuigen er onze afhankelijkheid mee. Als iemand dit voortdurend in praktijk brengt kan het hem ook voor veel eigenwijsheid bewaren. Het gaat dus om een goede zaak en dan moeten we niet twijfelen maar geloven dat Hij ons geeft wat we vragen.

We lezen in Hebreëën 11 vers 6: 'Zonder geloof echter is het onmogelijk Hem te behagen; want wie tot God nadert moet geloven dat Hij is en dat Hij een beloner is van hen die Hem zoeken'. God wil graag dat we tot Hem komen, Hij heeft alles gedaan wat nodig is om die weg te openen! We geloven dat Hij is, bestaat, en dat Hij een beloner is van hen die Hem zoeken. Hij is vooral heel anders dan alle opvattingen over afgoden die de mens heeft uitgedacht en die zonder uitzondering geen beloners maar vragers, eisers zijn.

Wat is bidden in geloof?

We hebben in voorgaande tekstplaatsen gezien dat als wij in vertrouwen om een goede zaak vragen, zonder te twijfelen, dat God ons geeft als we om iets goeds vragen. Bovendien is Hij een beloner als wij Hem zoeken en in geloof tot Hem gaan. Maar er zijn meer zaken waarom wij tot Hem bidden. Wanneer bidden we in geloof? In de eerste plaats is dat als ons geloof gebaseerd is op een uitspraak in Zijn Woord. We hebben hiervan twee voorbeelden uit het leven van gelovigen in de Bijbel. De eerste is uit het leven van Mozes en is het kortste gebed dat ik ken. Als Mirjam door de Here geslagen wordt als straf voor haar opstandigheid tegen Mozes, bidt hij: 'Here, heel haar'. >>



Mozes doet een beroep op Hem die gezegd had 'Ik ben de Here, jullie heelmeeester'. En God verhoort het gebed van zijn dienstknecht. Een tweede voorbeeld vinden we van Elia. In Jak. 5:17-18 lezen we 'Elia was een mens van gelijke natuur als wij, en hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende drie jaar en zes maanden niet op de aarde. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort'. Elia bad deze gebeden in overeenstemming met het Woord van God. God Zelf had gezegd dat Hij droogte en honger zou zenden als het volk van Hem zou afwijken. En Hij zou weer regen geven als het volk zich tot Hem zou bekeren. Het eerste gebed vinden we niet in het boek Koningen maar het tweede wel. En we zien daar ook met hoeveel aandring en volharding hij bleef bidden totdat de verhoring zichtbaar werd.

We kunnen ook bidden in geloof als we vaste innerlijke overtuiging hebben over een bepaalde zaak. Als we die overtuiging in onze gemeenschap met onze Heer en/of onze Hemelse Vader hebben verkregen dan mogen we in die overtuiging tot Hem gaan. Deze overtuiging is zo maar niet overdraagbaar op anderen en we moeten ons ook bewust zijn dat we ons misschien wel vergissen als het gaat om zaken die niet direct op de Bijbel zijn gegrond.

De bekende C.S. Lewis schrijft in een boekje getiteld 'Koppige overtuiging' iets belangwekkends over gebedsverhoring. Hij stelt namelijk dat dat voornamelijk iets is voor jong gelovigen. Mensen die al langer geloven weten uit ervaring en uit het grote besef van de

grootheid en wijsheid van de eeuwige God, dat het niet aannemelijk is te verwachten dat de grote eeuwige alwijze God zomaar gehoor geeft aan vragen van kleine, nietige, tijdelijke en onwijze mensen. De schrijver voert ook als voorbeeld aan dat zelfs het gebed van onze Heer in de hof van Getsemané niet werd verhoord. Hoewel het werd uitgesproken door de volmaaktste en gehoorzaamste Mens die ooit op aarde heeft geleefd. En Hij eindigt zijn gebeden daar met: 'maar niet mijn wil maar Uw wil geschiedde'.

Onze Vader in de hemel is mild en we mogen Hem en ook onze Heer Jezus alles bekendmaken met dankzegging. We hebben niet de toezegging dat we alles krijgen waar we om vragen, maar wel dat Zijn vrede onze harten en gedachten zal bewaren in Christus Jezus. Uit Lukas 11:11-12 kunnen we leren dat Hij zelfs goede dingen geeft als wij in onze onwijsheid om verkeerde dingen vragen.

Conclusie

Als ik in geloof bid en dat geloof is gegrond op duidelijke uitspraken in de Bijbel die voor mij in deze tijd geldig zijn, naar het inzicht dat Hij gegeven heeft, dan vertrouw ik geheel dat Hij mijn gebed zal verhoren. Als ik in geloof bid en dat geloof is voortgekomen uit een overtuiging die ik door onderwijs van anderen of door mijn omgang met Hem heb verkregen, dan ben ik voorzichtiger en zal mijn gebed beëindigen met: 'U weet wat het beste is, U overziet alles, U hebt een plan met alles wat er gebeurt, wilt U toch doen wat het beste is'.

