

Noach, Lot... en jij?

Geloven in het laatste der dagen

• door Peter van Beugen

DE LEVENS VAN NOACH EN LOT HEBBEN OPMERKELIJKE OVEREENKOMSTEN EN OOK GROTE VERSCHILLEN. ALLEBEI HEBBEN ZE ONS IETS TE ZEGGEN: EEN RADICALE KEUZE TUSSEN EEN VERLOREN LEVEN OF EEN BLIJVEND GETUIGENIS, TUSSEN STAAN VOOR JE GELOOF OF VERBLEKEN IN DE WERELD, EEN KEUZE TUSSEN ALLES BEHOUDEN OF ALLES KWIJT.

De eerste overeenkomst tussen Noach en Lot is dat ze allebei leefden in een wereld die op het punt stond te worden vernietigd door het oordeel van God. Noach was de laatste aartsvader die leefde in de wereld vóór de zondvloed. 10 generaties lang hadden er geleefd en 10 generaties lang waren de mensen steeds verder van God afgedwaald. De wereld van Noach was een wereld die werd gekenmerkt door tegennatuurlijke omgang tussen 'de zonen Gods' en de dochters der mensen (Gen.6:2). Een wereld die werd gekenmerkt door geweld (Gen.6:10). Een tijd waarin het kwaad zich verbreidde over de aarde: 'de boosheid van de mensen was groot op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten was te allen tijde slechts boos... de aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht' (Gen.6:5-12). De stad waar Lot ging wonen had een even slechte reputatie. Ook daar hadden mensen de natuurlijke omgang opgegeven, homoseksu-

aliteit en ontucht vierde hoogtij. 'De mannen van Sodom nu waren zeer slecht en zondig tegenover de Here' (Gen.13:11-13, 19:5-9). De stad was vol van geweld en het geroep over Sodom en Gomorra was tot de Here gekomen (Gen.18:21).

Het verschil tussen Noach en Lot was dat Lot ervoor had gekozen om te gaan wonen bij, en later in Sodom en Gomorra. Noach had die keuze niet, hij kon de wereld waarin hij woonde niet ontvluchten, maar hij koos er wel voor om van binnen rein en rechtvaardig te blijven. Ondanks de zonde waardoor hij omringd werd, verontreinigde hij zichzelf niet. Lot daarentegen beging de fout door geen afstand te bewaren van het gezelschap van goddeloze mensen. Hij staarde zich blind op het aantrekkelijke leven daar in de zuidelijke Jordaanvallei. Heeft hij gedacht dat het wel los zou lopen met de



invloed van de wereld op zijn leven, was hij kortzichtig en naïef? Heeft hij misschien zichzelf wijsgemaakt dat het allemaal wel mee zou vallen?

We zullen straks zien dat de keuze die Noach maakte bepalend was voor zijn leven en zijn gezin. Die van Lot eveneens. Maar het begon in een vroegtijdig stadium van hun leven, nog voordat zij de consequenties konden overzien, dat zij in geloof en gehoorzaamheid hun weg moesten leren kiezen.

De Heer Jezus noemt Noach en Lot beide als voorbeeld voor ons: 'En zoals het is gebeurd in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen; zij aten, zij dronken, zij trouwden, zij huwelijkten uit, tot op de dag dat Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en hen allen verdelgde. Evenzo, zoals het gebeurde in de

dagen van Lot, zij plantten, zij bouwden; op de dag echter dat Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het zijn op de dag dat de Zoon des mensen wordt geopenbaard... Denkt aan de vrouw van Lot, Wie zijn leven tracht te behouden zal het verliezen, en wie het zal verliezen, zal het behouden.' (Luk. 17:26-33). Natuurlijk zal de Heer eerst komen om zijn bruid te halen, voordat de oordelen over de aarde komen en de Zoon des mensen worden geopenbaard, maar de voortekenen van de eindtijd worden steeds duidelijker om ons heen: de wereld maakt zich op voor het einde. Dat is de tijd waarin wij leven. Ook Petrus wijst, als hij ons waarschuwt voor het laatste der dagen, op Noach en Lot: 'Als God de oude wereld niet gespaard had, maar Noach, een prediker van de gerechtigheid, één van de acht, behoed heeft toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht; en als Hij de steden Sodom



en Gomorra tot as verbrandt en tot omkering veroordeelt, en ze tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven; en als Hij de rechtvaardige Lot gered heeft die zwaar te lijden had door de wandel in losbandigheid van de zedelozen; want deze rechtvaardige heeft, toen hij in hun midden woonde, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel door het horen en zien gekweld met hun wetteloze werken, dan weet de Heer godvrezenden uit de verzoeking te redden, maar onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden' (2 Petr.2:5-9).

Merkwaardige overeenkomst tussen Noach en Lot: beiden worden zij rechtvaardige genoemd, maar het verschil tussen die twee is levensgroot. Noach was 'rechtvaardig en onberispelijk'. Deze woordcombinatie duidt erop dat zijn hart volkomen integer was, dat zijn innerlijk leven transparant was voor God. Hij koesterde geen verborgen overleggingen, kende geen dubbelzinnigheid maar was eenvoudig van hart. Hij hoort bij de drie rechtvaardigen van de aarde: 'al zouden deze drie mannen er zijn: Noach, Daniël en Job, dan zouden dezen door hun gerechtigheid slechts zichzelf redden...' (Ezech. 14:14, 19) - de drie meest rechtvaardige mannen die ooit geleefd hadden. Lot wordt ook een rechtvaardige genoemd, maar wel een die voortdurend moest 'schipperen'. Het onrecht in zijn omgeving gaf hem geen rust, hij deed zijn eigen ziel geweld aan doordat hij zich blootstelde aan de bandeloosheid van goddeloze mensen. Wat hij elke dag om zich heen hoorde en zag bracht hem in conflict met God en verontreinigde zijn gedachten. Leven als Noach of leven als Lot, voor wat voor leven kies jij? 'De genade van God, die heil brengt aan alle mensen, is verschenen en leert ons dat wij ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven' (Tit.2:11,12). Leven als een rechtvaardige betekent dat we onze wandel richten naar God. We betrekken God bij alles in ons leven, hebben het verlangen Hem beter te leren kennen en bieden Hem onze levens, onze lichamen aan zodat daar zijn wil en werk gebeuren kan.

Net zoals in de dagen van Lot en die van Noach is er zoveel dat we kunnen horen en zoveel dat

we kunnen zien, dat tegen God en zijn geboden ingaat. Zijn onze levens, onze huizen en onze gezinnen plaatsen waar zichtbaar met God wordt rekening gehouden, waar we geen compromis sluiten met de wereld? De vorst van deze wereld wint steeds meer terrein, in de media, in het onderwijs, in dingen die als normaal worden aanvaard. Het gegeven van gezag en ontzag in de maatschappij is ondermijnd. Nemen wij als ouders de moeite om het onze kinderen te onderwijzen? Vervaging van normen in films en televisie, vloeken, overspel, geweld, spot... Leren we jongeren dat wij soms keuzes moeten maken? Nemen we de moeite om met hen in gesprek te gaan, of laten we hen aan hun lot over? Kiezen we voor de makkelijke weg, wuiven we bezwaren aan de kant - iedereen doet het' toch? En omgekeerd, leren we onze kinderen op een goede manier hun tijd te besteden, om te zien naar anderen, een positieve invulling te geven aan hun leven? Opvoeden in deze tijd is moeilijk omdat kinderen die moeten leren rekening te houden met de Heer steeds meer eenling worden in een wereld die steeds verder van God afdrijft en waarin het steeds meer ontbreekt aan een duidelijke christelijke zuil die nog enigszins bescherming biedt - het christelijke erf seculariseert.

Zoals de wereld van Noach en de wereld van Lot zijn vergaan, zo vergaan ook de wereld waarin wij leven: 'Daar dit alles dus vergaat, hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht, terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast, ter wille waarvan de hemelen in vuur gezet zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Wij echter verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom geliefden, daar u deze dingen verwacht, beijvert u onbesmet en onberispelijk voor Hem te worden gevonden in vrede...U dan, geliefden, nu u dit van tevoren weet, weest op uw hoede dat u niet, door de dwaling van de zedelozen meegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid, maar groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus'(2 Petr.3:11-14, 17-18). Noach en Lot leefden allebei in de laatste





dagen, zelfs uren van hun wereld. God had een perk gesteld aan de dagen van de mensen. Nog zó lang zou het duren, en dan... (Gen.6:3). Ja, het was 'vijf voor twaalf' op Gods klok, de urgentie voor Lot en zijn gezin was groot, zij moesten zich haasten de stad uit en vluchten voor hun leven: Gods oordeel stond voor de deur! Ook wij leven in het laatste der dagen, ook wij weten dat de komst van de dag van oordeel over deze wereld aanstaande is. Hoe leven wij hier? Als Lot, die met zijn omgeving was 'meegekleurd' en ternauwernood zijn vege lijf kon redden? Of als Noach, die de tijd van zijn leven gebruikt heeft als prediker van de gerechtigheid?

Het meest schrille contrast tussen Lot en Noach is misschien wel het lot van hun gezin. 'En de Here zei tot Noach: ga in de ark, gij en geheel uw huis, want u heb ik in dit geslacht voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden'(Gen.7:1). Noach ging in de ark met zijn vrouw, zijn drie zoons én zijn drie schoondochters. Allemaal, niet één uitgezonderd, werden zij behouden. De ark die hij bereidde, bereidde hij voor zijn gezin: 'Door het geloof heeft Noach, toen hij een goddelijke aanwijzing had ontvangen over de dingen die nog niet gezien werden, eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis, waardoor hij de wereld veroordeelde en een erfgenaam werd van de gerechtigheid die naar het geloof is'(Hebr.11:7). Daar werkte hij elke dag aan, het kostte hem moeite en inspanning. Het werk vorderde maar langzaam, maar Noach bleef volharden in het goede voorbeeld. Hoe anders verging het Lot. In de nacht dat de engelen bij hem waren had hij bijna zijn eigen dochters in handen gegeven van de mannen van de stad. Toen ze moesten vluchten bleven zijn schoonzons achter in de stad – ze geloofden Lot niet. Toen het gezin door de vlakke liep gaf zijn vrouw geen gehoor aan het gebod van de engelen en stierf. In de bergen waar hij woonde voerden zijn dochters hem dronken, pleegden incest en verwekten vreemde en vijandige volken. Zij hadden de mores van Sodom overgenomen en kenden het onderscheid niet! Wat een contrast: Noach alles behouden, Lot alles kwijt. Noach had zijn

taak als vader en opvoeder serieus genomen, in de eerste plaats door zelf een levend en waarachtig voorbeeld te zijn. Jozua handelde in dezelfde geest: 'Kies dan heden wie gij dienen zult....Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!'(Joz.24:15). En tegen de gevangenvaarder zegt Paulus: 'Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden: u en uw huis'(Hand.16:31).

We leven in een tijd waarin de mens meer dan ooit hangt aan het materiële. Het zicht op de eeuwigheid wordt ons steeds meer ontnomen door het vele dat het leven ons biedt. Welvaart, vermaak en carrière hebben onze agenda gevuld van de vroege ochtend tot de late avond. De horizon van de mens is steeds meer vernauwd tot het hier-en-nu, het zichtbare en tastbare. En wat als straks 'de grote klap valt'? Wat als Gods oordelen komen over de wereld en al die dingen zullen vergaan? Waar staan we als de rook is opgetrokken? Kunnen we dan net als Noach een 'offer ontsteken' (Gen.8:20), met dankbaarheid alles teruggeven aan de Heer; of moeten we als Lot met spijt beseffen dat we in ons leven verkeerde prioriteiten en verkeerde keuzes hebben gemaakt? De dag zal aan het licht brengen hoe wij hebben gearbeid voor God, 'als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft, zal blijven, zal hij loon ontvangen', maar als het werk zal verbranden blijft men met lege handen staan (1Kor.3:13-15). De Heer Jezus waarschuwt hen die in het laatste der dagen leven en wijst op het voorbeeld van de dagen van Noach en van Lot. Het is 5 voor 12 op Gods klok, de sluizen van de hemel staan op barsten - nog even en de deur van de ark gaat dicht. De aarde trilt al onder de wereld van Wall street en Hollywood. De oordelen van het Lam zullen komen over alle 'bewoners van de aarde' (Op.3:10, 8:13, 16:1). Nog is het de tijd van genade, nog is niet alles verloren. Laten wij leven in heilige wandel en godsvrucht. 'Daarom, geliefden, daar u deze dingen verwacht, beijvert u onbesmet en onberispelijk voor Hem gevonden te worden in vrede'(2Petr.3:14).