

Vrouwen in de Bijbel: De bijvrouw van de Leviet

• door Gerda Hoddenbagh-Los

De hoofdstukken 19 tot 21 van het boek Richteren zijn nauwelijks bekend onder christenen. Deze episode komt, vanwege alle gruwelijkheden die zelfs volwassenen met afgrijzen vervullen, in geen enkele kinderbijbel voor. Toch verzwijgt God deze geschiedenis niet.

Wat is het geval

In de begintijd van de Richteren woont een Leviet als vreemdeling diep in het bergland van Efraïm. Om onduidelijke redenen neemt hij een bijvrouw uit Bethlehem. Wij zoomen in op deze bijvrouw. Hoewel zij in deze hoofdstukken één van de hoofdpersonen is, staat er geen enkele uitspraak van haar opgeschreven. Eigenlijk is over haar leven weinig bekend, maar veel meer over haar bittere einde. Deze jonge vrouw wordt ontrouw aan haar man (St. vert. 'hoereert') en loopt weg naar haar ouderlijk huis.

Na vier maanden reist de Leviet naar Bethlehem om 'op haar gemoed te werken en haar terug te brengen'. De vrouw brengt hem in het huis van haar vader, die hem verheugd ontvangt. We lezen helaas niets over berouw. Jammer, want hoe kan ooit herstel plaatsvinden zonder berouw?

Te laat in de middag van de vijfde dag vertrekt het gezelschap en tegen de avond bereikt men de stad Gibeon. Hoewel God Zijn volk heeft bevolen de Levieten gastvrijheid te betonen (Dt12:19), neemt niemand hen op. Uiteindelijk biedt een oude gastarbeider het gezelschap onderdak.

Schande

Wat dan gebeurt, doet denken aan de gebeurtenissen in Sodom (Gn19:1-11), alleen zijn er nu geen engelen om de wellustige mannen van Gibeon met blindheid te slaan. Je zou verwachten dat de 'vreemdelingen' in hun nood tot God roepen, maar zij zoeken naar alternatieven. Wie gaat het slachtoffer worden: de gastheer, zijn maagdelijke dochter, de Leviet of zijn bijvrouw? De Leviet hakt de knoop door. Harteloos grijpt hij zijn bijvrouw en brengt haar naar buiten. In de uren die volgen wordt zij door de nietswaardige mannen van Gibeon meedogenloos misbruikt, waarna zij tegen de ochtend - meer dood dan levend - haar logeeradres weet te bereiken. Schandalig!

De Leviet komt naar buiten (Goed geslapen?) om zijn reis te vervolgen. Hij ziet haar liggen en gebiedt haar om op te staan. Geen antwoord, ze is dood. Hij legt haar op zijn ezel, neemt haar mee naar huis, en snijdt haar in twaalf delen, die hij naar de twaalf stammen rondzendt. Gevolg? Een strijd van de elf stammen tegen Benjamin, met aan beide kanten slachtoffers, totaal 65.000. Pas in een later stadium is er sprake van verootmoediging voor het aangezicht van God (Ri20:26). Wat een drama!

Als – dan

Als de Leviet nu eens geen bijvrouw had genomen, of als die bijvrouw geen overspel had gepleegd. Als iedereen 'die deed wat goed was in zijn ogen'(20:25) eerder God had geraadpleegd. Als... ja dan zouden in het verleden veel dingen anders zijn gegaan. Wij hebben anno 2012 geen invloed op wat is geweest, maar wel op wat er gaat gebeuren. De les die ik trek uit deze afschuwelijke geschiedenis, is dat mijn leven van invloed kan zijn op het grotere geheel, zowel positief als negatief. Daarvoor heb ik Jezus Christus nodig die gezegd heeft 'Zonder Mij kun je helemaal niets doen' (Jh15:5).

Vraag: Wat vind je van het devies 'Gezonde christenen met een goed huwelijk vormen gezonde gezinnen die de basis zijn voor een gezonde gemeente, die op haar beurt weer zout en licht is in de maatschappij (Mt5:13-16)? Werk aan de winkel!