



WONDERGOM

Het is ondertussen zo'n acht jaar dat we in ons huidige huis wonen. Het is geen nieuw huis dat wij zelf hebben gebouwd. Het huis dateert namelijk al van de jaren vijftig en toen was ik nog niet eens geboren. In de woonkamer hangt er aan de muren een vliesbehang dat mat wit geschilderd is. Het was al geschilderd toen wij in het huis kwamen wonen en sindsdien hebben we het niet meer geschilderd. We hebben dat nooit nodig gevonden, want het ziet er voor ons prima uit.

Op een avond stond er een gebraden kipje op het menu. Heerlijk is dat. Nog wat frietjes en groenten erbij en dan heerlijk smullen. Maar dan ging het een beetje mis. Rond de poten van de kip zat een rekbaar touwtje geknoopt. Ik nam een vleesmes om het door te snijden, maar het wou niet goed meewerken. Dus trok ik wat harder en toen knapte het touwtje. Er spatte wat vleesjus in het rond en jawel ... precies op de muur. Meteen zaten er enkele vieze vlekken op het vliesbehang. Eerst probeerden we het nog schoon te krijgen met wat droog papier en daarna met een vochtig doekje. Maar de vlek werd alleen maar erger. In de kast lag nog een wondergom, zo heet dat ding. Het ziet eruit als een sponsje. Je moet het een beetje nat maken en er dan de vlek mee verwijderen. Het is haast ongelofelijk, maar het werkt wonderlijk goed. De vlekken verdwenen als sneeuw voor de zon. Maar nu bleek de plaats waar de vlek was geweest properder te zijn dan de rest van de muur. De muur was grijs geworden en we hadden het nooit gemerkt. Het is zoals wanneer je een schilderij of foto van de muur neemt. Dan blijkt het behang eronder een stuk helderder te zijn. Of het is zoals met de ruiten. Ze zien er prima uit, totdat de zon er eens goed op schijnt. Of zoals wanneer je een blad wit papier legt op

iets waarvan je overtuigd was dat het echt wit was. Het hangt vaak af van datgene waarmee je vergelijkt.

Met het geestelijk leven van een gelovige is het eigenlijk net zo. Je kunt er voor jezelf van overtuigd zijn dat je best wel vriendelijk bent, maar de maatstaf die de Bijbel geeft is om je vriendelijkheid (inschikkelijkheid) bekend te laten zijn bij alle mensen om je heen (Fil4:5). Je kunt vinden dat je vergevingsgezind bent, maar de Bijbel zegt dat we zo vergevend horen te zijn voor elkaar als dat God vergevend voor onszelf is (Ef4:32). We kunnen denken dat we nederig zijn, maar de Bijbel leert ons dat nederigheid betekent dat we anderen meer uitnemend achten dan onszelf (Fil2:3, Rom12:10). We kunnen onszelf liefdevol vinden voor anderen, maar de Bijbel geeft als gebod dat we onze naasten liefhebben als onszelf (Matt22:40). Ik kan nog wel even doorgaan, maar dat kunt u zelf ook wel. Ik bedoel maar te zeggen dat de Bijbel de enige goede maatstaf is om mee te vergelijken.

Het zou niet juist zijn als ik hier zou stoppen, want dan zou het lijken alsof de Bijbel een boek vol regeltjes en verwachtingen is. Maar de Bijbel schotelt ons niet zo'n opsomming voor. De Bijbel spreekt ons van een Persoon die een voorbeeld heeft nagelaten. 'Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt' (1Petr2:21). Johannes verwoordde het anders: 'Zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld' (1Joh4:17). Het voorbeeld van de Heer Jezus is het beste om onszelf mee te vergelijken.