

Waarom de wereld de Christenen haat

• door David Wilkerson



JEZUS ZEI TEGEN ZIJN DISCIPELEN: ‘JULLIE HEBBEN NIET MIJ UITGEKOZEN, MAAR IK JULLIE, EN IK HEB JULLIE OPGEDRAGEN OM OP WEG TE GAAN EN VRUCHT TE DRAGEN’, JOH 15:16 . DAAR VOEGDE HIJ SNEL DE VOLGENDE PLECHTIGE WOORDEN AAN TOE ‘EN DAT UW VRUCHT ZOU BLIJVEN’. DEZE WOORDEN VAN CHRISTUS GELDEN VOOR ALTIJD EN VOOR AL ZIJN DISCIPELEN. IN WEZEN ZEGT HIJ ONS: ‘ZORG ERVOOR DAT JOUW VRUCHT NIET VAN VOORBIJGAANDE AARDE IS, MAAR TOT IN EEUWIGHEID BLIJFT’. HET WOORD ‘VRUCHT’ STAAT VOOR HET DOEN VAN HET WERK VOOR CHRISTUS EN DE BEDIENING VAN CHRISTUS HIER OP AARDE. ALS GELOVIGE BEN IK UITVERKOREN EN AANGESTELD OM DE WERELD IN TE GAAN EN HET EVANGELIE VAN CHRISTUS TE PREDIKEN. DAARENBOVEN IS HET, ALS PREDIKER VAN DAT EVANGELIE, MIJN ROEPING OM ECHTE DISCIPELEN TE MAKEN EN TE TRAINEN.

Nu bestaat er zoiets als een valse bekering. Jezus waarschuwde de Farizeeërs: 'Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt', Mat 23:15. Dat zijn scherpe woorden maar ze komen van de Heer zelf. En Jezus richtte deze woorden tot ijverige, bekerende Joden, Bijbelgeleerden, mannen die de Schrift kenden. Je kunt je afvragen: Hoe kon wat Jezus hier zei mogelijk zijn? Hoe konden degenen die mensen wilden bekeren er de oorzaak van zijn dat de verlorenen in een nog slechtere situatie terechtkwamen? Jezus beantwoordt deze vraag. De farizeeërs die Jezus aansprak, hechtten meer aan aantallen dan aan het zien van een echt werk van bekering in het hart van mensen. In wezen zei Jezus tegen hen: 'Jullie sluiten de hemel voor jullie zogenaamde bekeerlingen. En dat komt doordat jullie geen woord van God in jullie eigen leven hebben. Jullie gaan tot het uiterste om bekeringen te plannen maar in werkelijkheid sluiten jullie de hemel voor de mensen die jullie bereiken.' Jezus verachtte de hypocrisie van kerkleiders die liever koppen telden dan echte bekeerlingen.

Tragisch genoeg zien we tegenwoordig bij te veel mensen in de kerk hetzelfde. Ik vraag me af of Jezus zich in soortgelijke bewoordingen uit zou laten tegen de herders die de leiding hebben in Gods huis. 'Jullie schuimen stad en land af voor nieuwe concepten, ideeën en programma's. En allemaal om mensen in jullie kerk binnen te halen. Jullie denken alleen aan aantallen. Jullie meten jullie succes af aan de hand van het aantal personen in de kerkbanken. Maar niet iedereen in de kerk die zich christen noemt is waarachtig bekeerd. Waar zijn de Johannes de Dopers van vandaag?

Waar zijn de herders die hun boodschap niet verzachten voor de hooggeplaatsten? Waar zijn de predikers die zo in Christus zijn dat de koningen dezelfde boodschap brengen als armen en verachtten? Waar zijn de predikers die zonder enige vorm van compromis de boodschap van het evangelie prediken? Die niet op zoek zijn naar acceptatie maar naar confrontatie? Jezus riep zijn discipelen bijeen en ten overstaan van alle aanwezigen gaf hij de Schriftgeleerden een scherpe reprimande: 'Wacht u voor de Schriftgeleerden, die gesteld zijn op het wandelen in lange gewaden en houden van begroetingen op de markten, erezetels in de synagogen en eerste plaatsen bij de maaltijden', Luk 20:46. Hij zei de mensen kortweg: 'Hoed je voor mensen die ervan houden geprezen te worden door mensen. Wees op je hoede

voor mannen van de Bijbel die de goedkeuring van de maatschappij zoeken. 'Een kerk die door de wereld geaccepteerd en goedgekeurd wordt is een onmogelijkheid. Volgens Jezus behoort een geliefde kerk tot de wereld en niet tot Christus. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld', Joh. 15:19.

Mijn leven is in belangrijke mate beïnvloed door de geschriften van George Bower, een Presbyteriaanse missionaris die van 1838 tot 1879 in India werkte. Bower gaf alle zendingsondersteuning op om in een achterbuurt bij de autochtonen te gaan wonen. Hij leidde een erg sober, bijna arm leven. Maar juist door die keuze liet hij een getuigenis na van de echte macht van leven in Christus. Deze godvruchtige man waarschuwde voor de geest van de antichrist die zou komen. Hij identificeerde die geest als 'de geest van de moderne maatschappij'. Volgens Bower zou de antichristelijke geest de kerk infiltreren met gedachtegoed, de methodes en de zeden van de maatschappij in het algemeen. De geest van de antichrist zou zijn invloed blijven uitoefenen tot er geen onderscheid meer zou zijn tussen de maatschappij en de kerk. Na verloop van tijd zou de wereld zijn haat voor de kerk van Christus en echte gelovigen kwijtraaken. De vervolging zou stoppen en de wereld zou de kerk accepteren en liefhebben. Echter, hoe dichter we de missie van Christus benaderen – het evangelie prediken dat Hij verordend heeft – hoe meer we gehaat en veracht zullen worden door de wereld.

De boodschap van het evangelie is zo radicaal dat zij mensen niet ongemoeid kan laten. Ofwel zullen mensen nieuwsgierig worden gemaakt als zij zijn aangeraakt door het getuigenis dat wij als christenen geven, ófwel zullen zij met onbegrip, minachting en afwijzing reageren op ons getuigenis. Maar een christen is geroepen om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Een discipel van Jezus is radicaal en herkenbaar. Hij kan niet 'incognito' leven, maar moet kleur bekennen. Als we dat doen zullen we geconfronteerd worden met vijandschap. Opnieuw waarschuwt Jezus: 'Wee u, wanneer alle mensen wél van u spreken; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaders met de valse profeten gehandeld', Luk 6:26. Laat ik u iets vragen: Prijst de wereld u? Bent u een gevierd persoon? Wordt u hogelijk geprezen tijdens seculiere evenementen? Bent u politiek correct in uw interacties? Hebt u zich zo geconformeerd aan de wereld dat het onderscheid weg is? Luister dan



naar wat Jezus u zegt: “Er klopt iets niet aan uw getuigenis.” Jezus zelf maakt het duidelijk: Als een kerk bewogen wordt door de Heilige Geest en de door Hem bevolen missie vervuld dan zal die kerk iets losmaken. Ze zal mensen trekken tot Christus, mensen die de wereld de rug toekeren. Wanneer wij Christus gaan volgen zal de wereld ons haten, maar Jezus zegt: Zalig de vervolgd en om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd’, Mat 5:10-12.

Wat is er zo anders, zo wereldvreemd aan echte discipelen? Een echte christen is liefdevol, vreedzaam, vergevensgezind en zorgzaam/meelevend. Zij die Jezus’ woorden gehoorzamen zijn zelfopofferend, zachtmoedig en vriendelijk. Nou, gezond verstand zegt ons dat het niet natuurlijk is om degenen te haten die van je houden, je zegenen en voor je bidden. Mensen haten toch degenen die hen misbruiken, beroven en vervloeken? Waarom worden christenen dan zo gehaat? Jezus zegt eenvoudig: Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren’, Joh 15:18, 20. De kerk en al haar leiders en gelovigen worden gehaat vanwege hun missie. Want onze missie behelst veel meer dan tegen de verlorenen zeggen: ‘Jezus houdt van je.’ Onze missie is mensen te wijzen op de noodzaak van bekering. De boodschap van het evangelie confronteert ons ermee dat we opnieuw mogen beginnen, opnieuw móeten beginnen. We moeten worden als de kinderen, onze trots afleggen, van onze troon afstappen. ‘Tenzij je wedergeboren bent, kun je het koninkrijk der hemelen niet ingaan.’ Mensen worden wakker geschud, worden er bij bepaald dat hun eigen gerechtigheid hen niet zal redden, dat een religieus leven geen betekenis heeft zonder Christus. En miljoenen van dergelijke mensen vullen elke zondag de kerkbanken!

Zulke mensen denken dat zij bij God in de gratie staan omdat ze naar de kerk gaan. Ze hebben echter hun eigen beeld van Christus geschapen. Hun Christus is net als zichzelf. En die Christus is niet door Gods woord gevormd maar door hun blindheid. Nu komt u langs en u zegt dat ze zonder berouw en een echte levensverandering verloren zijn. Ik preek nu al 50 jaar tot de hardste, meest verdorven zondaars op aarde: drugsverslaafden, alcoholisten en prostituees. Maar ik zeg u dat deze zondaars minder weerstand hebben tegen de waarheid van het evangelie dan velen die we in de kerkbanken aantreffen en die blind zijn voor hun situatie. Duizenden zogenaamde gelovigen in heel Amerika zijn meer verhard dan de straatmensen. En een zachtaardig, vriendelijk gebracht, uit halve waarheden bestaand evangelie breekt de muren rond hun hart heus niet af. Saul van Tarsus was ook zo’n religieus man. Een Farizeeër onder de Farizeeërs, een rechtstaand persoon in een zeer religieuze maatschappij. Saul had het allemaal op een rijtje. En kwam Jezus naar deze man toe met een poll en de vraag hoe hij de dienst in de synagoge graag ingevuld zou zien? Nee! Saul werd geslagen met een verblinden licht, een stormachtige manifestatie van Christus’ aanwezigheid. Het was een doordringende, confronterende ontmoeting die Paulus’ hart blootstelde en uiterst precies toonde wat een leven zonder Christus is!

Ik ben geroepen om mensen zover te krijgen dat ze alles in de steek laten om een Christus te volgen die ze onaantrekkelijk vinden. Alleen de Heilige Geest in mij krijgt dat voor elkaar. Vergis je niet in wat ik zeg. Ik preek de barmhartigheid, genade en liefde van Christus aan iedereen. En dat doe ik door mijn tranen heen. Maar het enige wat de door verharde mensen opgetrokken muren kan doorboren is een uitbarsting van Jezus’ aanwezigheid. En die moet dus komen uit de mond van berouwvolle, biddende pastors en gemeenteleden.

Jezus zei: Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld’, Joh 15:19.

Dit vers raakt precies de kern van datgene waarom wij gehaat worden. Toen we gered werden zijn we ‘de wereld uitgegaan’. En we hebben geaccepteerd dat het onze missie is erop te staan dat anderen ‘de wereld uitgaan’. In wezen zegt Christus: ‘De wereld haat jullie omdat ik jullie uit jullie toestand weg heb

geroepen. En dat betekent dat ik jullie uit hun gezelschap heb geroepen. En ik heb jullie er niet alleen uitgeroepen, ik heb jullie er heen gestuurd om alle anderen eruit te roepen.

De tegenstander doet het voorkomen alsof het mogelijk is als gelovigen in de wereld te blijven en jezelf toch als christen te beschouwen. U vraagt misschien: 'Wat bedoelt Jezus precies als Hij het over 'de wereld' heeft? Hij spreekt niet slechts over zondige lusten, doorgeslagen plezier, porno of overspel. Nee, 'de wereld' waar Christus naar verwijst is geen lijst van kwade praktijken. Dat is er maar een deel van. Veel Moslims zijn er in geslaagd zich door zuivere wilskracht en uit angst voor vernietiging aan al deze zaken te ontworstelen. 'De wereld' waar Jezus over spreekt is onwilligheid om zich over te geven aan Heer zijn. Kortom, wereldsgezindheid is elke poging om Christus te vermengen met eigen wijsheid en religie. Want ziet u, wanneer we ons aan de heerschappij van Christus overgeven, banen we ons een weg naar Jezus. En we worden door de Heilige Geest stap voor stap geleid tot een wandel van puurheid en oprechtheid. We beginnen goddelijke berisping te waarderen. Niemand kan onder Christus' heerschappij komen tot hij de eisen van het Kruis onder ogen ziet.

Ik realiseer me deze waarheid elke keer als ik opsta om te prediken. Als ik vanaf de preekstoel naar de gemeente kijk, zie ik tussen de trouwe gelovigen elke week niet-gelovigen die voor de 1e keer naar binnen gekomen zijn. Sommige zijn succesvolle zakenlieden die zich uit niets opgewerkt hebben en steeds maar doorgaan. Andere komen uit allerlei andere milieus en beroepen. Ze zijn echter allemaal beladen met zonden. Deze mensen leven maar een eind weg, zonder enige spirituele autoriteit. Maar ze zijn leeg en gedesillusionerd. Ze zijn ziek van het najagen van pleziertjes die nooit bevredigen. Ik zou voor hen allerlei preken kunnen houden over principes en gedragsregels of over hoe met stress om te gaan of met angst en schuld. Maar dergelijke preken halen mensen niet 'uit de wereld'. Ze veranderen niemands hart. Ik moet de ongelovige eenvoudigweg vertellen dat hun eigen ik moeten opgeven. Als ik hem die boodschap niet geef sluit ik voor eeuwig de poorten van de hemel voor hem. Ik moet die man confronteren met de boodschap van het kruis. Ik moet hem laten zien dat hij uit zijn misleide wereld van eigen goedheid moet komen. Ik moet hem vertellen dat de enige manier om vrede in zijn leven te verkrijgen is zich volledig overgeven aan Koning Jezus. Anders zal ik

hem misleiden hebben. En ik zal de afschuwelijke zonde hebben begaan van de ergste vorm van trots: Ik heb hem als een "bekeerling" beschouwd om mezelf goed te laten lijken. Als prediker van het evangelie van Jezus Christus is het mijn plicht de waarheid te vertellen aan iedereen met berouw. "U zult van nu af aan gehaat en vervolgd worden."

Met deze afschuwelijke woorden geeft Jezus ons de lakmoesproef van een ware kerk en een ware discipel. Ik vraag me af op hoeveel kerken deze woorden heden toepasbaar zijn: 'De wereld kan u niet haten'. In wezen zegt Christus: 'Jullie hebben de wereld zozeer in de kerk gebracht - jullie hebben mijn evangelie zozeer afgezwakt - dat de wereld jullie omhelst. Jullie zijn mensen van de wereld geworden'. Jacobus heeft ons in zijn brief deze waarschuwing gegeven: 'Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God', Jac 4:4. Natuurlijk was Jezus als een vriend voor politici en zondaars. Maar er is ook geschreven dat Hij gescheiden van de zondaren was. Hebr 7:26. Hij predikte tot zondaren, maar in onderdanigheid aan zijn Vader. Net als Hij zijn wij geroepen om in de wereld maar niet van de wereld te zijn. Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren', Joh 15:20.

Laat mij u nu bemoedigen. Hoewel de wereld de echte discipelen van Christus haat en vervolgt, vinden we een groeiende liefde en godvruchtige genegenheid onder de leden van zijn kerk. Juist datgene dat maakt dat de wereld ons haat, maakt dat onze rechtschapen broeders en zusters ons des te meer omhelzen. In de dagen die komen wordt de liefde in Gods huis nog dierbaarder. We zullen door de hele wereld gehaat worden, bespot door de media, belachelijk gemaakt door Hollywood, uitgelachen door collega's en het mikpunt worden van de maatschappij. Maar als we Gods huis binnenkomen, betreden we een plaats van ongelofelijke liefde daar we van elkaar houden zoals Christus van ons houdt. Het maakt niet uit met wat voor vervolging we geconfronteerd zijn. We zullen ontvangen worden met de volgende woorden: 'Welkom thuis broeders, welkom thuis zusters. Hier heeft men u lief'. We zullen weer opgebouwd worden om door te kunnen gaan met uitgaan zoals onze Heer ons dat gebiedt, met zijn ware evangelie.