



# MOESTUINTJE

Als het mei wordt, begint het weer te kriebelen bij de moestuinliefhebbers. Ook bij mij. Sinds een aantal jaren houd ik mij bezig met een klein moestuintje. Het is een nieuwe hobby voor mij geworden. Ik kweek wat groenten en kruiden. Als groenten heb ik courgettes, twee soorten tomaten, komkommer, radijsjes, allerlei slasoorten, worteltjes, ajuin en ook nog een paprika-plant staan. Wat betreft de kruiden heb ik peterselie, oregano, tijm en nog het een en ander staan. O ja, ik kweek ook aardbeien in een bak en heb een druivelaar staan. Het is leuk om een diversiteit aan groenten, kruiden en fruit te kweken. Elke plant is uniek en elke vrucht is uniek. De ajuinen, radijsjes en de wortels groeien onder de grond. De courgettes blijven laag boven de grond. De tomaten en paprika groeien omhoog en de komkommer is een echte slingerplant. Sla en kruiden zijn goed in toom te houden terwijl de aardbeienplant en de druivelaar naar alle kanten uitschieten. Het is best leuk zo'n diversiteit bij elkaar en toch vormt alles één geheel, mijn moestuintje. Het heeft wel iets weg van de gemeente.

De gemeente is gevuld met een bont ensemble aan gelovigen. Kijk maar eens om je heen. Dan zie je een gezelschap dat bestaat uit allerlei smaken, kleuren en geuren. Of minder plastisch gezegd zijn het mensen met allerlei karakters en een eigen geschiedenis, met allerlei capaciteiten, talenten en gaven, stuk voor stuk uniek. Elk hebben ze hun waarde en hun belang voor het geheel. Ze vullen elkaar aan en verrijken het gezelschap, zoals de verschillende vruchten een rijk en gevarieerd menu vormen.

Maar naast de grote diversiteit hebben al de planten in mijn moestuin ook een groot gemeenschappelijk kenmerk. Ze willen allemaal vrucht dragen. Dat is natuurlijk ook de reden van hun bestaan. Sommige planten hebben zelfs zo'n drang om vrucht te dragen dat je ze moet tegenhouden. Neem nu de komkommer bijvoorbeeld. De eerste zes vruchtscheutjes dienen verwijderd te worden. Het risico bestaat namelijk dat als de eerste scheutjes zich ontwikkelen tot vruchten, de groei stil valt.

Nadien dienen er nog regelmatig scheutjes verwijderd te worden. Als alle scheutjes zouden uitgroeien tot vruchten, dan zou de plant veel te zwaar worden en bezwijken onder zijn eigen gewicht. Ook bij de tomatenplant moeten de vruchten beperkt worden. Per tros laat je niet meer dan vier of vijf tomaten groeien, anders geraken de tomaten niet mooi volgroeid. Wat mij dus intrigeert is de sterke drang die de planten hebben om vrucht te dragen. Zelfs in die mate dat ze er zouden kunnen onder bezwijken. Wat zou het toch super zijn als wij, gelovigen, ook zo'n enorme drang zouden hebben om goede vruchten voort te brengen. Als we het vrucht dragen zo vanzelfsprekend zouden vinden als dat bij planten in een moestuin het geval is. Het vrucht dragen is de reden van hun bestaan, en dat is voor ons gelovigen niet anders. Wat is het een groot plezier voor de kweker wanneer de eerste vruchten zichtbaar worden. Het plezier wordt nog groter als de vruchten zich verder goed ontwikkelen en uiteindelijk tot volle wasdom komen. Maar anderzijds is het is een grote ontgoocheling voor de kweker als een plant helemaal geen vrucht blijkt te dragen. Dan blijkt al het werk voor niets te zijn geweest. 'Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt' (Joh. 15:8).

Hoe doen we dat dan, vrucht dragen? Het gaat over hoe we zijn en over wat we doen. Wat betreft het hoe we zijn, kunnen we best kijken naar Gal. 5:20 'Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing'. Wat is het mooi als dit de kenmerken zijn die ons leven kleuren. Wat betreft onze daden vinden we een duidelijke aanwijzing in Matt. 5:16 'Laat zo uw licht schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede (of: mooie) werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken'. Zoals een kweker vol verwachting naar vruchten speurt in zijn moestuin, zo kijkt God vol verwachting uit naar de vruchten die wij dragen. Het doet er niet toe welk soort plant jij bent: groente, fruit of een kruid. Waar het om gaat is dat je in de moestuin van de Kweker bent gepland om vrucht te dragen!