





Oog in oog

• door Sytse de Jonge

MET GOD

BIJ HET VERSCHIJNEN VAN DIT ARTIKEL ZIT DE TOUR DE FRANCE ER OP, IK HEB NU NOG GEEN IDEE WIE 'M GEWONNEN HEEFT MAAR IK DENK DAT HET EEN WIELRENNER ZAL ZIJN. MET OF ZONDER DOPING? WIE ZAL HET ZEGGEN. DE TOUR DOOR NEDERLAND ZIT ER OOK ZO'N BEETJE OP, MAAR DAN HEB IK HET NIET MEER OVER WIELRENNEN. KONING WILLEM ALEXANDER EN KONINGIN MAXIMA HEBBEN DE PROVINCIES VAN NEDERLAND BEZOCHT EN DAAR-

BIJ ALLERLEI MENSEN ONTMOET. MIJN EIGEN DOCHTER HEEFT IN DEN HAAG EEN HAND VAN DE KONING GEKREGEN. NOU JA, GEKREGEN... ZE HEEFT HEM NIET GEHOUDEN NATUURLIJK, MAAR WAT ZE WEL BEWAART IS EEN MOOIE HERINNERING AAN DEZE TOCH WEL TAMELIJK INDRUKWEKENDE GEBEURTENIS. IK HEB NOG NOOIT EEN HAND VAN DE KONING GEKREGEN, IK HEB HEM ZELFS NOG NOOIT ONTMOET.

>>

Feest

Ik mag graag een beetje nadenken over de feesten die God voor het volk Israël heeft ingesteld. Ik houd van feesten, en ik denk dat God ook van feesten houdt. De bruiloft in Kana is een van mijn favoriete verhalen uit de Bijbel. Het is verbazingwekkend dat Johannes het eerste wonder van Jezus in het Johannes evangelie een teken noemt. Er is hier veel over te zeggen maar beperk me nu hiertoe: De Heer Jezus kwam feestvreugde brengen! Pinksteren is één van die feesten die door God zijn ingesteld. De Joden hebben allerlei gebruiken rondom de feesten ontwikkeld en één van die gebruiken is dat het leven als Jood met de Torah begint met Pinksteren. Met Pinksteren wordt immers aan de wetgeving op Sinai teruggedacht, en aan de verbondssluiting. Op de dag na Pinksteren gaan jongetjes van drie jaar oud voor het eerst naar school. Zij beginnen met het bestuderen van de Torah. De eerste letters die ze leren lezen zijn voor de gelegenheid met honing bedekt. Die mogen ze oplicken zodat ze de Torah zullen gaan leren in het besef van wat er staat geschreven in Psalm 19:10-11: 'de verordeningen des HEREN zijn waarheid, altogader rechtvaardig. Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig, ja, dan honigzeem uit de raat.'¹

Proeven

In een beroemd geworden toespraak zegt Jonathan Edwards: 'Er is verschil tussen geloven dat God heilig en genadig is, en met het hart een nieuwe gewaarwording hebben van de lieflijkheid en schoonheid van dat heilige en genadige. Geloven dat God genadig is en proeven dat God genadig

is - het verschil daartussen is zo groot als tussen rationele overtuiging dat honing zoet is en de werkelijke ervaring van die zoetheid'². Dat zijn mooie woorden vind ik. Er is ook heel wat verschil tussen het proeven van zoete honing en het proeven, het smaken van de goedheid van God, zoals dat zo mooi staat in Psalm 34:9 'Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.' Johannes en de andere discipelen hebben de Heer aangeraakt met hun handen, ze hebben zijn stem in hun oren gehoord en Hem met hun eigen ogen gezien, ze hebben Hem ontmoet die 'van het begin af was' (zie 1Joh1:1). Wat een ontmoeting hebben zij met God, met onze Heer gehad. Zo'n ontmoeting lijkt me toch nog heel wat mooier dan een ontmoeting met de Nederlandse koning. Toch hebben heel veel mensen ook Jezus ontmoet, maar in Hem helemaal niet herkend dat Hij God is, dat Hij de Vader kwam verklaren. Dat vinden we eigenlijk best lastig. Hoe komt het nu dat sommige mensen God wel ontmoeten en andere juist niet. Een gedeelte van het antwoord zit minstens in de woorden die de Heer uitspreekt tegen

Er is verschil
tussen geloven
en proeven dat
God genadig is.

Thomas na zijn opstanding (Joh20:29): 'Omdat je Mij hebt gezien, heb je geloofd? Gelukkig zij die niet gezien en toch geloofd hebben'. Zien en zien is minstens twee: je kan op veel manieren kijken. De mens die zich gelovig toevertrouwt aan God zal God eerder zien dan de mens die hardnekkig er van uit gaat dat er geen God is. Zo las ik recent in een boek³ waarin allerlei denkfouten aan de orde gesteld worden 'Gelovigen zien overal bevestigingen voor het bestaan van God in. Dat Hij zich niet direct laat zien - uitgezonderd aan analfabeten in de woestijn of afgelegen bergdorpen, nooit in een stad als Frankfurt of New York' Ik vind het minstens verdrietig dat de auteur van dit

² Geciteerd door Tim Keller in De vrijgevege God, Uitgeverij Van Wijnen, Franeker, 2009

³ Rolf Dobelli, De kunst van het heldere denken, De Bezige Bij, Amsterdam 2012

¹ Dr. G.H. Cohen Stuart Joodse feesten en vasten, Uitgeverij Ten Have, Baarn, 2003.





boek niet door heeft dat hij zelf overal allerlei bevestigingen voor het niet bestaan van God in ziet, en dus zelf in de kuil valt waar hij anderen zo voor waarschuwt.

Comunicatie

Bij een ontmoeting met God denk je toch gauw aan communicatie, aan direct contact. Als ik de koningin op TV zie of haar in de verte voorbij zie rijden dan is dat toch geen ontmoeting. Je wilt haar 'ervaren', bijvoorbeeld door een hand te drukken of door wat woorden te wisselen. Een stukje samen wandelen zou ook heel mooi zijn en natuurlijk denken we gelijk aan Henoeh. Er zijn niet altijd woorden bij een ontmoeting, en ook bij God zijn er niet altijd woorden. En uiteraard kunnen we geen regel opstellen over hoe je God ontmoeten mag en over Hij jou ontmoeten wil. Bij de berg Sinaï sprak God het volk toe met een stem vanuit het vuur (Deut5:33). Veel later, op de berg Karmel (1Kon18) sprak God duidelijke taal door vuur uit de hemel te sturen, maar weer even later sprak God met Elia (door een stem) vanuit het suizen van een zachte koelte (1Kon19). Ja, God heeft vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken, zoals de auteur van de brief aan de Hebreëen dat zegt. Hij deed dat door middel van profeten, gewone mannen en vrouwen van vlees en bloed.

Zij deden wonderen en tekenen, hun kinderen kregen symbolische namen, of ze zaten vastgebonden. Ze gebruikten een kruik, of ze schreven wat op. Je kunt het in een paar zinnen eigenlijk niet samenvatten: echt heel vaak en op heel veel manieren spraken de profeten.

Profeten

Maar hoe ontmoeten de profeten zelf God? Opnieuw staan er voorbeelden in de Bijbel: Zij hoorden heel letterlijk zijn stem, of zij zagen dromen of visioenen, of zij zagen een engel, een boodschapper, van God. In Numeri 12:6-8 lezen we dat de Heer tegen Aäron en Mirjam zegt: 'Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de HERE, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met hem. Niet aldus met mijn knecht Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des HEREN.' Maar hoe weten wij zo zeker dat God wel aan Abraham verschenen is in Ur en dat Hij zich aan Mozes in de brandende braamstruik heeft geopenbaard, maar anderzijds dat de engel Djibriel (Gabriël) die aan Mohammed verscheen toen hij in de grot van Hira was, met zekerheid niet namens God kwam? Niet weinigen denken daar anders over...

Ervaren

Eén van de kenmerken van een ontmoeting met God is dat je God ervaart. Je voelt het diep in je hart dat het God is die tot je spreekt. En opnieuw, dat kan op veel manieren gaan. Ik vind het geweldig bemoedigend dat Jacobus schrijft: 'nadert tot God en Hij zal tot u naderen' (Jak4:8). Eigenlijk bevestigt hij de woorden van de Heer Jezus zelf, die zegt: 'Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en u zult vinden; klopt, en u zal worden opgedaan' en 'Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader worden geliefd; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren ... Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren, en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken' (Joh14:21 en 23). De auteur van de brief aan de Hebreëen zegt: 'want wie tot God nadert, moet geloven dat hij is en dat Hij een beloner is van hen die Hem zoeken' (Heb11:6). God ontmoeten, naderen tot God, vereist dat je je aan zijn woorden wilt houden, dat je Hem wilt liefhebben en naar Hem wilt luisteren. Dan mag je geloven dat de Heer iets van zichzelf aan jou zal willen laten zien.

God ontmoeten vereist dat je naar Hem wilt luisteren



Hoe kunnen we God ontmoeten, hoe kunnen we tot Hem naderen? Ik noem een paar mogelijkheden:

- Door de Bijbel te lezen - dan zul je merken dat de Bijbel vol goede, troostrijke woorden staat (Zach1:13), dat er woorden van eeuwig in leven staan (Joh6:68);
- Door met muziek de Heer te prijzen. Als Elisa in 2Kon3:15 de wil van de Heer zoekt vraagt hij om een citerspeler. Als dan de citerspeler speelt komt de hand van de Heer op hem en kan hij namens de Heer spreken. Zo lezen we in 1Kron25:1 en 3 over zangers die profeteren bij het spel van citers, harpen en cimbalen. Dit zal ons niet verbazen - Hij troont immers op de lofzangen van Israël (Ps22:4). Als wij de Heer prijzen en groot maken, dan naderen wij tot Hem en wil Hij tot ons naderen.
- Het gebed. We mogen echt verwachten dat de Heer tijdens onze gebeden ook echt tot ons wil spreken. Hoe dat hij dat dan? Er kunnen veel voorbeelden gegeven worden, maar het overkomt mij dat ik aan bepaalde gedeeltes uit de Bijbel heel sterk moet denken. Ik ervaar dat als een stem van de Heer. Het is juist vaak zo dat de Heer in ons hart met zijn stem wil spreken (vgl. Ps27:8).
- In een droom. De Heer deed dat al in het OT (vergelijk het al aangehaalde Num12:6) en kondigt in Joel2 aan dat Hij dat in latere tijden ook zal doen. We horen van wonderbaarlijke bekeringsgeschiedenissen waarbij de Heer zich ook in 2013

nog steeds in een droom laat zien. Ik kan me trouwens niet herinneren dat het mij ooit overkomen is.

- In een samenkomst, want waar twee of drie samen komen in zijn Naam, daar is Hij in het midden (Mt18:20).
- Wat te denken van de natuur? De Bijbel staat vol teksten over Gods grootheid in de natuur. Het klassieke voorbeeld is Psalm 19, dat gaat over de natuur en de Schrift(uur), zoals dat vroeger al gezegd werd. 'Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen, toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde'. Het is mij menig maal overkomen dat ik diep in mijn hart getroffen werd en God ervoer door wonderlijk grote en wonderlijk kleine dingen in de natuur. Job had, bij wijze van spreken, aan een onweer en een paar grote beesten genoeg...
- In de ander. Wij vormen samen het lichaam van Christus. Christus is alles en in allen (Ko3:11). Wie heeft het nog nooit ervaren dat een woord of een daad van een broeder of zuster tot je kwam als een woord of een daad van de Heer zelf?
- God ontmoeten. We kunnen God geen regels voorschrijven. Wel weten we dat vanaf het begin van de Bijbel tot aan de laatste bladzijde God er naar verlangt om u en mij te ontmoeten. Ik hoop dat dit korte artikeltje er toe bijdraagt dat u en ik weer meer naar die ontmoeting met de Heer gaan verlangen en dat wij werkelijk tot Hem zullen naderen.

