



Hij is er en Hij spreekt

• door Bert Nanninga

KUN JE BIJ GOD OP BEZOEK GAAN? EEN AFSpraak MAKEN MET DE KONING DER KONINGEN? OF BESLUIT HIJ ZELF WIE HIJ WIL ONTMOETEN? ATHEÏST RICHARD DAWKINS BESCHRIJFT IN ZIJN BOEK 'GOD ALS MISVATTING' HOE HIJ ALS JONGEMAN GOD UITDAAGDE OM ZICH AAN HEM TE LATEN ZIEN; HIJ VROEG GOD OM EEN LEVENSTEKEN EN TOEN EEN ANTWOORD UITBLEEF, CONCLUDEERDE HIJ DAT GOD NIET BESTOND. WANT WIE LAAT NU ZO'N KANS LIGGEN? HIJ GING ER VAN UIT DAT GOD WEL EEN BEETJE IN ZIJN IDEEËN MEE ZOU GAAN, WAT OP ZICH NIET ZO'N GEKKE GEDACHTE WAS, IMMERS IN DE BIJBEL NOEMT DE HEER ZICH O.A. 'DE GOD DIE ZICH OPENBAART' (GEN. 16:14). HIJ WORDT DOOR CHRISTENEN AANGEPREZEN ALS EEN TOEGANKELIJKE GOD EN ZOU VAN ZIJN KANT VERLANGEN NAAR CONTACT MET MENSEN. GOD HAD OP DAT MOMENT TOCH BEST IETS VAN ZICHZELF KUNNEN LATEN ZIEN? DAN HAD RICHARD WELLICHT ZIJN BOEK NIET GESCHREVEN!

God als de Afwezige.

Waarom laat God zich doorgaans niet zien en lijkt het alsof Hij de grote Afwezige is? Maakt Hij het de mensheid niet ongelofelijk moeilijk in de zoektocht naar Hem? De twijfel over Zijn aanwezigheid hebben we helaas allemaal wel eens gekend en het past heel goed bij een zoektocht naar een God 'die in een ontoegankelijk licht woont' (1 Tim. 6:15,16). Als je oprecht zoekt, dan vind je Hem, heeft Jezus beloofd (Matt. 7:7,8). Onder die voorwaarde, oprecht zoeken, kun je Hem als Heer en Koning gaan ontdekken. Koning Jezus daagt je daartoe uit: het koninkrijk van God is te vinden dus blijf vooral zoeken! Er is een andere manier van leven mogelijk dan je tot nu toe, zonder Hem, buiten Zijn koninkrijk om, ervaren hebt. Staak je zoektocht niet te vroeg!

Het koningschap

Een eerste vraag die vaak naar boven komt over de afwezige God heeft te maken met dat koningschap. Als God de almachtige Koning is, Degene die het allemaal voor het zeggen heeft, waarom doet Hij dan niets aan alle ellende die we elke dag meemaken? Dit is een vraag die de duivel heel lang geleden in een iets andere vorm ook al stelde toen hij Jezus verzocht om van stenen brood te maken. 'Als u de Zoon van God bent, kunt u het hongerprobleem toch in een handomdraai oplossen?' zei Hij tegen Jezus. De Heer verwees hem op dat moment naar het geschreven Woord: de mens zal niet leven van alleen maar brood (Luk. 3:3,4), maar van het Woord van God. Met andere woorden: er is meer dan het lichamelijke; het antwoord dat God door Jezus geeft, reikt verder dan alleen fysieke problemen. En daarbij is het van belang op te merken dat Jezus zich in dit verhaal beroept op het geschreven Woord: hij erkende het als openbaring van Gods wil en dat had gezegd voor Jezus. Hoe antwoord jij als deze vraag jou gesteld wordt? Weet jij wat je zult antwoorden?

Het is belangrijk om je te realiseren dat God niet alleen machtig is; Hij maakt ook keuzes en afwegingen op basis van wat goed is en doet dus niet altijd wat wij graag zouden willen. Daarbij respecteert of tolereert Hij ook keuzes van anderen. Je mag God bespotten, negeren, vervloeken, zelfs dood verklaren en Hij lijkt het niet eens te horen of erop te reageren. Dat wil overigens niet zeggen dat Hij over deze zaken voor altijd zwijgen zal.

God zoeken

Mensen hebben maar al te vaak een verkeerde indruk van God en zoeken Hem daarom in onmogelijke acties of domweg op verkeerde plaatsen. Psalm 14:1-3 verwoordt het als volgt: 'de Heer keek vanuit de hemel om te zien of er iemand verstandig was, of iemand God zocht, maar Hij vond er zelfs niet een', en daarom begint die passage met 'de dwaas zegt in z'n hart: er is geen God'. Ik geef een voorbeeld ter verduidelijking: stel dat je alleen maar kan geloven in een God die groen licht uitstraalt. Dan zul je er moeite mee hebben als je rood licht ervaart, het tegendeel van hoe God er volgens jou uit zou moeten zien. Het ligt dan voor de hand dat je die God niet gaat ontdekken. Maar bestaat die God dan niet? Nee, want als je open zou staan voor een God die alle kleuren licht uitstraalt (dan krijg je immers wit licht, zoals je nog van je natuurkunde weet) dan zou je makkelijk zowel rode als groene stralen als bij Hem vandaan kunnen accepteren. Kortom als je God in jouw kleine denkpatroon wilt persen is de kans groot dat je Hem misloopt; Hij laat zich niet kisten. Denk je daarentegen ruim en stel je je er voor open dat Hij wel eens totaal anders zou kunnen zijn dan jij dacht, dan neemt je slagingskans op een ware ontmoeting met Hem aanzienlijk toe.

Waar je Hem niet vindt

Laten we eerst een aantal waarschuwingen ter harte nemen om te voorkomen dat we onze zoektocht vroegtijdig en teleurgesteld gaan afhaken:

De Heer Jezus waarschuwde zijn volgelingen voor het achterna lopen van geruchten en bovennatuurlijke verschijnselen (Matt. 24:23-25). Schrijf wonderlijke zaken niet bij voorbaat toe aan God, zo simpel werkt het niet. Als je daarin God gaat zoeken kom je van een koude kermis thuis.

Je vindt Hem evenmin in door mensen gemaakte constructies zoals tempels, kerken, bouwwerken, uitgewerkte dogmatiek, of liturgie. Hij laat zich niet beperken in onze religieuze systemen, God is veel groter dan dat (Hand. 17:24,25). Wees op je hoede voor elke vorm van vrome religiositeit, hoe gek het ook klinkt: inclusief de christelijke varianten.

Het spreekt voor zich dat je Hem niet zult vinden als je jezelf en de wereld achterna loopt. Pas toen de verloren zoon zijn gemis onder ogen zag en tot zichzelf kwam, kwam er een verlangen om terug te keren naar zijn thuis. Voor dat moment had hij geen oren naar een ontmoeting met zijn vader (Lukas 15:17). Je vindt Hem niet in de kring van de spotters (Psalm 1:1).



God is er en Hij spreekt.

Zou een God die ons uiterst goed heeft toegerust voor adequate communicatie Zelf ook niet willen of kunnen communiceren? Zou Hij die het oor plantte zelf niet horen? (Psalm 94:9) Is de God die op vele malen en vele wijzen gesproken heeft (Hebr. 1:1,2) opeens zwijgzaam en stom geworden? Zou de God van de Bijbel na het afronden van dat Woord de luidspreker uitgezet hebben?

De Bijbel staat vol met ontmoetingen tussen God en mensen. Daaronder zijn zeven van zulke ontmoetingen die een interessante overeenkomst hebben: Hij trekt in deze verhalen de aandacht van iemand door hem/haar bij naam aan te spreken en Hij spreekt hen daarbij zelfs tweemaal aan. Dat doe je niet zomaar, dat doe je als je iets belangrijks te zeggen hebt. Het blijkt hier dan ook te gaan over zeven heel herkenbare episodes in een mensenleven, verhalen waar je jezelf eenvoudig in terug kan vinden. We gaan de verhalen een voor een bij langs.

1. Abraham: God voorziet als je Hem aanbidt. (Gen. 22:11)

Elke relatie wordt gekenmerkt door het feit dat we iets met elkaar delen, doordat we iets gezamenlijk hebben of doen. Kinderen spelen samen, studenten doen samen opdrachten, verliefde stelletjes schrijven elkaar berichtjes en rijke mannen geven hun vrouwen creditcards voor de noodzakelijke aanpassing aan de mode of het houden van high teas met hun vriendinnen. Elly en Rikkert zingen op hun CD Bellen Blazen 'als je veel van iemand houdt, geef je 't mooiste wat je hebt da's heel gewoon'. En zo is het!

Voor Abraham was zijn zoon Izak het belangrijkste wat hij had: dat was zijn alles, hij had eindelijk lang op hem gewacht en hij zou de erfgenaam zijn van al Gods mooie beloften die hij had gekregen; zijn hoop was op hem gesteld en hij hield zielsveel van hem.

In dit verhaal test God Abraham uit; Hij laat Abraham kiezen of hij het mooiste wat hij heeft voor zichzelf zal houden, of dat hij bereid is dat op te geven voor de Heer. Die vraag lijkt bijna wreed en oneerlijk. Toch had Abraham de opdracht goed begrepen en was het verzoek van God duidelijk tot hem doorgedrongen. En op het moment dat hij gehoorzaamde en Abrahams leven menselijkerwijs in elkaar stortte, sprak God hem indringend aan met een geweldige belofte: 'Abraham, Abraham, spaar Izak, nu zie Ik dat je Mij vreest; Ik ben de Degene die altijd zal voorzien in wat je echt nodig hebt'. Je acht





jezelf in staat te leven zonder het liefste wat je hebt en dat kan inderdaad, maar je kunt dat niet zonder Mij, en Ik beloof je, Ik zal er altijd voor je zijn!

Als je je zingeving, je roeping of vervulling, 't mooiste waarvan je ooit hebt gedroomd, onder ogen ziet en dat dierbaar voor je is, wees je bewust dat God je hierover vroeg of laat op de proef kan stellen. Hij pakt het dan niet onverwacht van je af maar Hij vraagt je om het vrijwillig aan Hem terug geven. Te zeggen dat God je meer dan alles waard is, is makkelijker gezegd dan gedaan! Abraham doorstond de test en leerde de Heer kennen zoals hij Hem daarvoor nog niet kende. Wat zou jij doen?

2. Jakob: God beschikt je leven in wegen die hoger zijn dan je voor mogelijk houdt (Gen. 46:2).

Het leven is voor ons een avontuur: omdat we de toekomst niet weten en wel onze mogelijkheden kennen en verwachtingen koesteren, zijn we al of niet hoopvol gestemd. Dat is spannend. Voor degene die God zoekt is dit nog meer het geval: God heeft beloofd dat Hij zijn plannen deelt met hen die Hem liefhebben (Amos 3:7); Hij heeft ons niet in het ongewisse gelaten en we behoren tot een categorie mensen die dingen echt weten, of zouden moeten weten, zoals Paulus de gelovigen in Corinthe aanspreekt (1 Cor. 6:2,3,9,16,19). Vanuit de Bijbel weten we van Gods plannen t.a.v. het ware leven, de toekomst van de wereld, zijn volk Israël en ook van de Kerk. We vertrouwen op zijn beloften, nemen woorden van profetie ter harte, we waken zelfs voor de strategieën van onze tegenpartij, de duivel, 'wiens wegen ons niet onbekend zijn' (2 Cor. 2:11 en 11:14). Kortom we weten redelijkerwijs wat de mogelijkheden zijn en ook wat we zoal kunnen verwachten in ons leven. Maar de echte details, die komen pas als het zover is. Afhankelijk van onze aard en ook van onze ervaringen gaan we meer of minder hoopvol gestemd door het leven.

Voor Jakob was dat niet anders; hij kende God en wist van Gods beloften, en nu hij in het beloofde land woonde, had hij zijn bestemming gevonden. Hij miste echter zijn liefste zoon Jozef, die was gedood en dat was een onbegrijpelijke tegenvaller in zijn leven, iets wat altijd aan hem zou blijven knagen. Zijn hoop was nu gevestigd op Gods zegen die hij via zijn grootvader Abraham en vader Izak had ontvangen; daarin wist hij zich veilig t.o.v. Ezaü zijn verongelijkte broer. Jakob was in Gods weg, Zijn plannen waren deels al vervuld, wat wenste hij nog meer? Hij had het allemaal op een rijtje gezet, hij had gezien hoe het

>>

leven in elkaar stak en wat hem betreft was hij bijna bereid om te sterven. Hij zou het stokje overdragen aan zijn talrijke zonen en wist dat God ook bij hen zou blijven met zijn beloften. In die sombere realiteit sprak de Heer hem aan en bracht een ongelooflijke wending in zijn leven: 'Jakob, Jakob Ik ben degene met Wie je op reis bent, laat los alles wat je hebt opgebouwd en wat je voor waar houdt; ga mee op reis, blijf op avontuur uit, er is nog zoveel meer: met je eigen ogen zal je Jozef terugzien, echt waar!' Je eigen vertaling van mijn wegen en plannen is veel te klein, ik ben vele malen groter dan dat! Je eigen grootvader verwachtte een stad die geen fundamenten heeft waarvan Ik de ontwerper en bouwer ben, dat geldt ook voor jou, Jakob (Hebr. 11:10). Er is meer dan het hier en nu, blijf niet steken in een status quo.

Laat je kennis van God en van Zijn beloften je nooit vastnagelen in een permanente stand van dogmatiek, vrome ootmoed, gebrokenheid en mogelijk zelfs depressie: Zijn plannen zijn altijd verademend vernieuwend, verfrissend verrassend, leven-gevend en vat daarom weer moed om de aanwezigheid van de Levende: je ogen zien Jezus, de ware Jozef! Met Hem blijft het leven een avontuur!

3. Mozes: er is een God die lijdt (Ex. 3:4).

Je hebt misschien al de kans gekregen om verder te leren en je weet inmiddels hoe de wereld in elkaar steekt; hoe macht, lust en geld bepalen wat er om ons heen gebeurt. Leaders motiveren ons mee te bouwen aan indrukwekkende programma's en systemen; uiteindelijk komt er alleen voor hen een gouden handdruk terwijl eenvoudige werknemers op straat gezet worden om het allemaal te bekostigen in tijden van crisis. Er is genoeg reden om verontwaardigd te zijn bij het zien van zoveel onrecht!

In de tijd van Mozes kwamen op soortgelijke wijze de piramides van de farao's van de grond; slaven spanden zich in zodat hun leider, slechts een enkeling, op indrukwekkende manier begraven kon worden met het oog op zijn uitverkoren reis naar het hiernamaals. Zo hebben mensen in alle tijden zonder achting voor de levende God het lot van duizenden bepaald, en dat is vandaag de dag niet anders. Maar net als Mozes weet je dat je een andere thuisbasis hebt: uit het water gered, aan een gewisse dood ontsnapt, veilig in de handen van de Levende God. Die God had beloofd dat Zijn volk eens in vrede zou wonen. Mozes wist het wel, maar hij leefde eigenlijk als machteloze buitenstaander, en als schaapherder leek hij zijn beste tijd te verkwanselen.

Mozes had geprobeerd om op eigen kracht het tij te keren, te knokken tegen dat onrecht, toen hij opstond voor wat hij dacht dat goed was. Maar het was hem tot dan toe niet gelukt en hij moet zich machteloos gevoeld hebben. Laat het de Heer dan koud dat Zijn volk lijdt? Heeft God geen antwoord op het vele onrecht? Jazeker, maar totaal anders dan je zou denken! 'Mozes, Mozes!' spreekt Hij vanuit een struik die maar blijft branden, 'kom hier en doe je schoenen uit, dit is heilige grond'. Al dat lijden, dat doet me wel degelijk wat, dat treft Mij diep, dat voel ik nog veel intenser als jij het voelt. Als er Iemand weet dat het zo niet moet, dan ben Ik het wel, Ik, de Eeuwige, degene die er altijd zal zijn. Kom aan mijn kant en laat Mij je gebruiken in Mijn antwoord op het lijden. Zo wordt Mozes geroepen om aan Gods zijde te komen staan; Mozes geeft gehoor en God maakt dankbaar gebruik van deze indrukwekkende leider.

Mozes werd een groot man die via het Joodse volk de mensheid een weg gewezen heeft hoe te leven in een pijnlijke en vijandige wereld. Na deze ontmoeting met een heilige God die in het lijden van mensen is binnengetrepen, werd hij immers de grondlegger van het Woord van God. God is de Eeuwige, de Aanwezige, de Heilige, en juist in het lijden ontmoet Hij ons, hoe paradoxaal!



4. Samuel: God spreekt je persoonlijk aan (1Sam. 3:10).

De opvoeding die je mee krijgt doet er veel toe in je leven, het zal in veel opzichten bepalend zijn voor je levenslot. Evenals veel problemen op geestelijk gebied terug te voeren zijn op aanleg, opvoeding en (nare) jeugdervaringen, zo is ook een succesvol leven vaak toe te schrijven aan de inspanningen van goede opvoeders. Gelukkig zijn daar natuurlijk ook veel uitzonderingen op en is het geen reden om ons achter ons verleden te verschuilen, integendeel. Al in Genesis 2 worden kinderen, mannen, opgeroepen hun ouders te verlaten om een nieuw begin te maken (Gen. 2:24). Als je op eigen benen komt te staan komt er ook een tijd om echt je ouders los te laten. Als het goed is ben je daar door verstandige ouders al op voorbereid en laten ook zij jou los. Vaak is het anders: ouders laten hun kinderen niet los en/of kinderen laten hun ouders niet los. Dat is dan een recept voor de hierboven beschreven scenario's. Als het om het ontmoeten van God gaat is dit uiterst belangrijk: er komt een tijd dat je niet langer via je ouders (en ouderen) van God hoort, maar dat je rechtstreeks van God gaat horen. Zoals je als kind je ouders gehoorzaamt, zo luister je als volwassene naar Gods opdrachten en aansturing in je leven. Maar dan moet je wel Zijn stem leren onderkennen. Daar is een ontmoeting voor nodig. Gebeurt dat niet, dan volg je God slechts middels een traditie, uit plichtsbef en niet vanuit een levende relatie; vroeg of laat gaat dat fout, ofwel met jezelf, ofwel met je eigen kinderen die door deze oppervlakkigheid heen zullen prikken en je een spiegel voor gaan houden.

Zou een God die ons uiterst goed heeft toegerust voor adequate communicatie Zelf ook niet willen of kunnen communiceren

Het gaat er niet om dat je nieuwe dingen gaat horen, visioenen krijgt of bijzondere ervaringen meemaakt. Waar het om gaat is

dat je door het lezen in de Bijbel de stem van God herkent, dat je ervaart dat het om een levendmakend Woord gaat. De Bijbel is niet zomaar een geschiedenisboek of een boek vol wijze lessen; het is het levende en blijvende Woord van God (1 Petr. 1:23). Heb je dat al persoonlijk ervaren?

Ook Samuel leerde die les; het Woord van de Heer was schaars in die dagen, lezen we in 1 Sam. 3:1. Iedereen teerde op de mooie familieverhalen en het paste allemaal vast precies in het plaatje van Mozes' geschreven Woord. De dienst in Zijn Huis was laagdrempelig en reden tot vermaak. Ach er ging wel eens wat fout, maar het leven was best goed in het beloofde land. Maar het Woord was schaars, en God had juist zoveel te zeggen! Samuel wist dat God een plan voor hem had, dat had hij van zijn moeder meegekregen. Ze had hem er vast steeds weer aan herinnerd toen ze weer langs kwam in Silo. 'Jij bent hier om voor de Heer te leven jongen', zou ze gezegd kunnen hebben. 'Hier op deze plek wordt onze God gediend, daar hoor je thuis. Met het oog daarop heb ik je van God gebeden'. Zo wist Samuel van Gods bestemming voor hem, hij leerde van Zijn Woord, de geschiedenis van zijn volk, hun plaatsbepaling te midden van de omliggende volken en wereldbeheersers; daarin onderwees Eli hem. Maar hij wist niet wie God voor hem persoonlijk was. Een ontmoeting was nog uitgebleven. Tot het moment dat Hij spreekt in de nacht. Samuel beseft dat er een boodschap voor hem is en vraagt eerst Eli om uitleg. Na een tijdje heeft Eli door dat de Heer zelf Samuel aanspreekt en dan geeft hij hem de sleutel: als die stem weer komt, beseft dan dat het de Heer Zelf is die je aanspreekt, antwoordt hem en stel je op als een gewillig luisteraar die bereid is te doen wat Hij ook vraagt. Dan zal je Zijn stem horen. God spreekt als je bereid bent Hem te dienen, als je zoekt naar Zijn wil.

Zo kwam de Heer Zelf op bezoek bij Samuel en riep hem bij name. Samuel luisterde ademloos. Hij kreeg geen boodschap voor zichzelf, maar iets om aan een ander door te geven: een boodschap die Samuel diep raakte en die hij ternauwernood durfde uitspreken. Zo gaat het altijd als je God echt ontmoet: Hij spreekt jou aan, en dat raakt je, zodat Hij door jou heen anderen kan aanspreken. God zoekt ook vandaag contact, en Hij spreekt je hart aan als je je wilt laten gebruiken!

5. Martha: dien Heer uit liefde, niet uit plichtsbef (Lukas 10:41).

Misschien herken je het gevoel dat je ergens helemaal alleen voor staat. Je bent met iets belangrijks bezig, er hangt bijvoorbeeld veel vanaf dat een project op tijd klaar komt. Hoewel er



anderen meedoen lijkt het erop dat jij de enige bent die begrijpt hoe belangrijk het allemaal is en je bent flink gefrustreerd. Op zo 'n moment kan het zijn dat je je ook in de steek gelaten voelt door God zelf: je begrijpt niet dat anderen niet gemotiveerd worden om hun steentje bij te dragen. Daarmee zou het voor jou zoveel makkelijker kunnen zijn. God kan dat toch wel voor je arrangeren? Hij is toch in staat mensen te motiveren en om te buigen Zijn wil te doen? Of in ieder geval ervoor te zorgen dat bepaalde tegenslagen je bespaard blijven. Waarom staan we er zo vaak alleen voor?

De arts en evangelist Lucas beschrijft als enige het roerende verhaal van de barmhartige Samaritaan (Lukas 10:25-37). Jezus vertelde dit verhaal om aan een kenner van de Joodse wet uit te leggen waar het in het leven, en vooral in het dienen van God, eigenlijk op aan komt. Je moet een naaste willen zijn voor hen die in de problemen zitten. Kijk om je heen en strek een helpende hand uit! Er is ongelofelijk veel te doen in deze wereld en je hoeft er niet eens ver voor van huis te gaan. Paulus zegt dat God voor ons als gelovigen taken heeft klaar liggen waarvan Hij verwacht dat we die tijdens ons leven zullen oppakken (Efeze 2:10). En bezien vanuit de les van dit verhaal van de Samaritaan ligt er ontzettend veel werk voor het oprapen! 'Alles wat je hand vindt om te doen, doe dat' zegt de Prediker (9:10). Pak

dat werk maar op, dat is goed. Ga je echter eenmaal enthousiast aan de slag, dan ben je in korte tijd al gauw overwerkt. Een burn-out krijg je dan, zo heet dat tegenwoordig.

Martha zag in dit verhaal ook veel taken die ze moest doen: ze kreeg een hele groep discipelen over de vloer die voor de nacht een slaapplek nodig hadden, moesten eten en daarvoor dus ook een gelegenheid moesten hebben zich wat op te frissen, het liefst met warm water natuurlijk. Ze sjouwde water aan, hout voor vuur en fantaseerde een menu voor pakweg 15 mensen in elkaar. En let wel, ze had geen beschikking over een koelkast, verlichting, oven of magnetron. Dat was dus een hele klus, een nobel werk. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze vond dat Maria wel een handje mocht helpen; de zon ging misschien al onder en de tijd begon te dringen. En dus vraagt ze met enige verontwaardiging of de Heer haar zus een duwtje in de goede richting wil geven zodat ze er niet meer alleen voor staat. Hoe voorstelbaar!

'Martha, Martha je bent druk en bezorgd over vele dingen, maar een ding is nodig!' Zegt de Heer. Pas op, als je uit plichtsbefesef Mij dient, dan mis je waar het nu precies om gaat: dienen vanuit je liefde tot God en je naaste.

Het gaat niet om wat wij allemaal presteren. Het gaat om heel iets anders: blij tijdens al dat werken zitten aan de voeten van de Heer, d.w.z. dicht bij Hem in alle ontvankelijkheid om vanuit



je relatie met Hem uit liefde te dienen. Liefde als motor, niet plichtsbefes of prestatiedrang, daar gaat het om, waar je ook werkt, wat je ook doet. Mopper niet, maar laat liefde altijd je drijfveer zijn. Dat maakt dienen een feest en dan kun je bergen werk verzetten.

6. Simon Petrus: je hebt een Heer die voor je bidt (Lukas 22:31).

Stel je voor, je hebt je rijbewijs gehaald, dan weet je hoe je moet sturen en mag je rijden zonder instructeur naast je. Je bent niet van commentaar van mede passagiers gediend, dat mogen ze voor zich houden, jij weet hoe het moet en wat je kunt. Wie volwassen is wil graag zijn eigen boontjes doppen, dat is heel gewoon. We worden als het goed is van huis uit voorbereid en toegerust om uiteindelijk de ons geboden mogelijkheden optimaal te benutten. Zo worden we wie we zouden willen en kunnen zijn. Jezelf 'actualiseren' heet dat in termen van moderne psychologie. Weten wat je wilt is een uiterst belangrijke conditie voor het bewerken van een respectabel leven. En toch kent ieder mens daarnaast onzekerheid en twijfels; soms overtreffen we onszelf, en soms overschatten we onszelf. Dat laatste kan pijnlijke momenten opleveren.

God is niet alleen machtig, Hij maakt ook keuzes en afwegingen op basis van wat goed is en doet dus niet altijd wat wij graag zouden willen

Petrus had grote plannen als volgeling van Jezus. Hij had de Messias gevonden, het antwoord op al zijn vragen in een tijd van verwarring voor het Joodse volk, een tijd van verdrukking door een vreemde overheerser. Jezus, Hij zou straks Koning zijn, en Petrus vertrouwde dat Zijn macht spoedig zichtbaar zou worden. Een nieuwe tijd zou beginnen. Er waren tegenstanders en mogelijk zelfs afvalligen onder de andere discipelen, maar Petrus was bewapend met een zwaard en hij zou zijn mannetje staan!

Die overmoed hielp hem niet toen in die donkere nacht een uitdagend jong meisje met soortgelijke overmoed, wellicht gesteund door flirtende soldaten, hem met een paar woorden op z'n nummer zette. 'Nee, nee ik hoor niet bij die Rabbi, ik ken hem niet', met die woorden kroop hij in zijn schulp, al zijn mooie beloftes ten spijt. Arme Petrus, hij zakte na deze bekentenis door de grond en het schaamrood stond hem aan de kaken. En juist op dat moment keek Jezus hem aan. Hij moet als in een flits die woorden opnieuw gehoord hebben: 'Simon, Simon, de duivel doet niet anders dan naar mogelijkheden zoeken om je te laten struikelen, maar vergeet niet dat ik voor je heb gebeden, je hoort toch bij mij, houdt je geloof vast, ik laat je niet los'. Hij weende bitter, lezen we.

Na Zijn opstanding is de Heer aan Petrus verschenen (1 Cor. 15:5). Wat daar besproken is weten we niet, maar het was vast een ontmoeting van verzoening en herstel. Als we onze overmoed erkennen en belijden zegt de Heer: 'Ik vergeef je, zelfs je eigen dunk en overmoed; laat Mij je genezen en inzetten voor een nieuwe taak'.

Paulus waarschuwt met de woorden: 'als je meent te staan, pas dan op dat je niet valt' (1 Cor. 10:12). Als je al een tijdje christen bent, wees op je hoede, je blijft Zijn genade nodig hebben want in jezelf heb je geen kracht om tot eer van God te leven. En stoot je toch flink je neus door op eigen kracht te vertrouwen, weet dan dat er een Heer is die voor je bidt dat je geloof niet zal op ophouden.

7. Paulus: de Heer vereenzelvigd zich met Zijn Kerk (Hand. 9:4).

Wij Nederlanders staan zonder dat we ons dat vaak bewust zijn, in de internationale gemeenschap bekend als tamelijk eigenwijze mensen. Het siert ons niet, maar buitenlanders hebben er soms plaatsvervangende schaamte voor. Zo zijn we nu eenmaal. Recht voor onze raap, we benoemen dingen zoals ze zijn en daar is niets mis mee, toch? We huisvesten het internationale hof voor gerechtigheid in de wereld en steken dat niet onder stoelen of banken. Weten waar je voor staat is een goede eigenschap; als het echter tot arrogantie leidt of tot afwijzing van derden wordt het een ander verhaal. Onze nationale geschiedenis geeft aan hoe verzuild we zijn geraakt in allerlei opvattingen. Zo zijn er ook veel meningsverschillen onder de mensen die God zoeken: wie heeft er nu gelijk bij zoveel verschillende opvattingen?

>>

Het laatste verhaal is dat van een zeer ijverige discipel, iemand die zichzelf tot voorbeeld van elke gelovige durft te stellen: Paulus, de grote apostel. De een loopt met hem weg en voor anderen is hij een betweter waarvan ze met argwaan kennis nemen. Hij is ijverig voor God en het blijkt dat hij als jongeman Hem vol vuur in de weg loopt; gelukkig komt er een wending in zijn leven. Saulus, de farizeeër, was ervan overtuigd dat hij aan de kant van God stond toen hij met behulp van soldaten op pad ging om die sekteleiden van ene Jezus van Nazareth een lesje te leren. Dit was Israël, het land van Jahweh en deze mensen moesten een toontje lager gaan zingen, Saulus had de Bijbel in zijn broekzak.

En toen kwam die ontmoeting.... met de Heer Jezus! 'Saul, Saul, waarom vervolgt je mij? Ik ben Jezus die jij vervolgt!' Jezus zegt tegen Saulus 'als je aan mijn discipelen komt, dan kom je aan Mij, zij horen bij mij! Doe je hen pijn, dan doe je mij pijn. Verwerp je hen, dan verwerp je mij. Negeer je hen, dan negeer je mij. Doodt je hen.... Ik ben al dood geweest, ik ben de levende! Er zijn grenzen aan wat je wilt doen, Nu is het genoeg geweest! Kom je aan hen, dan kom je dus aan mij, en daarom zeg Ik: tot hier en niet verder.' En zo komt Paulus tot inkeer.

De Heer Jezus heeft zich in deze ontmoeting op een unieke manier een gemaakt met zijn Gemeente, zijn volk op aarde. Als je je opstelt als de meest ijverige geloofsfaanant en je kraakt andere christenen af, besef dan dat je hun Heer afkraakt; ze horen bij Hem. Jezus Zelf is het hoofd van dat lichaam en Hij waakt erover als geen ander. Mag Hij je tegenkomen en je tonen dat je stekeblind bent? Dan heeft hij ook voor jou een broer beschikbaar, net als Ananias voor Saul, die bereid zal zijn bij je te komen om met je te bidden. Geloven in de Heer Jezus doe je niet alleen, zo is het niet bedoeld. Zonder de impact van deze kennismaking met Jezus zou je zelfs met je beste bedoelingen levensgevaarlijk bezig kunnen blijven binnen Zijn Gemeente. De ware Kerk is geen mensenwerk, het is de Heer Jezus die in ons allen werkt. Paulus' onderwijs over de Kerk staat in het teken van deze ontmoeting, ontdek het voor jezelf in zijn brieven!

Conclusie

Dit zijn de zeven Bijbelverhalen waarbij iemand twee keer bij name wordt genoemd. Het zijn stuk voor stuk unieke gebeurtenissen en we doen er goed aan onszelf als medegelovigen in de schoenen te plaatsen van deze voorbeelden: wat hen overkwam kan ons ook overkomen en wat zij leerden is ook leerzaam voor ons. En zoals God hen bij name aansprak, zo spreekt Hij ook ons aan. Naast deze ontmoetingen zijn er nog tal van andere in de Bijbel beschreven. God wil je ontmoeten en Hij kiest momenten en gelegenheden uit waarin Hij Zijn geschreven Woord maar al te graag tot leven laat komen. Herken jezelf in wat anderen al is overkomen in hun ontmoetingen met de levende God! Laat je Zijn Woord dicht, dan teer je geestelijk in, lees je dagelijks een of meer passages, dan geef je Hem de gelegenheid je persoonlijk aan te spreken.

Stel je hart daarvoor open en ervaar dat de Heer je kent; ik wens je toe dat je God ontmoet!

