



De les van Armageddon

• door J.C. van der Haar



'En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. (...) En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. (...) En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der Heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees' (Openbaring 16:13-14,16; 19:11-21 – HSV).

Profetie heeft behalve een duidelijke voorzeggende waarde eveneens een belangrijke praktische waarde. Nooit is de bedoeling van profetie louter het openbaren van de toe-

komst, maar eveneens het veranderen van onze levenspraktijk. Feitelijk is het laatstgenoemde zelfs Gods primaire bedoeling. Immers, de waarheid van 2 Timotheüs 3:16-17 geldt voor heel de Schrift, hetzij voor leerstellige, hetzij voor poëtische, hetzij voor historische, hetzij voor profetische passages: '... is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust'. Nadrukkelijk met dat gegeven voor ogen willen we in deze studie bij de profetie over Armageddon stilstaan. Wat is daarvan de praktische waarde? Wat is de les van Armageddon?

Megiddo: een geschiedenis van oorlogen

Ondanks dat mijn blik er slechts een moment op rustte, is de indruk die het achterliet onuitwisbaar. Begin juni 2008 bevond ik me in een bus in het noorden van Israël toen de gids wees op het gebied aan onze linkerkant. Daarop draaide ik mijn hoofd en zag een enorm uitgestrekte vlakte. Het bleek te gaan om de vlakte van Jizreël, bij Megiddo. Megiddo was volgens de Encyclopedie van Bijbelse plaatsen een 'belangrijke stad in het Oude Testament, die in het Karmelgebergte lag, ongeveer dertig kilometer ten zuidoosten van de moderne havenstad Haifa'. Volgens een bron meet de vlakte van Jizreël bij Megiddo ongeveer 23 bij 32 kilometer. De bodem van deze vlakte is doordrenkt met bloed. Door de eeuwen heen was deze vlakte talloze keren het toneel van bloedige oorlogen. Op deze vlakte streden de koningen van Kanaän (Richter 5:19b). Op deze vlakte streed koning Josia een noodlottige strijd met farao Necho (2 Kronieken 35:20-25). Op deze vlakte streden de Egyptenaren, de Assyriërs, de Grieken en de Romeinen. Op deze vlakte streden in W.O.I, onder leiding van generaal Allenby, de Britten. Ongetwijfeld echter moet de meest dramatische van alle oorlogen die met deze vlakte bij Megiddo in verband gebracht wordt nog gestreden worden. Uiteraard doel ik dan op de eindstrijd van Armageddon, wanneer Christus wederkomt.

Megiddo: een verzamelplaats?

In het voorgaande schreef ik heel bewust een beetje cryptisch dat de komende eindstrijd 'in verband gebracht wordt met de vlakte bij Megiddo'. Want het valt namelijk zeer te betwisten of deze finale veldslag op deze vlakte bij Megiddo zal plaatsvinden. Veeleer (b)lijkt de tekst aan te geven dat de



vlakke bij Megiddo niet meer is dan de locatie waar de koningen van de aarde worden verzameld, om van daaruit op te trekken naar Jeruzalem: 'En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd' (Openbaring 16:16). Ontegenzeggelijk immers is Jeruzalem de door de profeten voorzegde plaats waar Christus wederkomt om de daartegen opgetrokken heidense legers vernietigend te verslaan. Jeruzalem zal, volgens Jesaja 29:3, rondom belegerd worden. Tegen Jeruzalem zal, volgens Zacharia 14:2, God alle heidense volken ten strijde verzamelen. Daarheen zullen de bij Megiddo verzamelde legers ongetwijfeld optrekken.

'Har Megiddo': 'hoogte neerhouwen'

Maar om welke reden – rijst dan de vraag – wordt de eindstrijd in onze verzen uit Openbaring, anders dan in andere Schriftplaatsen, niet aan Jeruzalem gerelateerd, maar uitdrukkelijk aan Megiddo? Immers, het wordt expliciet vermeld: 'En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd' (Openbaring 16:16). Waarom wordt de eindstrijd zo uitdrukkelijk met deze plaatsnaam verbonden? Voor zover ik heb begrepen, moet de verklaring gezocht worden in de onmiskenbare overeenstemming tussen de betekenis van de naam Armageddon en de daaraan verbonden toekomstige gebeurtenissen. Anders gezegd: hetgeen deze naam betekent, zal plaatsvinden met Armageddon. Het woord 'har' heeft onder andere de betekenis: 'hoogte', en de wortel van het woord 'Megiddo' draagt de betekenis: 'neerhouwen'. De eindstrijd van Armageddon zal de grenzeloze hoogmoed van mensen openbaren, die vervolgens volkomen door God neergeslagen zal worden. Getuigt het immers niet van ongebreidelde hoogmoed om – zoals de tekst het in elk geval zegt – tegen de almachtige God ten strijde te trekken: 'En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger' (Openbaring 19:19)? Denken ze nu werkelijk hoop op de overwinning te kunnen koesteren? En toont de uitkomst – zoals vervolgens door de tekst wordt beschreven – niet

duidelijk aan hoe God deze hoogmoed volkomen neerslaat: 'En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet (...) Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat...' (Openbaring 19:20a, c,21a)? Er (b)lijkt zelfs niet of nauwelijks van strijd gesproken te kunnen worden. Op dramatische wijze zal de betekenis van haar naam Armageddon eer aandoen.

Wie zich verhoogt, zal worden vernederd

In het voorgaande hebben we de praktische les van Armageddon ontdekt, namelijk: wie zich verhoogt, zal worden vernederd. We vinden dit principe als een refrein door heel de Schrift terug. Meerdere oudtestamentische en nieuwtestamentische plaatsen zouden genoemd kunnen worden. We zouden kunnen wijzen op de hoogmoed en nederwerping van de duivel (Jesaja 14:12-14; Ezechiël 28:12-17), we zouden kunnen wijzen op de hoogmoed en vernedering van Nebukadnezar (Daniël 4), we zouden... enzovoorts, enzovoorts (Psalm 18:28b; 2 Samuël 22:28b; Jesaja 2:12-17; 5:15b; 13:11b; Ezechiël 21:26b; Mattheüs 23:12a; Lukas 14:11a; 18:14b; Jakobus 4:6b; 1 Petrus 5:5b). Maar eigenlijk lijkt mij het voorbeeld van Armageddon duidelijk genoeg. Bij Armageddon zien we duidelijk dat de hoogmoedigen worden vernederd. Ongetwijfeld is dat de praktische les van Armageddon. Laten we niet zo naïef zijn om te denken dat hoogmoed bij gelovigen nauwelijks gevonden zou worden. Waarom zou de Schrift er anders zo menigmaal voor waarschuwen? Gelovigen kunnen zich bijvoorbeeld verheffen door zich te beroemen op hun gave(n) of bediening(en). Wanneer we teveel zien op onze gave(n) of bediening(en) en te weinig op onze Meester van Wie we deze gave(n) of bediening(en) ontvangen hebben, kan hoogmoed ook bij gelovigen makkelijk wortel schieten. Laten we daarvoor waken. Laten we niet in hoogmoed maar veeleer in nederigheid wandelen. Want alleen dan wandelen we in de navolging van Hem die zich op Golgotha tot een onpeilbare diepte heeft vernederd. Mijn Verlosser, mijn God, mijn Heer, Jezus Christus.

