



Beloning en verwachting

Deze week doet de school een extra inspanning om de kinderen de gewoonte bij te brengen om een fluo hesje te dragen als het donker is. Het is natuurlijk ook een stuk veiliger omdat de kinderen beter zichtbaar zijn langs de straat. De school heeft er een stimulerende actie bij bedacht. Aan de schoolpoort staat er telkens een juf of een meester en die noteert of de kinderen met een fluo hesje naar school zijn gekomen. Als ze het vijf keer aanhebben krijgen ze een beloning. De verwachting om een beloning te krijgen zorgt er natuurlijk voor dat de kinderen hun fluo hesje aandoen. Ook onze jongste gaat de deur niet meer uit zonder haar fluo hesje aan. Eén keer was ze het vergeten met als gevolg dat er halverwege terug moest gekeerd worden naar huis. Ze wilde niet aan de schoolpoort verschijnen zonder haar fluo hesje, want dan zou ze een dag langer moeten wachten op de beloning. Het grappige is dat ze helemaal niet weet wat de beloning zal zijn, maar de verwachting dat ze een beloning zal krijgen is motiverend genoeg. Het vooruitzicht op een beloning doet wat, het zorgt ervoor dat kinderen datgene gaan doen waarvoor ze een beloning kunnen krijgen en vaak ook nog meer dan enkel wat verwacht wordt ook.

De Bijbel leert ons dat God beloningen heeft voor ons leven op aarde. Misschien vinden we dat maar een raar idee. We hebben immers al alles aan God te danken en toch wil Hij ons nog belonen voor hoe we voor Hem leven ook. Jakobus heeft het bijvoorbeeld over een kroon van leven (Jak. 1:12) en Paulus over een kroon van gerechtigheid (2Tim. 4:8). De Heer Jezus zelf belooft dat wij vele keren meer zullen terugontvangen dan dat we voor Hem hebben prijsgegeven (Lk. 18:28-30). Beloning stimuleert inzet!

Als we op reis gaan, dan verwachten we om een fijne en ontspannende tijd te hebben. We kiezen een vakantiebestemming uit waar we graag heen willen. Als het de eerste keer is dat we naar een bepaalde plaats gaan, dan weten we niet

helemaal precies hoe het daar zal zijn. Je kunt je er natuurlijk al een beeld van vormen door de bestemming via internet al op voorhand te verkennen. Of misschien heb je er al over gehoord via anderen die er al zijn geweest. En toch blijft het nog maar afwachten om te ontdekken hoe het dan echt is en of de verwachtingen worden ingelost. Om op reis te gaan moet je wel wat over hebben. Het kost je wel wat tijd om een reis voor te bereiden. En ook financieel kost het je wel wat. En ook moet je nog altijd heel de weg afleggen om er te geraken. Om maar te zeggen dat we behoorlijk wat inspanningen doen op grond van de verwachting die we hebben om een aangename reis te hebben.

De Bijbel leert ons dat God een toekomst voor ons heeft bereid waar we heel wat mogen van verwachten. We kunnen er ons al een heel klein beetje een idee van vormen. Toch zal het nog alles overtreffen wat we er ons nu al kunnen bij voorstellen. 'Maar zoals geschreven staat: wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben' (1Kor. 2:9). Het is een alles overtreffende verwachting die God aan ons gegeven heeft. Een bestemming waarbij al de rest in het niets vervalst.

We kennen allemaal wel het prettige gevoel en de sterke motivatie die we hebben wanneer we erg verwachtingsvol zijn of uitzien naar een beloning. We denken dan voortdurend aan datgene wat we verwachten. Verwachting zorgt ervoor dat we er ook iets voor over hebben. Verwachting voedt volharding en toewijding! Andere dingen moeten wijken en schijnen plots veel minder belangrijk dan ze altijd hebben geleden. Kijkt u verwachtingsvol uit naar de beloningen die God klaar liggen heeft? Kijkt u verwachtingsvol uit naar al datgene wat God bereid heeft? Ik laat het aan u om er zelf verder over te mijmeren, in de hoop dat het u zal stimuleren om nog meer voor Hem te leven!