

Naschrift

• door Peter van Beugen

Babylon, Verborgenheid



Op het artikel Babylon, Verborgenheid, dat in Focus nr. 19 is verschenen hebben ons een aantal reacties bereikt, waarvan enkele ook kritisch van aard en de redactie en redactieraad hebben besloten hier in een naschrift aandacht aan te besteden. Om te beginnen zij vermeld dat ondergetekende de auteur is van dit artikel en dat de inhoud van het artikel dus voor mijn verantwoording komt. Dat deze vermelding ontbrak in Focus 19 is ons in de proefdrukcontrole helaas ontgaan, dat zij bij dezen rechtgezet. Bij het lezen van het artikel blijken er, in ieder geval voor een aantal lezers, misverstanden te kunnen ontstaan of conclusies te worden getrokken die door de auteur niet zijn bedoeld. De grootte van het artikel speelt er misschien een rol in dat de eigenlijke strekking van bepaalde opmerkingen sommige lezers kan ontgaan. Enkelen hebben tegen het artikel ingebracht dat er een veroordeling zou worden uitgesproken over andersdenkende dan wel charismatische gelovigen en hebben dat als kwetsend ervaren. Dat spijt me oprecht want dat was en is beslist niet de bedoeling en dat was ook niet de strekking van het artikel. Het beoordelen van verschijnselen of leringen is iets heel anders dan het beoordelen van broeders of zusters! Een uitspraak over bepaalde praktijken, bijvoorbeeld de Maria-verering, die in de RKK gevonden worden, betekent niet dat wij onze katholieke broeders of zusters niet liefhebben. We zijn immers van hart en ziel verbonden met alle gelovigen in alle kerken. Als nu bepaalde praktijken zo'n broeder of zuster dierbaar zijn, als een gelovige bijvoorbeeld aangeeft juist veel steun te ervaren door de Mariaverering, zal iedere kritische opmerking daarover door hem wellicht als pijnlijk worden ervaren. Het individuele gesprek met deze gelovige zal wellicht ook geheel anders verlopen. Daarin kunnen wij hem immers wijzen op de volheid van de verlossing in het werk en de Persoon van Jezus Christus. Andere zaken zullen dan wellicht in latere instantie, of vanzelf duidelijk worden. Welnu, het artikel 'Babylon, verborgenheid' is helemaal niet bedoeld als een 'leidraad voor een gesprek' met andersdenkende gelovigen. Het is bedoeld om een gedachtengoed dat meer en meer opgeld doet, te weerleggen. Ik wijs de lezers in het genoemde artikel daarbij op actuele en wereldwijde ontwikkelingen en belicht en toets de onderliggende gedachten en uitgangspunten. Iedere episode in de kerkgeschiedenis wordt gekenmerkt door een ervaring, maar het onderliggende denkkader bepaalt het uiteindelijke aanzien van het christendom in die dagen. Een belangrijke vaststelling is dat deze elkaar opvolgende denkkaders elkaar op wezenlijke

punten vervangen en uitsluiten. Dat moet ons alert maken op de huidige ontwikkelingen. Zegt de Schrift immers niet 'Houd wat gij hebt'? Wie oren heeft om te horen, die hore'.

Betrek ik nu de positie dat 'bepaalde gaven of krachten dus niet meer van deze tijd zijn'? Dat heb ik niet beweerd, dat was ook niet het onderwerp en over het al dan niet kunnen uitoefenen van bepaalde gaven doet het artikel geen enkele uitspraak. De Schrift zegt 'al deze dingen werkt een en dezelfde Geest die aan ieder afzonderlijk toedeelt zoals Hij wil' (1Kor.12:11). Waar het artikel wel iets over zegt is dat volgens het onderwijs van het Nieuwe Testament het doel van de uitoefening van alle gaven is de opbouw van het Lichaam van Christus (Ef.4:12) en niet tot 'de verbreiding of manifestatie van het koninkrijk'. God 'heeft sommigen in de gemeente (dus niet 'in het koninkrijk') gesteld: ten eerste apostelen etc.' (1Kor.12:28). Dat is wat de Schrift ons leert over de huidige tijd. Bovendien hebben wij door de komst van de Geest kracht ontvangen om van Hem getuigen te zijn. En tegelijk zien wij uit naar het toekomstige herstel in de schepping en de genezing die er zal zijn onder zijn vleugelen (Mal.4:2), als een teken van de komst van de Messias (Mt.11:2-5). Als Hij zijn rijk zal vestigen en zijn troon oprichten op de aarde zullen óók de zegeningen van dat rijk zichtbaar worden. Voor de veronderstelling dat gelovigen in deze tijd al vooruitgrijpen op die tijd door nu al de heerschappij van Jezus te claimen en nu al te verkondigen dat de beloofde zegeningen van genezing en herstel van het komende Vrederijk doorbreken biedt de Schrift geen basis.

Wordt nu verondersteld dat wij met het Koninkrijk niets van doen hebben en dat onderwijs over het Koninkrijk voor ons niet van belang is? Integendeel, iedere gelovige heeft de verantwoordelijkheid om in zijn of haar persoonlijke leven te laten zien en uit te stralen naar de omgeving wat het is om te leven met Jezus als Heer. Hij heeft laten zien wat echte nederigheid en liefde is en wil ons vormen naar zijn karakter. Hij roept ons als discipelen op tot navolging om pal te staan in ons getuigenis voor Hem, want 'als u niet dagelijks uw kruis opneemt, kunt u Mijn discipel niet zijn'. Dat is leven in het koninkrijk nu, en tegelijk leven met brandende harten in de afwachting van zijn spoedige komst.