



# Een toegerust volk voor de Here

• door Jan van Buren

*Gelovigen in Judéa toen, jij in Nederland nu?!*

**‘HIJ ZAL VOOR HEM UITGAAN IN DE GEEST EN IN DE KRACHT VAN ELIA, OM HET HART VAN DE VADEREN TE BEKEREN TOT DE KINDEREN EN DE ONGEHOORZAMEN TOT DE BEDACHTZAAMHEID VAN DE RECHTVAARDIGEN, OM VOOR DE HERE EEN TOEGERUST VOLK GEREED TE MAKEN’ (LUK.1:17)**



## God zegent toewijding op Zijn tijd

Het leven toen, ongeveer 2000 jaar geleden, heeft een grote overeenkomst met de tijd waarin u en ik nu leven. Evenals toen is het nu op politiek en godsdienstig terrein een roerige tijd. De hele toenmalige wereld, met als centrum het Midden-Oosten, was in beweging en dat is ook nu zo. En op godsdienstig gebied waren er toen en zijn er nu allerlei groeperingen, met de meest uiteenlopende denkbare beelden. Groeperingen die sterk de nadruk leggen op uiterlijke dingen, de vorm en het vasthouden aan menselijke tradities die niet in de Bijbel zijn te vinden. Of die een onbijbelse visie hebben op wedergeboorte, bekering en geloof, waarbij men denkt Gods gunst te kunnen verdienen, of valse lijdelijkheid tentoonspreidt. Anderen zijn wel religieus, maar geloven niet

in de onzichtbare wereld en het leven na de dood, dus ook niet in het bestaan van hemel en hel. Weer anderen hebben God uit hun denken verwijderd, hun leven bestaat alleen uit tijdelijk genieten. Maar zoals toen zijn er ook nu gelovigen, die God trouw dienen. In alle tijden zijn ze er geweest: heiligen en schijnheiligen. Tot welke groep behoort u?

Toen, in die tijd, leefden Zacharias en Elisabeth. Hun gedrag was anders dan de meesten van hun tijdgenoten. Als man en vrouw leefden zij toegewijd voor God. Als rechtgeaarde Israëlieten verwachtten zij de komst van de Messias, en van de profeet die zijn komst zou aankondigen. Hoewel hun hart vol was van het dienen van God, was er een leegte in hun huwelijk. Gezien hun leeftijd hadden zij zich erbij neergelegd dat hun gebed om een zoon, die mogelijk 'de profeet' kon zijn, niet werd verhoord. God verhoort echter op zijn tijd. Toen en nu! De Heer Jezus kwam op Gods tijd, en Hij komt op Gods tijd terug. Misschien hebt u zich er ook wel bij neergelegd dat u zijn wederkomst niet meer zult meemaken.

## Bidden, luisteren en God geloven op Zijn Woord

Zacharias behoorde bij de priesterlijke familie, die door God was uitverkoren om Hem offers te brengen in het heiligdom. Enkele keren in het leven van een priester viel hem dit voorrecht ten deel. Wanneer u door genade weet dat uw zonden zijn vergeven, hebt u elk moment van de dag het voorrecht om tot God te naderen en Hem geestelijk offeranden te brengen, Hem te aanbidden. Doet u dit?

Op een dag was Zacharias ingeloot om volgens de dagorde van Abia reukwerk in de tempel op het altaar te ontsteken, terwijl het volk in de voorhof bad. Om daarna namens God het volk te zegenen. Het was een dagorde met een bijzondere naam, Abia betekent: *mijn Vader is Jaweh*. Het was de achtste groep van vierentwintig priesterorden. Het getal acht is in de Bijbel synoniem met een nieuw begin. Gezien zijn leeftijd was dit waarschijnlijk de laatste keer dat Zacharias het reukwerk aan God bracht. Maar op zijn tijd verhoort God, als de zegenende Vader, de gebeden van zijn dienstknecht.

Zo kan Hij iets nieuws beginnen in het leven van mensen die Hem en anderen toegewijd willen dienen. Of je jong bent of oud! Het was het negende uur, het uur van het gebed, het uur waarop ook het brandoffer op het altaar werd geofferd. >>



Op datzelfde tijdstip zou drieëndertig jaar later de Heer Jezus sterven aan het kruis, als het ware offer en op grond hiervan kan God mensen zegenen. Het reukwerk is een symbool van de gebeden van gelovigen, die versterkt worden door het gebed van de Heer Jezus zelf. Zijn gebed voor ons geeft kracht aan ons gebed. Bij bidden hoort ook het geloven en luisteren naar zijn stem!

Het was toen heel lang geleden dat God tot het volk had gesproken. Hoelang is het geleden dat God tot u sprak? Toen sprak Hij op een bijzondere manier tot Zacharias door middel van de engel Gabriël dat zijn gebed was verhoord! Beseft u dat God elk moment van de dag tot u wil spreken door zijn Woord en Geest? Zacharias werd erg bang en reageerde in ongelof. Hoe reageert u wanneer God tot u spreekt?

Zacharias, d.i. *Jaweh gedenkt*, deed zijn naam en de naam van zijn vrouw Elisabeth, d.i. *God is mijn eed*, geen eer aan. Wat een periode van blijde verwachting voor hen beiden had kunnen zijn, werd door zijn ongelof overschaduwd. Daardoor was hij een tijd niet in staat aan anderen te vertellen, dat God ijn belofte aan het volk zou vervullen en dat Hij daarbij een uniek plan had met hun leven. Hun zoon, die zij Johannes, d.i. *God is genadig*, moesten noemen, zou de profeet zijn die struikelblokken voor Christus zou wegnemen en een voor de Here toegerust volk gereed zou maken. Kunt u in geloof Gods blijde boodschap doorgeven, zodat anderen bereid zijn om Hem te ontvangen? Of zijn er in uw leven belemmeringen waardoor ook u monddood bent?

## De kracht van het gebed

Johannes zou een bijzondere dienst krijgen. Als nazireeër zou hij de Heer zijn leven lang toegewijd dienen. Met dit doel mochten zijn ouders hem opvoeden. Dit betekende dat zij zich ook van op zichzelf goede aardse dingen dienden te onthouden. Bent u ook bereid om dingen op te geven om

anderen te leren aan God toegewijd te leven? Johannes zou uitgaan in de geest en kracht van Elia. Elia, d.i. *mijn God is Jahweh*, deed zijn naam wel eer aan. Evenals Elia zou Johannes ook op een krachtige manier, als eenling, tegenover een religieuze overmacht staan, om namens God te spreken en op te komen voor zijn eer. Uitgaan in de geest van Elia wil zeggen: niet hinken op twee gedachten, God oprecht dienen en met een groot verlangen van het hart mensen in je omgeving tot Christus willen leiden.

Evenals toen keren nu velen God de rug toe, en wordt de kloof Hem en ook tussen generaties onderling steeds groter. Wil jij je inleven in de situatie van anderen, naast hen gaan staan en hen tot de Heer Jezus leiden? Zodat iedereen die God op je weg brengt, die nog ongehoorzaam is aan het evangelie, het hart gaat richten op God, zelfs als je weinig of geen steun van anderen ontvangt?

Uitgaan in de kracht van Elia wil zeggen: zich voeden met Gods Woord en krachtig bidden in geloof. Wij beschikken over twee machtige wapens in onze geestelijke wapenuitrusting: de Bijbel en het gebed. Zacharias had jaren lang gebeden en zag niet meer uit naar de verhooring. Elia well! Na ieder gebed op de berg keek hij uit naar het antwoord, de verhooring! Hoewel Elia een man was van gelijke natuur als wij, wordt over zijn bidden in geloof tot op de dag van vandaag nog gesproken (Jak. 5:16-18). Het gebed en het geestelijk manna vormde het geheim van de kracht van deze godsmannen. Wat betekent Gods Woord en het gebed voor u? Kunt u zich nog herinneren wanneer God voor de laatste keer tot u heeft gesproken? En wanneer hebt u de laatste gebedsverhooring om zegen van de hemel gekregen?

Na jaren van alleen met God te leven bracht Johannes op een radicale manier de boodschap van God aan zijn volk: *'Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij'*. (Matt. 3:1-12). De Heer Jezus voegde er in Zijn prediking een element aan toe: *'Bekeert u en geloof het evangelie'* (Mark. 1:14-15). Het is een blijde boodschap. Paulus nam deze oproep over, die komt tot alle mensen. Hij wees op de toekomst en riep mensen op tot *'bekering tot God en geloof in de Here Jezus'* (Hand. 20:21). God had hem *'gezonden om te gaan naar de volken, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de heiligen zouden ontvangen door geloof in Mij'*

(Hand. 26:17,18). Evenals Petrus wist hij: *'Er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden, dan door geloof in de Heere Jezus'* (Hand. 3:16; 4:12). Zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. Er is na de dood geen weg terug! Wie gehoorzaam is, ontvangt rijke zegen. Wie weigert te gehoorzamen wacht een vreselijk oordeel. Besef jij dit?!

## Ga als Hij je roept!

Niet iedereen is een prediker. Maar als God vandaag, opnieuw de oproep doet: 'Wie zal Ik zenden?' - misschien voor een persoonlijk gesprek met iemand -, bent u dan bereid te gaan? Zegt u dan heel eerbiedig: Zend mij, Heer! Jesaja, Johannes de Doper, Paulus en vele anderen gelovigen waren bereid en ze gingen. En offerden zelfs hun leven! Sommigen bleven dichtbij huis, anderen gingen ver weg. Zij kenden de vreze des Heren, en zij begrepen wat het betekent dat ongelovigen verloren gaan. Gedreven door de liefde van God en liefde in hun hart voor mensen gingen zij de wereld in. Als gezanten namens Christus smeekten zij, alsof God door hen bad: 'Laat u met God verzoenen (2 Kor. 5:11, 14, 20, 21).

De Heer Jezus komt spoedig! Bent u gere(e)d? Wilt u als zijn dienstknecht nog ter elfder ure gaan werken in de wijngaard, of blijf je als een werkeloze toeschouwer aan de zijlijn staan (Matt. 20:1-16)? *'De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Bidt voor arbeiders, de oogst is groot'* (Matt. 9:37-38). En ga, als Hij je uitzendt! *'Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten, zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken? Hij die uw ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten? Immers, Hij zal een ieder mens vergelden naar zijn werk'* (Spr. 24:11, 12). Daarom: *'Wie zielen vangt is wijs'* (Spr. 11:31).

Als dienaars van Jezus Christus mochten zulke predikers, door het evangelie door te geven, op priesterlijke wijze vele gelovigen als offer aan God aanbieden (Rom. 15:16). Ze zijn hun blijdschap en erekroon voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst (1 Tess. 2:19). Tot op de dag van vandaag hebben gelovigen de opdracht door hun getuigenis, in woord en daad, de boodschap van redding en toerusting door te geven. Zo hebben wij met heel de Heilige Schrift in de hand en in het hart anderen *'te onderwijzen te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed*

*werk toegerust'* (2 Tim. 3:15-17). Zo wil God ook jou als een Johannes de Doper of een Timotheüs gebruiken voor dit geweldige werk van toerusting, om klaar te staan voor Zijn komst! Bedenk dat iedere gelovige een getuige is, een goede of een slechte! Hoe getuigen wij van Hem?

*Moet ik gaan met lege handen, zo mijn Heiland tegemoet?  
Zonder een verlose zondaar mee te brengen aan Zijn voet?  
Moet ik gaan met lege handen, moet ik zo mijn Heiland zien,  
En als loon voor al Zijn liefde Hem geen dankb're vruchten bien?*

*Neen, het is geen angst voor 't sterven, Jezus is 't, Die mij behoudt;  
Maar te gaan met lege handen, dat is 't wat mijn ziel benauwt.  
O, te gaan met lege handen, Zo, mijn Heiland tegemoet!  
Zonder een verlose zondaar neer te leggen aan Zijn voet!*

*Hoeveel jaren, die 'k verspilde; kwamen zij nog eenmaal weer,  
'k Zou ze wijden aan mijn Heiland, dankbaar leven tot Zijn eer!  
Maar 'k moet gaan met lege handen, 'k sloeg geen acht op Jezus' stem.  
'k Kan geen enk'le vrucht Hem tonen, 'k deed nog nimmer iets voor Hem.*

*Wees toch wakker, volk des Heren! Werk, zolang uw pols hier slaat;  
Win toch zielen voor uw Heiland, eer 't voor eeuwig is te laat.  
Wilt gij gaan met lege handen, zó uw Heiland tegemoet,  
Zonder één geredde zondaar, neergelegd aan Jezus' voet.  
(Joh. de Heer 151)*

