



De beek Gods

IS VOL WATER

(Ps65:10) • door Jaap Vergouwe



HET OUDE TESTAMENT IS DAAROM ZO'N LEERRIJK BOEK OMDAT HET STEEDS HEENWIJST NAAR DE KOMST VAN HEM DIE AL GENOEMD WORDT IN GEN.3:15, HET ZAAD VAN DE VROUW DAT DE KOP VAN DE SLANG VERMORZELEN ZAL. IN HEEL WAT GEBEURTENISSEN EN INSTELLINGEN VAN GOD DAARNA ZIEN WE STEEDS MEER GEOPENBAARD WIE DEZE PERSOON IS EN WAT DE DRAAGWIJDTE VAN ZIJN OPTREDEN ZAL ZIJN.

Ezechiël is daarom zo'n geweldige profeet omdat hij, wanneer het volk Israël zich zo misdragen heeft in hun dienst aan Jahweh dat Hij genoodzaakt is hen weg te voeren uit het beloofde land, vervolgens profeteert van een God die een keer zal brengen in hun lot. God zal hen reinigen, hun een ander hart (niet van steen, maar van vlees) geven, zijn Geest geven en hen terug brengen in het beloofde land en hen daarin voor altijd laten wonen (Ez.36:25vv). Er zal een

volmaakt herstel komen, de tempel zal herbouwd worden, Jahweh zal terugkeren naar zijn tempel en opnieuw zullen er offers aan Hem gebracht worden in Jeruzalem. De stad zal dan genoemd worden 'de Here is aldaar' (Ez.48:35). In hfdst. 47 wordt een bijzonder fenomeen beschreven van water dat stroomt vanuit de drempel van het tempelhuis en opborrelt bij de oostelijke poort . Dit water verdiept zich steeds verder, zodat het van een plaats waar je met je voeten in kunt staan, >>

wordt tot een beek die niet meer te doorwaden is, maar waarin gezwommen moet worden. Aan de boorden van de beek blijken veel vruchtbomen te groeien die niet verwelken, en waarvan de vruchten voortdurend tot voedsel zijn en de bladeren tot geneesmiddel dienen. De beek stroomt naar het oosten en komt in de vlakke en in de zee, waardoor het water van de (Dode) zee weer gezond wordt. Er zullen dan weer allerlei vissen in zwemmen, zoals dat in een zee normaal is, en het zal weer lonen voor vissers om daarin te gaan vissen. Deze beek is in alle opzichten een bron van leven: hij voorziet in voedsel, in genezing, en wat onder het beslag van de dood ligt, wordt levend. De terugkeer van Jahweh's heerlijkheid in zijn tempel (hfdst. 43) heeft een enorm gevolg voor de stad en zijn omgeving, ja tot de Dode Zee toe. Wat een geweldige tijd is het als Jahweh's heerlijkheid op de aarde is!

Toen de Zoon van God op aarde was, was Gods heerlijkheid op aarde. Hij was de tempel, de tabernakel van Gods heerlijkheid (Joh.1:14vv). Slechts weinigen zagen het toen, en daarom heeft de in het Oude Testament aangekondigde zegen niet de vervulling gekregen. Hoe waar is het woord uit Hebr.4:2 geworden: *"Het woord van de prediking bracht hun geen nut daar het in hen die hoorden, niet met geloof gepaard ging"*.

Maar er waren er (en zijn er nog steeds) die dit wel zagen en geloofden. Jezus is de aangekondigde Messias en in zijn opstanding en verheerlijking is Hij gemaakt tot Heer en tot Christus (Hand.2:36). Deze gelovigen worden later door Paulus genoemd tempels van God, van de Heilige Geest: *"Weet u niet dat uw lichaam de tempel is van de Heilige Geest die in u is, ..."* (1Kor.6:19). Zoals in de toekomst die nieuwe tempel in Jeruzalem Jahweh's woonplaats zal zijn, is vandaag ons lichaam tot zijn woonplaats gemaakt door de Heilige Geest, waarmee wij verzegeld zijn toen we tot geloof kwamen (Ef.1:13). De Heer heeft toen Hij op aarde was, naar aanleiding van de grote dag van het Loofhuttenfeest, aangekondigd dat bij ieder die gelooft stromen van levend water vanuit zijn binnenste zullen vloeien (Jh7:37). De betekenis daarvan wordt door Johannes er onmiddellijk bij gegeven: Dit water is de Heilige Geest die hen die geloven zouden ontvangen, nadat Jezus verheerlijkt zou zijn. Het loofhuttenfeest is het feest dat heen wijst naar Gods toekomst, naar dat wat aangekondigd is door Ezechiël en andere profeten zoals Jesaja: God zal zijn Geest uitgieten, zodat zij zullen zijn

als een bron waarvan het water niet teleurstelt (Jes.44:3; 58:11). In het boek Handelingen zien we o.a. de apostelen vervuld met de Heilige Geest (Hand.2:4 e.a.p.). De Geest van God 'borrelt' door de mensen heen naar buiten, zelfs buiten de bedding van de joodse christenen naar de volkeren toe. Het evangelie wordt verkondigd op krachtige wijze; dit water stroomt krachtig en er kwamen velen tot geloof, tot leven, en er was een krachtige werking van de Heilige Geest, ook op het terrein van genezingen, wonderen en tekenen.

Elke gelovige heeft deel aan dit werk van de Heilige Geest. Elke gelovige is verzegeld met de Heilige Geest der belofte (Ef.1:3), dat is de Geest die in de dagen van de profeten beloofd werd. Er is een oproep om vervuld te zijn met die Heilige Geest (Ef.5:18) en deze Geest niet te bedroeven (Ef.4:30). Door de profeten is aangekondigd een werk van Gods Geest dat zijn vervulling vindt in Gods toekomst met het volk Israël, maar dat in de apostelen en in ons die nu geloven, nu al werkelijkheid mag worden.

Wat zou het leven van de gelovige er anders uitzien wanneer de Heilige Geest als een bron de kans krijgt uit ons te stromen en zo verkwikking en leven te verwekken waar Hij komt, net zoals in de dagen van de apostelen. De beek Gods is nog steeds vol water! Er is een tempel van God, Gods tegenwoordigheid is op aarde in en door de Heilige Geest in de gelovige.

Niet alleen de individuele gelovige wordt een tempel van de Heilige Geest van God genoemd. Er is een tempel die gebouwd is uit levende stenen van gelovigen, en die opgroeit tot een woonplaats van God in de Geest. Dit is de gemeente van God, het Lichaam van Christus (Ef.2:20,22). De Heilige Geest van God is de bewoner, alsook degene die het huis vormt en onderhoudt. Hij heeft de gelovigen samengevoegd en verbonden met Christus, onze Heer en met elkaar (1Kor.12:13). In deze 'levende' tempel werkt Gods Geest tot heil voor een ieder die ermee in aanraking komt. In de brief aan de gemeente van Korinthe moet de apostel Paulus - vanwege allerlei wantoestanden in die gemeente - onderwijs geven over de werking van de Heilige Geest in hun midden. Hij wil niet dat ze onwetend zijn als het gaat om de geestelijke uitingen. Hij wijst er op dat Gods Geest werkt in de verscheidenheid van gaven (12:4), dat er openbaringen van de Heilige Geest zijn in woorden die te maken hebben met kennis, wijsheid, profetie en ook in genezingen en krachten (12:7-11). Gods tegenwoordigheid is niet uitsluitend



gekenmerkt door prediking, hoe belangrijk ook. Alles dient te gebeuren tot opbouw zodat erkend kan worden dat God aanwezig is te midden van de gelovigen (14:20,40). Het leven van onze Heer werd gekenmerkt door de zalving van de Heilige Geest en met kracht. Hij ging zo het land door terwijl Hij goeddeed en allen gezond maakte die door de duivel overweldigd waren, omdat God met Hem was (Hand.10:38). In Hem was zo Gods tegenwoordigheid op te merken dat Hij goeddeed en mensen bevrijdde uit de macht van de duivel (Mat.12:28). Dit leert ons, die eveneens tempel(s) van God de Heilige Geest zijn, dat Gods tegenwoordigheid juist dan ervaren wordt door zegen aan mensen in nood, in de ban van de duisternis. Zo bracht Hij zegen en kon men zien dat Hij van God gezonden was. Wij, de gelovigen vandaag, zijn in zijn plaats gezonden in deze wereld (Joh.20:21) en hebben

eveneens die zalving, dat is de Heilige Geest (1Joh.2:21,27). Het is belangrijk dat mensen in onze maatschappij niet alleen door het woord weet hebben van een God die geschapen heeft en alle dingen draagt door het woord van zijn kracht (Hebr.1:3), maar ook dat ze zien dat er een God is die oog heeft voor de nood van die mens. Onze God is niet alleen een God van de toekomst. Hij is een God die vandaag in deze wereld tegenwoordig is in zijn huis, de gelovige individueel en de gelovigen gemeenschappelijk. Hij laat deze tegenwoordigheid blijken door de verkondiging van de blijde boodschap over de Here Jezus Christus in woorden en zegenrijke daden (Mark.16:19,20).

De beek Gods is vol water... Ja, zo bereidt Gij alles