

WAAROM ZIJN WIJ ANDERS?

PRAKTISCHE INZICHTEN OM ANDERE CULTUREN

BETER TE BEGRIJPEN | DOOR SARAH LANIER

• door Gerda Hoddenbagh-Los



‘Anderen moeten zich aanpassen aan onze cultuur en onze normen en waarden’, hoe vaak hebben we dit de laatste maanden niet gehoord? Het lijkt alsof de manier waarop wij - Nederlanders - alles beleven, normatief is voor ieder ander! Maar waarom denken en handelen anderen vaak zo totaal anders? Waarom komen bijvoorbeeld mensen uit warme landen zo vaak te laat op afspraken? Welke kenmerken hebben al die verschillende culturen en wat kunnen wij ervan leren?

De schrijfster heeft op diverse continenten gewoond en studie gemaakt van de verschillende culturen, die zij als volgt indeelt: Warm-klimaat versus koud-klimaat; relatiegericht versus taakgericht; directe versus indirecte communicatie; individualisme versus groepsidentiteit enz.

De vele praktijkvoorbeelden maken alles heel herkenbaar. Dit boekje is beslist een *must*. Niet alleen voor hen die regelmatig reizen naar andere continenten, maar ook om een beter begrip te krijgen voor al die duizenden vluchtelingen die ons land overspoelen.

Uitgeverij Ethnos. 148 pagina's paperback. Prijs € 9,95