

• door Gerda Hoddenbagh-Los

# Vrouwen in de Bijbel:

## Het meisje in dienst van Naäman ( 2 Koningen 5:1-4)

‘Syrische benden nemen jonge meisjes gevangen.’ Helaas nog steeds een actueel bericht. In het huis van de Syrische legeroverste Naäman komen we zo’n meisje tegen. Ze is bij een inval in Israël buitgemaakt en verkocht als (kind)slaaf die moet doen wat van haar wordt gevraagd (Luk.17:7-10). We weten niets over haar, maar uit de paar woorden die van haar bekend zijn is wel het een en ander op te maken.

### Melaats

Wat is het geval? Naäman is melaats - in die tijd een ongeneeslijke ziekte. Ons slavinnetje zou het volste recht hebben om daar onverschillig aan voorbij te gaan of zelfs - na alle traumatische ervaringen - uit verbittering wraakgedachten te koesteren. Niets van dat alles! Ze toont bewogenheid, openheid, liefde, zorg en geloof: ‘Och’, zegt ze tegen haar bazin, ‘was mijn heer maar bij de profeet in Samaria, dan zou deze hem wel van zijn melaatsheid verlossen.’ Is dat niet ontroerend mooi? Hoe kan iemand in dergelijke omstandigheden zo iets zeggen?

### Vrucht

Als aan de vruchten de boom te herkennen is, mogen we aannemen dat dit meisje in een gelovige omgeving is opgegroeid. Zo jong als ze is heeft ze gehoord over de wonderen die God werkte door Elisa. Haar is liefde, barmhartigheid en geloof bijgebracht. En zelfs ver van huis en haard, in een heidense omgeving, heeft ze dat geloof vastgehouden. Iemand heeft gezegd: ‘De richting van een zeilboot wordt niet bepaald door de windrichting, maar door de stand van het zeil. In zekere zin is de godsdienstige gerichtheid in het leven van een kind net als de stand van het zeil. Welke invloeden er ook op hem afkomen, zijn godsdienstige gerichtheid bepaalt zijn reactie op die omstandigheden’ (Tedd Tripp: De weg naar het kindhart). De Bijbel noemt meerderen ( o.a. Jozef en Daniël) die standhielden onder moeilijke omstandigheden. ‘De stand van hun zeil’ was - door hun opvoeding - op God gericht.

### Kettingreactie

De ouders van het meisje hebben geen weet gehad van wat er verder met hun kind gebeurde. Zij vreesden waarschijnlijk het ergste. Maar God gebruikte haar in Zijn plan (lees ook Luk.4:27). De vrouw van Naäman neemt namelijk die paar woorden van haar slavinnetje serieus. Zij geeft ze door aan haar man, die er op zijn beurt mee naar de koning gaat. Deze twijfelt niet aan het plan en geeft zijn legeroverste een brief mee voor de koning van Israël. Die vermoedt een complot en scheurt uit wanhoop zijn kleren. Elisa hoort dit en nodigt Naäman uit. Wat kan de aanleiding zijn tot die kettingreactie? Het meisje gelooft in wat zij zegt en zij leeft naar wat zij gelooft.

### Versiering

Paulus schrijft later aan zijn leerling Titus: ‘Vermaan de slaven aan hun eigen meesters onderdanig te zijn, in alles welbehaaglijk te zijn, niet tegen te spreken, niet te ontvreemden, maar alle trouw te bewijzen, opdat zij de leer van God, onze Heiland, in alles versieren’ ( Tit.2:9,10). Het slavinnetje in het huis van Naäman bracht dit in praktijk. Uit haar woorden sprak geloof in de kracht van God en haar gedrag maakte haar woorden betrouwbaar. Hoe is dat bij ons? Het is een goede zaak om te evangeliseren, om mensen Gods Woord voor te houden en te getuigen van het werk van de Here Jezus (2Tim.4:2), maar velen sluiten hun oren toe vanwege teleurstellende ervaringen met gelovigen. De onchristelijke daden van gelovigen blijken bepaald geen ‘versiering’ van hun christelijke woorden. Je bent gezegend als je mensen in je omgeving hebt zoals het slavinnetje van Naäman. Mensen die je – soms maar met een enkel woord - wijzen op de Heer Jezus Christus.

*Vraag: Welke eigenschappen van God herken je in dit meisje en waarin lijkt jij op haar?*