

• door Gerda Hoddenbagh-Los

# Vrouwen in de Bijbel

## Jehosabat

### (2 Kronieken 22:11 en 12)

Wie kwam op het idee om prinses Jehosabat uit te huwelijken aan Jojada, gelovige priester van de God van Israël? Zowel haar ouders, koning Joram en koningin Atalja, als haar grootouders van moeders kant, Achab en Izebel, dienden de Baäl. Ongetwijfeld heeft God, die alles weet wat gaat gebeuren, de hand gehad in dit huwelijk. Satan meende dat het hem zou lukken om de dynastie van David uit te roeien. Maar God had beloofd dat er nooit iemand zou ontbreken op de troon van David (2Sam.7:12-16; 2Kron.21:7). Hij gebruikte Jehosabat (en haar man) om tot Zijn doel te komen.

#### Dood en verderf

Jehosabat heeft heel wat meegemaakt in haar jonge leven. Van haar vaders geslacht werden vrouwen en zonen weggevoerd en gedood (21:17; 22:1b). Daarna stierf haar vader aan een vreselijke ziekte. Haar jongste broer Achazja bleef in leven en werd koning, maar niet voor lang. Ook hij werd gedood, 23 jaar oud (2Kon.8:26). Wat moet er door Jehosabat heen zijn gegaan toen zij tot de ontdekking kwam dat haar moeder de overigen van het koninklijke geslacht dreigde uit te roeien? Met tegenwoordigheid van geest wist ze haar jongste neefje Joas en zijn voedster in veiligheid te brengen naar de bergplaats voor de bedden in het huis van God, buiten de duivelse invloedssfeer van haar moeder. Daar hield zij – samen met Jojada - hem gedurende de regering van Atalja zes jaar lang verborgen. Verraad zou voor hen de dood betekenen.

#### Gevaar

Wij kennen oorlogsverhalen van gezinnen waar o.a. joden ondergedoken zaten. Je proeft daarin de spanning, en de angst om ontdekt te worden. Diezelfde spanning hangt ongetwijfeld in het beddenhuis. Maar misschien hangt er wel meer een sfeer van vertrouwen op God. Jojada en Jehosabat weten voor Wie en waarvoor zij dit doen. Ze zien

uit naar de dag dat zij de jonge Joas aan het volk kunnen voorstellen als hun nieuwe koning en bereiden hem daarop voor. Over Jehosabat lezen we verder niets meer. Maar dappere vrouwen als zij zijn er gelukkig vandaag nog steeds. Terwijl satan kinderen zoekt te doden, ziet en beschermt God het leven vanaf het prille begin (Ps.139:16). Jehosabat zag het gevaar en handelde zonder aarzelen. Daaraan kunnen wij een voorbeeld nemen. Ook in onze tijd vormen kinderen een kwetsbare leeftijdsgroep. Ze lopen gevaar. Duizenden ongeboren kinderen worden gedood in de moederschoot, nog eens duizenden kinderen worden verwaarloosd, leven zelfs op straat. Om nog maar niet te spreken van de gevaren die via de media op kinderen af komen.

#### Wat kunnen wij doen?

Niet iedereen is in de gelegenheid om concreet de handen uit de mouwen te steken. Maar er zijn meer manieren om (één van) de vele prachtige projecten voor kinderen in binnen- en buitenland te ondersteunen. We kunnen bidden. 'Heft tot Hem uw handen omhoog ter wille van het leven uwer kinderen die van honger versmachten op de hoek van elke straat' (Klaagl.2:19). Een aangrijpende tekst. Bidt voor bescherming van het ongeboren leven, voor kinderen in crisissituaties die worden opgevangen en begeleid om erger te voorkomen. Voor kinderclubs en -kampen die worden gehouden. Bid voor je eigen (klein-) kinderen en voor de kinderen in je gemeente. Ik zeg dat ook tegen mezelf. De gevaren zijn nog steeds groot en levensbedreigend. Jehosabat heeft het belang bewezen van de redding van één enkel kind. De eeuwigheid zal uitwijzen wat jij en ik hebben mogen betekenen voor kinderen, dichtbij of ver weg.

*Vraag: Wat zie je als concrete mogelijkheid op jouw weg liggen?*