



HET EVANGELIE GODS REDDENDE KRACHT

• Door Gerard Hoddenbagh

Wie bepaalt jouw identiteit, Adam of Christus?

Lezen: Rom.1:16,17; 3:23,24;
5:1-3 en 19; 8:1-4

Het evangelie

Het evangelie - de blijde boodschap / het goede nieuws - wordt in de brief aan de Romeinen beschreven met wit krijt op een zwart bord. Dat zwarte bord staat symbool voor onze zonden en onze zondige natuur.

Waar en wanneer ging het fout?

In de hof van Eden, kort na de schepping van de mens en door ongehoorzaamheid aan God ging het fout. Wie was schuldig? Wij en niet God, onze Maker.

Voorbeeld:

Om dit duidelijk te maken het volgende voorbeeld: Je kunt het vergelijken met diesel tanken in een auto die op benzine rijdt. Als de motor dan kapot gaat, wiens schuld is dat? Van de fabrikant? Nee, van de bestuurder natuurlijk. De motor is in de prak gelopen omdat je niet volgens de voorschriften met je auto bent omgegaan. Adam en Eva hebben niet naar de voorschriften geluisterd en de gevolgen

werden merkbaar in heel de mensheid: 'door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood en zo is de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben'.

Twee vragen:

1. Ben je een zondaar omdat je zondigt?
Of:
2. Zondig je omdat je een zondaar bent?

Het laatste.

Na de zondeval van Adam en Eva zitten we op z'n minst met twee grote problemen:

1. De zonden die we gedaan hebben en waarvoor we verantwoordelijk zijn en die schuld, schande, schaamte en veroordeling met zich meebrengen en
2. De zondige natuur die we meegekregen hebben en van waaruit die zonden voortkomen.

Ik zal die twee problemen als volgt benoemen:

1. Onze zondige natuur noem ik de boom
2. Onze zondige daden noem ik de vruchten

De vrucht is rot omdat de boom verdorven is.

Nu dit duidelijk is, gaan we kijken naar de oplossing.

A. We zullen eerst stilstaan bij onze zonden, dus de daden die we gedaan hebben en doen.

In Romeinen 1-3 worden we als het ware in een rechtszaal binnengeleid. Wij zijn de beklagden en God is de Rechter. Datgene wat ons aanklaagt is Gods Woord.

Het einde van het proces is dat we schuldig verklaard worden: Rom.3:10-19 en vers 23 vat het kort samen met: 'We komen te kort aan de heerlijkheid van God', waardoor we de nabijheid van God missen.

Het 'gezonderd hebben' in vers 23 is een werkwoord. Hier staat niet dat we zondaars *zijn*, maar dat we gezonderd *hebben*. Ieder persoonlijk, en jouw zonden zijn niet dezelfde als die van mij. We zijn elk verantwoordelijk voor onze eigen verkeerde daden - de vruchten.

Voor die verkeerde daden hebben we vergeving nodig en daarom staat er: We worden om niet - d.i. gratis, het kost ons niets - gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

De **genade is de bron en de verlossing** is het middel waardoor alles tot stand is gebracht en door **het geloof** krijgen we er deel aan (zie H.P. Medema, in *Door het geloof rechtvaardig*, blz.51)

Die rechtvaardiging - vrijspraak - vindt dus plaats door geloof en dat laat hoofdstuk 4 zo mooi zien. Abraham wordt in dit hoofdstuk als de 'vader van ons allen' ten tonele gevoerd: hij geloofde namelijk, ook al zag en voelde hij niets: 'Hij lette niet op zijn al afgestorven lichaam, daar hij ongeveer 100 jaar oud was, en ook niet op het afgestorven zijn van de moederschoot van Sara, nee, hij twijfelde niet aan de belofte van God door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God heerlijkheid gaf en ten volle

verzekerd was, dat wat Hij beloofd heeft, Hij ook machtig is te doen'.

Zo moeten ook wij niet op ons gevoel afgaan of op wat we ervaren, maar blindelings vertrouwen op Gods Woord: Wie gelooft in de verlossing die in Christus Jezus is, wordt gerechtvaardigd, d.i. krijgt de status van een rechtvaardige.

Hoofdstuk 5 concludeert dan ook: Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben – niet: ervaren - vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door Wie wij ook de toegang verkregen hebben door het geloof (het geloof is het wachtwoord) tot deze (onvoorwaardelijke) genade waarin wij staan - die ons fundament is - en in de hoop te mogen delen in zijn heerlijkheid prijzen wij ons gelukkig!

We hebben nu het eerste probleem - dat van onze zondige daden - behandeld: er is vergeving en vrijspraak.

B. Nu komen we in hoofdstuk 5 vanaf vers 12 bij de oplossing voor ons tweede probleem en dat is onze zondige natuur.

Die hebben we overgeleverd gekregen van Adam - die ene mens (:12). Vanaf nu gaat het niet meer over onze daden, maar over onze natuur waaruit die daden voortkomen.

Voorbeeld:

Ik zal het duidelijk maken met het volgende voorbeeld: als ik het bovenste knoopje van mijn blouse verkeerd vast knoop - ik ben 's morgens nogal slaperig en duf - dan gaat de rest ook fout.

Op dezelfde manier is Adam de eerste mens - het eerste knoopje - en in zijn gevolg is het met alle andere mensen als vanzelf ook fout gegaan: we zijn zondaars, dat is van nature onze status.

In 5:12-21 gaat het niet over schuld of daden, maar over onze natuur, de bron van al onze slechte daden. Twee mensen worden ons getoond, achter wie zich lange rijen hebben geschaard: Adam en Christus.

Adam en allen die op één lijn met hem staan, moeten in dit gedeelte het veld ruimen voor de laatste Adam, de tweede Mens (H.P.Medema, blz.80)



Het gaat in dit gedeelte niet over onze praktijk, maar over onze positie. Niet over onze toestand, maar over onze staat. In dit gedeelte lees je nergens het woordje 'wij'. Het is geen ervaringsgeschiedenis.

Wat is er nu gebeurd bij onze wedergeboorte? We zijn overgegaan vanuit Adam naar Christus.

We waren door de ongehoorzaamheid van de ene mens - Adam - tot zondaars gesteld, los van onze eigen verantwoordelijkheid, zo zijn we geboren.

En nu zijn we - door de gehoorzaamheid van de Ene (met een hoofdletter) tot rechtvaardigen gesteld (Rom.5:19), los van onze verantwoordelijkheid.

Onze nieuwe status is die van rechtvaardige. Rom.5:8 zegt dan ook: Toen wij zondaars **waren**.

We zijn dus geen zondaars meer, dat is niet meer onze status, maar rechtvaardigen.

Nu weer twee vragen:

1. Ben ik een rechtvaardige omdat ik rechtvaardige daden doe of
2. Doe ik rechtvaardige daden omdat ik een rechtvaardige ben?

Het laatste.

Ho ho, zeg je nu, maar ik zondig toch nog! Helaas wel, maar je zondigt niet meer als *zondaar*, maar als *rechtvaardige* en dat is veel erger.

Zonde is vanaf nu iets dat je goede naam of eer aantast.

Voorbeeld:

Voor iemand die altijd vuile kleren draagt, maakt het niet uit of er nog een vlekje bijkomt. Maar een bruid met een trouwjurk in vlekkeloos wit zal wel uitkijken om vlekken te maken.

Zo zijn we nu in Christus voor God vlekkeloos en schoon. We hebben de status van rechtvaardige en we willen niet vuil worden. En als we toch gezondigd hebben, willen we zo snel mogelijk van die zonde gereinigd worden, omdat het niet past bij onze identiteit. Adeldom verplicht immers.

Vraag:

Wie bepaalt jouw identiteit? Adam of Christus?

Je bent, na je wedergeboorte, niet het ene moment in Adam en het andere moment in Christus of het ene moment in het vlees en het volgende ogenblik in de Geest. Vanaf je bekering, als die echt en waarachtig is, ben je voorgoed in Christus en in de Geest: 'Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn', en 'Maar u bent niet in het vlees maar in de Geest' (Rom.8:1,9). Dat is je „eens voor altijd” status en identiteit. Als je nu zondigt, zondig je als iemand die in Christus en in de Geest is en dat wil je niet meer, dat hoort niet bij je status. Hoe meer jij je daarvan bewust bent, des te meer zul je er ook naar leven.

Ik besluit met die prachtige verzen uit Rom.8:1-4. Deze verzen zijn werkelijk een bergtop in de brief: er is nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn.

Het geheim is het woordje 'in'. Je bent omgeven door Hem. Christus heeft eens voor altijd het oordeel voor jouw zonden en voor jouw zondige natuur ondergaan. Hij is opgestaan uit de doden en nu ben jij in Hem, de Opgestane. Jouw oude mens is met Hem gekruisigd, je bent begraven en je wandelt nu in nieuwheid van leven door Hem. De Geest woont in je en met Hem heb je de krachtbron die nodig is om heilig te leven.

Neem vandaag de beslissing om vanuit je nieuwe identiteit te gaan leven als een koninklijk kind door de Vader beminde!

