



Paulus - een Messiaanse Jood - legt ons uit waarin Israël faalde

• door Johan Schep

‘BROEDERS, DE WENS VAN MIJN HART EN MIJN GEBED VOOR HEN TOT GOD IS DAT ZIJ BEHOUDEN WORDEN. WANT IK GETUIG VAN HEN DAT ZIJ IJVER VOOR GOD HEBBEN, MAAR NIET MET VERSTAND. WANT DAAR ZIJ GODS GERECHTIGHEID NIET KENNEN EN HUN EIGEN GERECHTIGHEID TRACHTEN OP TE RICHTEN, HEBBEN ZIJ ZICH AAN DE GERECHTIGHEID VAN GOD NIET ONDERWORPEN’. *ROMEINEN 10:1-3*

Het getuigenis van Paulus en Stéfanus

Paulus heeft de woorden van Stéfanus nooit vergeten, en stemt in bovenstaande verzen duidelijk met hem in. Stéfanus zei: *‘Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En*

zij hebben hen gedood die tevoren de komst van de Rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu verraders en moordenaars bent geworden’ (Hand. 7:52). Lees ook Jeremia 9:1-2, 23-24 en Jesaja 1:2-3; 5:13. De profeten Jesaja en Jeremia, en de stervende Stéfanus hadden dezelfde overtuiging!

Jezus sprak heel veel over de waarheid en over de Geest van de waarheid (Joh. 8:32,45; 14:6; 16:7,13; 17:17; 18:47; vgl. 2Kor.11:10; 2Thess.2:10, 12-13). Maar het volgende vers is zo pijnlijk: men kan altijd leren en *nooit* tot de kennis van de waarheid komen; zie 2Tim.3:7). Vergelijk ook Johannes 8:19,54; 9:29,40. Jezus zei: Jullie kennen Mij niet en ook Mijn Vader niet. Ze wisten niet dat ze zo blind waren. Petrus zegt in Handelingen 3:17 dat het onwetendheid was. Paulus getuigt dat alles wat hij vroeger deed in onwetendheid gebeurde (1Tim.1:12-13). Zo heeft het volk veel geleden. Het is moeilijk voor hen om toe te geven, want zij denken het wel te weten. Israël heeft zijn roer en kompas verloren. *Zoals het toen was, zo is het vandaag!*

Paulus schrijft met veel bewogenheid en geeft ons een blik in zijn hart (Rom.10:2). Denk nooit dat Paulus geen hart heeft voor hun behoudenis (Rom.9:3-4). Hij was de apostel van de volken, maar zijn hart ging altijd naar zijn eigen volk uit. Hij had er alles voor over dat zij ook tot bekering en geloof zouden komen (1Kor. 9:16-23). Hij is ervan overtuigd dat dit mogelijk is, want hij is zelf voor honderd procent een Jood (Rom.11:1; 2Tim.2:10). Het is verkeerd om te zeggen dat zij door hun bedekking niet tot geloof zouden kunnen komen, want als zij zich bekeren gaat die bedekking weg (2Kor.3:16).

Paulus was een eerste klas Jood en hij wist hoe zij denken (Gal.1:13). Hij getuigde van zijn bekering en van zijn eigen vroegere ijver (Hand.22:3; 26:5; Rom.10:2b; Fil.3:5). Als ijver niet gebaseerd is op kennis, dan wordt het een drama (1Kor.8:1). Die oppervlakkige kennis maakt trots en opgeblazen. De ware kennis vanuit de hemel verandert ons echter en maakt ons nederig (Ef.1:17; 4:13).

Paulus geeft in Romeinen 10 vijf redenen voor Israël's onwetendheid

(1) Israël is onwetend wat het karakter van de Heere God betreft. Zij kennen Gods gerechtigheid niet! Zij begrijpen het karakter van God niet. Daarom legt Jezus de lat hoger in Mat.5-7. Zij hadden de lat verlaagd. U alleen bent heilig (Openb.15:4). God haat alles wat onheilig is (Ps.71:19). 'Uw gerechtigheid reikt tot in *de hoogte*, want U hebt grote dingen gedaan' (Ps.7:11). God is een rechtvaardig Rechter, een God die elke dag toorn!

Ze misten dus het feit dat God absoluut volmaakt en heilig is. Hanna's getuigenis is zo mooi: Er is niemand zo heilig

als de Heere (1Sam.2:2). Die standaard verwacht de Heere van alle mensen (Mat.5:48). Onze rechtvaardige daden zijn als vuile lappen (Jes.64:6). Zonder geloof in de Redder is de rechtvaardiging onmogelijk!

(2) Israël is onwetend aangaande de Messias Jezus Christus. Zij zijn gestruikeld over die Steen des aanstoots (Rom.9:32-33; 10:4-10). Het geloof in de Heere Jezus maakt een einde aan onze eigen gerechtigheid (Rom.3:20-22; 2Kor.5:21; Gal.5:1; Kol.2:13-14). Het heil is er voor iedereen (Rom.10:9-10). Wie Jezus belijdt als Heer, is het met God eens. *Die belijdenis met vertrouwen brengt redding*. Israël begreep het niet!

(3) Israël is onwetend wat de betekenis van de vele profetieën betreft (Rom.10:11-21). Hun afwijzing was geen verrassing, maar was al lang geprofeteerd in de Schriften. De afwijzing van de profeten is de kern van hun probleem, zegt Stéfanus (Hand.7:52). De haat tegen het Goede Nieuws is gegroeid (Joh.16:1-2).

(4) Israël is onwetend wat betreft de reikwijdte van het heil, de redding in Christus. Nicodémus kreeg al te horen, dat God de *wereld* liefheeft (Joh.3:16). Paulus schrijft dat er bij God geen aanzien van de persoon is (Rom.2:11; Gal.3:28-29).

(5) Israël is onwetend aangaande de voorzeggingen in de hele Schrift. De Schrift spreekt over de Heere Jezus (Luc.24:27; Joh.5:39; Openb.19:10). Israël is vandaag net zo verloren en leeft nog steeds in onwetendheid.

Gelukkig kan ik het volgende ook schrijven vanuit Gods Woord (Rom.11:1-25). Wij moeten de Heere vertrouwen met *al* Zijn beloften (Joz.23:14; Ps.31:6). Het is onmogelijk dat er geen toekomst voor Israël is, want de Heere heeft al Zijn beloften nog niet vervuld (Gen.12:2-3; Hebr.6:13-20). Er zal een wedergeboorte voor Israël en de hele wereld komen (Jes. 11:1-9). Zelfs de schepping zal verlost worden (Rom.8:21).

De oproep voor ons allen is om in alle nederigheid mensen oprecht lief te hebben en ons best te doen om het Joodse volk tot jaloersheid te brengen. En hun te vertellen van de vergeving, de levende hoop, en alle zegeningen die wij ontvangen door het geloof in de Heere Jezus (1Petr.3:15). We zijn het de hele wereld schuldig.