

• door Gerard Hoddenbagh

Buigen, waarom?

In Psalm 45 staat het volgende vers: 'Omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer' (:12). Dit vers wil ik als leidraad nemen voor een korte gedachte over het Koninkrijk der hemelen.

Wat betekent het Koninkrijk der hemelen? Een goede definitie staat in Daniël 4:26: 'uw koningschap zal bestendig zijn nadat u erkend zult hebben dat de God van de hemel de Heerser is.' Of, zoals de NBG vertaling zegt: 'Van het ogenblik af, dat gij erkent, dat de hemel de heerschappij heeft'.

De God van de hemel is heerser, dat staat vast. Voor koning Nebukadnezar betekende dit dat hij pas weer tot zijn bestemming zou komen als hij erkende dat er Eén boven hem stond, namelijk de God van de hemel. Kortom: hij moest buigen. Pas dan zou hij in zijn ambt hersteld worden.

Ook wij komen pas tot onze bestemming als wij tot die erkenning komen.

Hoe komen wij tot die erkenning?

Doordat het woord van het koninkrijk in ons hart wordt gezaaid en we het verstaan. We zien dat in Mattheüs 13:19,23: 'Als iemand het woord van het koninkrijk hoort (...) en verstaat.' Voor ons betekent dit we erkennen dat - om het in nieuwtestamentische taal te zeggen - Jezus Heer is.

Hij is niet alleen Heiland, de Verlosser, maar Hij is ook Heer. Die twee kun je niet van elkaar scheiden. Het is als een munt met twee zijden. Als een munt maar aan één kant geslagen is, is hij niet geldig en kun je er niet mee betalen.

Sommige gelovigen willen wel de hemel, maar willen niet dat de hemel nu al heerschappij over hen heeft op aarde. Die vlieger gaat niet op.

Wat worden wij dan?

Op het moment dat we tot bovengenoemde erkenning komen, worden we een zoon van het koninkrijk: 'Het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk' (Matth.13:38). Ons leven staat dan voor de volle 100% in Zijn dienst.

In het Engels wordt gezegd: 'If He is not Lord of all, He isn't Lord at all' (Als hij geen Heer van alles is, is Hij helemaal geen Heer).

Helaas brengen we dit in praktijk met vallen en opstaan, maar het is wel onze intentie.

En we zijn dan niet alleen een zoon van het koninkrijk, maar we zijn ook 'een discipel van het koninkrijk der hemelen gemaakt', of 'hebben in het koninkrijk der hemelen schoolgegaan' (Matth.13:52).

Waarom is dit zo belangrijk?

Dit heeft alles te maken met ons dagelijkse leven. Overal waar we zijn, wordt iets van het koninkrijk der hemelen zichtbaar. In ons persoonlijk leven, huwelijk en/of gezin, op school, op ons werk, in de straat, het dorp, de stad en het land waar we wonen en in de gemeente waar we komen. Want het gezaaide woord komt op, het komt boven de



grond (Matth.13:26).

De Koning is weliswaar afwezig (Luk.19:12), maar Zijn onderdanen zijn aanwezig - niet als geheime agenten, maar als ambassadeurs - en vertegenwoordigen Hem.

Zij zijn het zout van de aarde en het licht van de wereld (Matth.5:13-16). Zij vertonen de eigenschappen van hun Heer (5:3-12).

Voorbeeld

Als je 's nachts in het vliegtuig zit, er een heldere lucht is en je naar buiten kijkt, zie je overal lichtjes. Soms, bij een grote stad, een enorme concentratie en soms maar enkele lichtjes. Zo moet het voor God de Vader en Zijn Zoon (de Koning die door de wereld nog niet erkend wordt) zijn.

Zij kijken naar beneden - om het even menselijk voor te stellen - en zien overal heldere lichtjes. Soms heel geconcentreerd - in een land of gebied waar veel toegewijde zonen en discipelen van het koninkrijk zijn - en soms enkele ver van elkaar verspreide lichtjes.

Zoals Madurodam Nederland in het klein is, zo zijn wij een miniatuur van het rijk dat komen gaat. In ons worden nu al de kenmerken van dat rijk zichtbaar: rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest (Romeinen 14:17).

Nog is het nacht

Nog is het nacht in deze wereld, maar de nacht is vergevor-

derd en de dag is nabij (Rom.13:12). Spoedig zal de Zon van de gerechtigheid opgaan en zal er genezing zijn onder Zijn vleugels (Maleachi 4:2). Dan is het de dag van onze Heer. Naar die dag zien we uit en tot die tijd laten we overal ons licht schijnen en prediken het koninkrijk in z'n huidige en toekomstige gestalte (Hand.20:25). We zijn dus ambassadeurs van het koninkrijk der hemelen en wel zo dat de buitenwacht van ons zegt: 'Dezen, die het aardrijk in oproer brengen, zijn ook hier gekomen (...); en dezen handelen allen tegen de verordeningen van de keizer door te zeggen dat er een andere koning is: Jezus' (Hand.17:7).

Tot besluit:

Ooit was er een fotosessie op een high school in de VS. Men wilde reclame maken voor coca cola. Alle scholieren kregen een coca cola t-shirt en zaten klaar voor de foto. Op het moment dat de fotograaf de foto maakte, trok een van de studenten razendsnel zijn t-shirt uit en liet een pepsi cola shirt zien.

Zoals deze student ervoor koos om niet mee te doen met de massa, mogen ook wij, zichtbaar voor iedereen, positie kiezen. Dat is moeilijk en vraagt keuzes. Het betekent soms lijden, afwijzing en verwerping, maar soms ook waardering. *'Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij, als op de dag, welvoeglijk wandelen (...), maar doet de Heer Jezus Christus aan'* (Rom.13:12-14).