

## Hugo Bouter e.a., In Gods heiligdom

Studies over de betekenis van de tabernakel- en priesterdienst voor nieuwtestamentische gelovigen, OudeSporen online uitgeverij, eerste editie 2017, 172 pagina's, zowel met ringband als gebonden, prijs €14,90



Dit fraai uitgevoerde boek kreeg ik onlangs in handen, en het had direct mijn interesse. Wat de auteur erin wil duidelijk maken, is hoe de tabernakel en de tempel lang geleden niet alleen functioneerden als Huis van God in de eredienst - de altaardienst - van Israël, maar ons ook helpen onze eigen christelijke eredienst te begrijpen. Het gaat immers steeds om zinnebeelden

en schaduwen van de hemelse dingen waarop wij in het Nieuwe Testament zicht hebben gekregen, oftewel om illustraties waarmee God Zelf aanschouwelijk onderwijs gaf en geeft.

De auteur heeft deze studies niet allemaal zelf geschreven. Van de 27 hoofdstukken is hoofdstuk 9 ontleend aan artikelen van een broer van de auteur, Alfred Bouter in Canada, en hoofdstuk 20 aan materiaal van Trans World Radio.

Ik probeer nu een indruk te geven van de inhoud. De eerste drie studies gaan over het altaar; de 4e over de heffing voor de bouw van de tabernakel; de 5e en de 6e behandelen de ark van het verbond, ook als type van Christus. Daarna volgt een reeks studies over de wolkkolom, de priesterkleding, de dienst in het heiligdom. En dan is daar ineens een indrukwekkend hoofdstuk over ware toewijding, aan de hand van een belangrijke vraag en een belangrijke opdracht. Bouter: 'De keus voor de ware en levende God en voor de Christus der Schriften is nog steeds relevant' (p.100).

Ook de offers worden kort behandeld, waarbij bovendien het verband met de psalmen en met de evangeliën wordt gelegd. Als verderop de tempel van Salomo aan de orde komt, koppelt Bouter dit aan studies over tempeltaferelen in het Lucasevangelie en het tabernakel- of tempelplan in het evangelie naar Johannes. Verder worden mooie hoofdstukken gewijd aan onderwerpen als ware aanbidding, het kruis en het brandofferaltair en het ingaan in het heiligdom. Het boek sluit af met acht verschillen tussen het

hemelse en het aardse heiligdom, en met de drie tempels in het boek Openbaring.

Een enkel puntje van kritiek: een thematisch boek als dit zou nog bruikbaar zijn als het een register van Schriftplaatsen bevatte, en een overzicht van gebruikte literatuur. Maar mijn waardering voor dit met mooie foto's uitgevoerde boek is groot. Het verdient een breed lezerspubliek, want het laat op een overzichtelijke manier glashelder zien hoe belangrijk het Oude Testament is voor het begrijpen van het Nieuwe Testament, en dus ook voor de praktijk van ons persoonlijk en gemeentelijk leven als christenen anno 2020.

## Hugo Bouter, Tel je zegeningen

Over het leven als vreemdelingen en bijwoners. Studies in 1 en 2 Petrus, OudeSporen online uitgeverij, eerste editie 2019, 46 pagina's, prijs €4,90

Dit boekje is geen vers-voor-vers commentaar op de beide brieven van Petrus, maar geeft precies wat ook in de titel wordt beloofd: de auteur laat op basis van deze brieven zien hoe het mogelijk is dat christenen vervolgd worden en toch hun zegeningen kunnen tellen. Dat laatste is de focus, en de lezer wordt in het voorwoord opgeroepen met de auteur mee te tellen. Bouter geeft in dit boekje per brief eerst een schematisch overzicht van de inhoud van beide brieven, en daarna zoomt hij in op mooie onderwerpen als 'De rijke betekenis van de Vadernaam', 'Zeven kenmerken van ware christenen', 'Twee aspecten van de toekomstverwachting', 'Drie werelden'. Ik eindig met het citeren van de slotalinea van dit boekje: 'Laten we onszelf afvragen wat het doel van ons leven is. Voor wélke wereld leef ik eigenlijk, voor de huidige wereld die voorbijgaat (1Kor.7:31; 1Joh.2:17), of voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die voor altijd zal standhouden (Openb. 21:1,5)? Leven we inderdaad in het licht van de eeuwigheid? Als gelovigen, als mensen die in Christus zijn, vormen wij in feite nu al een stukje van de nieuwe schepping (2Kor.5:17). Is dat aan ons te zien? De wereld gaat voorbij en haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Wij weten dat niets hier blijvend is, maar alles wat wij doen uit liefde tot Jezus, zal gelukkig blijven bestaan'. Warm aanbevolen!

