



HET NAVOLGEN VAN JEZUS EN DE APOSTELEN IN DE PREDIKING

• Johan Schep

NU IK DEZE STUDIE SCHRIJF, KOM IK NET WEER TERUG UIT ISRAËL EN HEB IK WAT HIERONDER STAAT EEN WEEK LANG GEBRUIKT OM DE HARTEN VAN JOODSE MENSEN TE BEREIKEN. DE WOORDEN VAN FILIPPUS AAN NATANAËL ZIJN HET MEEST GESCHIKT OM HET JOODSE VOLK TE OVERTUIGEN (JOH.1:46). FILIPPUS GETUIGT: 'WIJ HEBBEN HEM GEVONDEN, OVER WIE MOZES IN DE WET GESCHREVEN HEEFT'. DE NADRUK LIGT NIET OP WONDEREN OM HUN HARTEN TE BEREIKEN, MAAR OP DE KRACHTIGE PROFETIEËN VAN HET OUDE TESTAMENT (JOH.5:39). NOG EEN VOORBEELD: JOHANNES 3:16 IS HET BEKENDSTE VERS UIT HET NIEUWE TESTAMENT. MAAR HET IS OOK BELANGRIJK OM DE TWEE VOORAFGAANDE VERZEN TE LEZEN OVER HET VERHOGEN VAN DE SLANG IN DE WOESTIJN. DIT BRENGT DE GEDACHTEN NAAR ISRAËLS WOESTIJNREIS (NUM.21:4-9). OOK PAULUS PREDIKTE NIET ALLEEN, MAAR KWAM MET HARDE BEWIJZEN (HAND.9:22).



De volgende strategie is om krachtige vragen te stellen, bijvoorbeeld de vraag naar de Godheid van Christus (Joh.10:30). Ik en de Vader zijn één! Hiermee brengt Jezus hen naar Psalm 82:6. De Zoon van David is de Zoon van God. We lezen hierover in Matt.22:41-43. Jezus communiceert zo om hen zelf na te laten denken (Ps.110:1-4). De Heer strooit krachtig zaad in hun bedekte hart, zodat de bedekking afbrokkelt en het licht van de waarheid de ruimte krijgt. De boodschap van Stéfanus is ook een voorbeeld om Joodse mensen goed na te laten denken. De sleutel ligt in Hand.7:52: Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd?

Bij het kruis van Christus wil je iedereen brengen (1Kor.2:2). Het kruis vertelt ons hoe de Heer over zonde(n) denkt. De enige weg voor de mens om aan de hel te ontkomen, is door de aanvaarding van het volbrachte werk van Jezus op het kruis – waar Gods gerechtigheid en Gods liefde elkaar hebben ontmoet. Dat is het allerbelangrijkste (1Kor.15:3-4). Het volgende is ook belangrijk, want Jezus is zowel het offer als de Hogepriester. De opstanding en de hemelvaart zijn cruciaal, omdat Jezus nu leeft tot in alle eeuwigheid

en in de hemel voor ons bidt en pleit (1Joh.2:1). De zonde laat ons zeggen: Mijn wil geschiede. Maar Jezus zegt tegen Zijn Vader: Uw wil geschiede. Het mooiste leven is een leven dat 'Ja' zegt tegen God. Getuig daarom met profetische vrijmoedigheid (2Kor.5:11). Zo bewegen wij de mensen tot het geloof.

Nogmaals: niet de nadruk leggen op wonderen en tekenen, want die waren onsuccesvol. Denk aan die 40 jaar in de woestijn, toen zij dag in dag uit Zijn wonderen zagen. Denk aan de geschiedenis – het is geen gelijkenis – van de rijke man en de arme Lazarus. De kracht om te overtuigen ligt in hun eigen Schriften (Luk.16:29-31). Dan wordt er een stukje bedekking weggehaald. We moeten de mensen stimuleren om zelf na te denken. Het is zo belangrijk om het levendmakende Evangelie ook te gaan zien vanuit het Oude Testament. Dat haalt de luiheid weg, want het is veel werk en studie. De beloning is dat je er een brandend hart van krijgt en Jezus met je meewandelt. Dit heb ik de laatste week weer ervaren en dat gun ik iedereen. ■