

# Vrouwen in de Bijbel

## nogmaals Maria

Door de eeuwen heen is en wordt over Maria veel gezegd en geschreven. Haar worden titels toegedicht die haar niet toekomen ('Koningin van de hemel', 'Moeder Gods', 'middelaars'). We mogen echter nooit vergeten dat zij 'gezegend is onder de vrouwen' (Luk.1:28b). Uit de Bijbel leren we Maria kennen als een gelovige, toegewijde vrouw die uitgroeit tot een discipelin van haar Heer. Maar nergens geeft de Bijbel aanleiding om Maria méér eer te betuigen. Jezus ontmoet tijdens Zijn rondreis een vrouw die Hem met stemverheffing zegt: 'Gelukkig de schoot die U heeft gedragen en de borsten die U hebt gezogen!' Zijn reactie? 'Jawel, maar veeleer gelukkig zij die het woord van God horen en bewaren.'

Lukas vermeldt in de eerste hoofdstukken van zijn evangelie het meest uitgebreid over Maria. Later komt zij in zijn verslag nog maar zelden voor. Johannes noemt haar naam in zijn evangelie zelfs helemaal niet. Hij noemt haar consequent 'moeder van...' In deze bijdrage kijken we naar de plaats van Maria in het leven van Jezus.

### In de tempel

Als de ouders met de twaalfjarige Jezus naar Jeruzalem gaan op het feest van het Pascha, ontstaat er na een dag ongerustheid waar de jongen is. Bij terugkeer in Jeruzalem vinden ze Hem in de tempel. Zijn moeder uit haar spanning met de woorden: 'Kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie, je vader en ik hebben je met smart gezocht'. Jezus wijst haar terecht: 'Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik in de dingen van mijn Vader moet zijn?' (Luk.2:41-51; let op dat ook in dit gedeelte de naam van Maria niet voor komt.)

### Bruiloft te Kana

Er is een bruiloft in Kana (Joh.2:1-11). 'De moeder van Jezus' is uitgenodigd, evenals Jezus met zijn discipelen. Mogelijk zijn ook de broers erbij, want na de bruiloft daalt Hij met zijn moeder, broers en discipelen af naar Kapernaüm (:12). Als er gebrek aan wijn is, krijgt Jezus van zijn moeder de hint: 'Ze hebben geen wijn'. Goed bedoeld, maar het antwoord is niet mis: 'Wat heb Ik met u te doen, vrouw? Mijn uur is nog niet gekomen.' Toch

kruipt Maria niet beschaamd in haar schulp. Haar woorden tegen het personeel getuigen van geloof: 'Wat Hij u ook zegt, doet dat.'

### Familieband

In eerste instantie blijven Maria en de broers Jezus opzoeken. Als Hij op een dag ergens in een huis een grote menigte toespreekt, sturen ze iemand naar Hem toe om Hem te roepen. Hebben ze iets belangrijks te melden of vragen ze gewoon aandacht? De verschillende evangeliën melden: Ze trachten Hem te spreken te krijgen; ze willen Hem zien; ze zoeken Hem. Voor Jezus telt de familieband niet meer. Hij geeft geen gehoor. Zijn reactie is duidelijk: 'Wie zijn mijn moeder en mijn broers? Al wie de wil van God doet is mijn broeder, zuster en moeder' (Mark.3:34,35).

Waarom creëert Jezus bewust deze afstand naar Zijn natuurlijke familie? Volgens uitleggers ligt de verklaring in Leviticus 2. Het spijsoffer stelt het leven van de Heer voor (geen bloedig offer) vol van de Heilige Geest en 'tot een liefelijke reuk voor de Here'. De zoetheid van honing mag niet worden toegevoegd (:2). Die zoetheid kan wijzen op natuurlijke, liefdevolle betrekkingen. Die mogen de Zoon niet belemmeren in Zijn aardse taak. Pas aan het eind van Zijn leven blijkt Zijn liefdevolle zorg als Hij vanaf het kruis Zijn moeder toevertrouwt aan de zorg van Johannes (Joh.19:26,27). Hij verzacht daarmee de gruwelijke pijn van het 'zwaard door haar ziel'(Luk.2:35).

### Volmaakt

We komen Maria pas weer tegen in een bovenzaal in Jeruzalem. Ze is dan in gezelschap van de elf discipelen, enkele vrouwen én de broers van Jezus! Na Zijn opstanding en hemelvaart is dit groepje bijeen, 'eendrachtig volhardend in het gebed'. De bittere pijn bij het kruis heeft plaatsgemaakt voor de warmte van de gemeenschap der heiligen. Dit is de laatste keer dat we iets van Maria vernemen. Zij wordt niet vermeld in de rij van geloofshelden (Hebr.11), maar het is zeker dat zij – dankzij het werk van haar en onze Heiland – met ons allen eenmaal tot volmaaktheid mag komen (:40).