

Vrouwen in de Bijbel

De schoonmoeder van Petrus (Luk.4:38,39)

De genezing van de schoonmoeder van Simon Petrus beslaat in drie van de vier evangeliën slechts enkele verzen, maar die zijn dan ook heel leerzaam. Over het ‘wanneer’ verschillen de beschrijvingen. ‘Waar’ is geen vraag: Kapernaüm, in het Noorden van het land, dicht bij de zee van Tiberias. Mattheüs benoemt Kapernaüm als woonplaats van de Heer (‘Zijn eigen stad’ Mat.9:2a). Wie alleen het evangelie van Lukas leest, krijgt de indruk dat de Heer diverse heftige gebeurtenissen, voorafgaand aan de genezing van Petrus’ schoonmoeder, alleen beleeft. Pas in Lukas 5 worden namelijk de eerste discipelen geroepen, terwijl de Heer al eerder op bezoek is in het huis van Simon Petrus. Het maakt in principe niet zoveel uit.

Sabbat

Het gebeurt op een sabbat na het uitgaan van de synagoge dat de Heer in het huis van Simon (en Andreas, Mark.1:29) komt, waar ook zijn schoonmoeder blijkt te wonen. We weten niets over haar, maar het zou best kunnen dat Petrus’ schoonmoeder weduwe is en daarom bij haar dochter is gaan wonen. Ik schat haar leeftijd hooguit vijftig jaar.

Er is op dat moment grote bezorgdheid over deze vrouw, want ze ligt met zware koorts op bed. Ze is erdoor ‘bevangen’, wat duidt op een plotseling gebeuren. Vanwege de heiligheid van de sabbat zal er die dag geen arts komen, maar de mannen raadplegen de Heer. Daarmee zijn ze aan het juiste adres. Wat gaat Hij doen?

Woord en daad

Het is interessant om de verschillende verslagen naast elkaar te leggen. Volgens Mattheüs ziet Jezus de vrouw met koorts in bed liggen en raakt Hij de hand van de vrouw aan, waarop de koorts haar verlaat. Lukas vertelt dat de Heer aan het voeteneind gaat staan en de koorts bestraft. Markus zegt: ‘Hij ging naar haar toe, greep

haar hand, richtte haar op en de koorts verliet haar.’ Waarschijnlijk is het een opeenvolging van handelingen die maakt dat de koorts verdwijnt en de vrouw ter plekke geneest. Het woord ‘bestrafing’ wijst op de invloed van een duistere macht. De Heer toont Zijn macht door woord en daad. Bij Hem geen angst voor besmetting, geestelijk noch lichamelijk. En wij? Om te beginnen is het belangrijk om een bepaalde nood te zien. Daarna kunnen we besluiten om dichterbij te komen of om op afstand te blijven staan, maar wat - zeker in onze tijd - belangrijk blijkt te zijn is ‘aanraking’. Men spreekt zelfs van ‘huidhonger’, waarmee een intens verlangen wordt uitgedrukt naar lichamelijk contact, juist door zieken en alleenstaanden. Zo triest dat in de huidige crisis die aanraking achterwege moet blijven.

En wij?

Wij mogen aan de Heer vragen of Hij ons wil leren om met Zijn ogen naar de mensen te kijken, met Zijn oren te luisteren, met Zijn handen mensen aan te raken en Zijn woorden te spreken. Dat laatste is misschien nog wel het moeilijkst. We menen zo vaak iets te moeten zeggen terwijl het beter is om op dat moment te luisteren. Maar in een andere situatie is het juist weer nodig om een bemoediging door te geven vanuit de Bijbel. Het maakt ons afhankelijk van de leiding van de Heilige Geest.

Gevolg

Nadat de Heer de vrouw heeft opgericht, heeft ze - opmerkelijk genoeg - geen tijd nodig om op krachten te komen. Ze staat onmiddellijk op om de gasten te dienen. Het zou best kunnen dat ze voor die tijd haar bedenkingen had over die rabbi waarvoor Petrus zijn baan had opgezegd. Maar nu weet ze: Die Heer wil ik ook dienen, met heel mijn hart en leven!