

• Johan Schep

EEN ONWANKEL HOUVAST

ER ZIJN MINSTENS VIER WAARHEDEN DIE ONWANKELBAAR ZIJN IN EEN WERELD DIE STERK VERANDERT. DEZE VIER WAARHEDEN MOETEN WIJ DIE GELOVEN IN ONS HART BEWAREN. VERANDERINGEN KUNNEN WIJ IMMERS VERWACHTEN. DE DAG VAN DE HEERE KOMT ALS EEN DIEF IN DE NACHT (2PETR.3:10). DAN ZULLEN DE HEMELN MET GEDRUIS VOORBIJGAAN EN DE ELEMENTEN BRANDEND VERGAAN, EN DE AARDE EN DE WERKEN DAAROP ZULLEN VERBRANDEN. ALLES WAT NIET OP DE ROTS IS GEBOUWD, VALT IN ELKAAR (MATT.7:24-29).

(1) Het nieuwe of het eeuwige verbond, waarvan de Heere Jezus de Middelaar is, is onwankelbaar (Hebr.12:27).

(2) De troon van God is onwankelbaar (Ps.45:7; Klaagl.5:19). 'U, Heere zetelt voor eeuwig, Uw troon is van generatie op generatie'. Wat er ook om ons heen gebeurt, Gods troon staat stevig. Zelfs de hemelen zullen vergaan (Jes.34:4). Maar de Heere God, die boven alle hemelen troont, is eeuwig en onveranderlijk (Hebr.1:10-12). De Heere blijft Dezelfde en wankelt nooit! Het is de troon van Zijn genade (Hebr.4:16), en de troon van Zijn gericht (Openb.20:11). Allen die in de Heere Jezus geloven, zijn eeuwig verbonden met Zijn koninklijke troon (Kol.1:13).

(3) Het Woord van God is onwankelbaar en blijft eeuwig bestaan (Mark.13:31; 1Petr.1:23-25). Als wij de Bijbel openen, mogen wij ons de volgende drie waarheden eigen maken:

(a) Al Zijn beloften zijn Ja en Amen (2Kor.1:20). Men heeft mij verteld dat er 30.000 beloften staan in Gods Woord. Geen belofte zal onvervuld blijven. Een voorbeeld: Elizabet was te oud geworden en Maria was een maagd. Beiden kregen echter precies dezelfde belofte aangaande een zoon, en beiden kregen werkelijk een zoon.

(b) Gods kracht vermindert nooit. Gods kracht is te vinden in het Evangelie (Rom.1:16). Er is kracht in Gods Woord

BAAR

om ons te overtuigen, om ons te bekeren, om ons te reinigen, om ons te troosten en om ons te onderwijzen (Hebr.4:12; Hand.2:37; Ps.19:8; 119:9; 119:49-50; 73:25). Zijn kracht is onwankelbaar en zal nooit veranderen. Wie heb ik nevens U in de hemel? Naast U vind ik nergens vrede op de aarde.

(c) De profetieën zijn onwankelbaar (2Petr.3:3-4). Veel profetieën zijn nu al vervuld. Denk alleen maar aan Jesaja 53, want 29 profetieën zijn vervuld op één dag. In de toekomst zullen alle profetieën die nog niet vervuld zijn, in vervulling gaan!

(4) Een kind van God hoeft ook niet te wankelen. Jezus is onze Goede Herder (Joh.10:27-29). Hij geeft Zijn schapen eeuwig leven, en zij zullen beslist niet verloren gaan. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus (Rom.8:38-39). De wereld gaat voorbij en haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid (1Joh.2:17). De rechtvaardige is als een onwankelbare palmboom (Ps.92:13). Hij kan de zwaarste storm doorstaan en hij groeit in de woestijn. Zijn wortels gaan diep. Zijn leven is binnen in de boom en zijn kruin is 12 maanden groen! Hoe ouder de boom, des te zoeter de vrucht!

