

# ALLES KLOPT, BEHALVE HET HART

• Gerard Hoddenbagh

**BIJ DEZE WOORDEN KUNNEN WE DENKEN AAN DE GEMEENTE TE EFEZE UIT OPENBARING 2:1-7. HET IS, ZEG MAAR, EEN BIJBELGETROUWE GEMEENTE.**

## **Wat kenmerkt hen?**

Er is activiteit: werken, arbeid en volharding. Dat is niet niks. De Heer prijst hen daarvoor. Vervolgens blijkt dat ze ook oog hebben voor wat verkeerd is: ze kunnen de slechte mensen niet verdragen en de schijnapostelen vallen door de mand.

Bovendien verdragen ze ook nog vervolgingen omwille van de naam van Jezus en zijn het echte diehards, doordouwers: ze volharden en zijn niet moe geworden. Ze hebben dus alle reden om hun duimen achter hun revers te steken.

Maar dan de diagnose van Hem die in het midden van de zeven gouden kandelaars wandelt en Wiens ogen zijn als een vuurvlam: 'Ik heb tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten'.

## **Alles klopt, behalve het hart. Dramatischer kan het niet zijn.**

Op een of andere manier zijn we er meesters in om onze

ware geestelijke toestand te verbergen. Een intelligent iemand kan zich verstoppen achter woorden, zijn rechtzinnigheid; een wilskrachtig iemand kan z'n ware aard verstoppen achter daden - iedereen bewondert hem of haar om de vele activiteiten - en een gevoelsmatig persoon kan zich verstoppen achter z'n emoties: er wordt gehuild of God wordt luidruchtig geprezen en dus denkt iedereen dat het wel goed zit.

De enige die onze ware conditie kan vaststellen, is de Heer Jezus, want voor Hem is geen schepsel onzichtbaar, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van Hem met Wie wij te doen hebben (Hebr.4:13).

Wie trekt ons uit het slop? Wat moeten we doen als we dit ontdekken? We moeten bedenken waarvan we afgevallen zijn en ons bekeren en de eerste werken doen.

Soms doet het al goed om weer eens een pasbekeerde te spreken. Hij of zij weet niet veel meer dan 'Ik was blind, maar kan nu zien' en hakkelt misschien in het gebed,

maar je voelt de gloed die jezelf ooit kenmerkte. Daarom is het zo goed als er voortdurend jongbekeerden in een geloofsgemeenschap aanschuiven met hun spontaniteit en originaliteit.

Het helpt ook om de eerste bladzijden van je eigen geloofsweg op te slaan en te zien hoeveel geduld de Heer met je had en dat je alles niet in één keer geleerd hebt en ook 'fouten' mocht maken. Wees weer eens onbevangen als een kind.

De klacht van God in het OT was: 'Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden' (Jer.2:13).

Alle leer kan in beton gegoten zijn zodat de Heilige Geest niet meer vrij is om tot je te spreken. Lees de Bijbel als een nieuw boek en geniet ervan en laat God door Zijn Woord tot je spreken en doe wat Hij zegt. Laat de lekkende bakken voor wat ze zijn en keer terug tot de bron van levend water. Drink, drink en drink...tot je dorst gelest is.

## **Niets klopt, behalve het hart**

Bij deze woorden denken we aan de gemeente te Thyatira. Daar klopt het hart: 'Ik weet uw werken, uw liefde, uw geloof, uw dienst en uw volharding, en dat uw laatste werken meer zijn dan de eerste' (2:19). Maar er wordt dwaalleer getolereerd. Misschien is het teveel gezegd dat er niets klopt, maar toch? Is dit dan de oplossing? Geen ernst maken met het Woord van God? De profetessen maar haar gang laten gaan en een oogje toedoen onder voorwendsel van de liefde en de oecumene van het hart?

Dat kan niet waar zijn. We worden toch ook opgeroepen om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd (Judas:3)? En zegt de apostel Paulus het niet heel scherp in 2Tim.4:1-3: 'Ik betuig voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, en zijn verschijning en zijn koninkrijk: predik het woord, wees paraat, gelegen en ongelegen; weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen...?'

Ooit zei iemand: 'Leer moet slijten' en toen wees hij naar de onderkant van zijn schoenen, 'het gaat om de praktijk'. Maar wat gebeurt er als het leer onder je schoenen slijt?

Nee, die vlieger gaat niet op. Gezonde leer is uitermate belangrijk en nodig om het juiste pad te gaan. Zij kan en zal ons bovendien samenbinden. Maar, we moeten de leer van de Bijbel niet verwarren met onze uitleg van de Bijbel. De Schrift zelf is geïnspireerd, maar onze uitleg niet.

Dus, terug naar het Woord van God en daaraan vasthouden, koste wat kost.

## **Alles klopt, ook het hart**

Hierbij kunnen we denken aan de gemeente te Filadelfia. Ze

heeft zijn woord bewaard en zijn naam niet verloochend. Ze krijgt geen vermaning, maar slechts een of meerdere bemoedigingen. De Heer zegt van zichzelf dat Hij de sleutel van David heeft. In Jesaja 22:15-25 is die sleutel toevertrouwd aan twee verschillende mannen: Sebna en Eljakim. Je krijgt de indruk dat uiteindelijk beiden falen. En dan spreekt hier de Heer die niet faalt en de sleutel heeft van de deur van het paleis, van de schatkamers met de hemelse rijkdommen. Hij opent en niemand zal sluiten, maar Hij sluit ook en niemand opent. Hij is soeverein. En voor die gemeente die kleine kracht heeft - dus geen grote zwakheid, maar kleine kracht - geeft Hij een geopende deur. Dit is een andere deur dan de eerste. De eerste lijkt betrekking te hebben op de hemelse schatten en de tweede meer op het getuigenis naar deze wereld (zie 1 Kor.16:8,9; 2 Kor.2:12 en Kol.4:3).

De gelovigen in Filadelfia bewaren het woord van zijn volharding. Dat betekent dat ze niet vooruit lopen op Gods programma, maar volharden in het wachten - evenals de Heer die wacht 'tot het ogenblik dat zijn vijanden worden gelegd tot een voetbank voor zijn voeten' (Hebr.10:13). Ze willen niet nu al regeren, maar geduldig het kruis dragend zien zij uit naar de kroon die op hen wacht. Ze behoren tot de strijdende en lijdende kerk en nog niet tot de triomferende kerk. Ze zijn onderweg en nog niet gearriveerd.

Daarom zal de Heer hen bewaren voor het uur van de verzoeking dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen.

## **Niets klopt, ook het hart niet**

Dat is de trieste afloop van het christelijk getuigenis op aarde, de gemeente te Laodicea. Haar kenmerk? Niet koud of heet, maar lauw. En: rijk en verrijkt en aan niets gebrek. Alles 'Fake'!

Toch is de Heer nog genadig en geduldig. Hij raadt haar aan goud van Hem te kopen, gelouterd door vuur - alles wat fake is moet weg - witte kleren opdat ze bekleed wordt en ogenzalf om haar ogen te zalven, opdat ze kan zien. Hij blijft aandringen: wees dan ijverig en bekeer u!

Toch staat Hij buiten, maar Hij klopt en zegt: 'Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met Mij'.

## **Tenslotte: Hoe zit het met ons ?**

Klopt ons hart voor Hem? En hoe zit het met de gehoorzaamheid aan Zijn Woord? In Johannes 14:21 staat het zo mooi: 'Wie mijn geboden heeft en ze bewaart - dit is in acht neemt - die is het die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader worden geliefd; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren'. Ja, 'Wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken' (:23).