

HOE HET OOK ZIJ, HIJ IS ERBIJ

• Gerard Hoddenbagh

BOVENSTAANDE TITEL IS EEN REGEL
UIT LIED 729 VAN OPWEKKING
(DOOR MARCEL EN LYDIA ZIMMER).

**SOMS BRENGT GOD DE STORM TOT STILTE,
SOMS LEIDT HIJ ONS ER DOORHEEN.**

**IN DE STORMEN VAN HET LEVEN
ZIJN WE NIET ALLEEN.**

**SOMS GENEEST HIJ ONS VAN ZIEKTE,
SOMS LAAT HIJ HET LIJDEN TOE.**

**HOE HET OOK ZIJ,
HOE HET OOK ZIJ,
HIJ IS ERBIJ.**

**SOMS TILT GOD ONS OVER BERGEN,
SOMS VOERT HIJ ONS ER OMHEEN.
MAAR HOE ZWAAR DE WEG OOK ZIJN ZAL,
WIJ GAAN NIET ALLEEN.**

**SOMS DRAAGT HIJ ONS IN ZIJN ARMEN,
SOMS LAAT HIJ ONS EVEN GAAN.**

**HOE HET OOK ZIJ,
HOE HET OOK ZIJ,
HIJ IS ERBIJ.**

Bij deze woorden denk ik aan de geschiedenis van Jozef. Een jongeman van 17 jaar gaat op weg met God. In Genesis 37 tot en met 50 lezen we – met hier en daar een onderbreking – zijn reis.

Hoe de omstandigheden ook zijn, 'hoe het ook zij', Jozef weet dat God bij hem is.

De kwaliteit van zijn leven wordt niet in de eerste plaats bepaald door de omstandigheden, maar door de bron waaruit hij put (Gen.49:22).

Laten we zijn geschiedenis in vogelvlucht doornemen en onze lessen eruit trekken voor de tijd waarin wij leven.

Vier mantels

Jozefs leven wordt gekenmerkt door vier mantels:

1. Die van liefde, genegenheid en goedkeuring van zijn vader (Gen.37:3).
2. Die van een slaaf (Gen.39:12,13,15 en 18)
3. Die van een gevangene (Gen.40 en 41:14)
4. Die van de onderkoning (Gen.41:42)

De mantel van goedkeuring

Het eerste gewaad, een prachtig bovenkleed, krijgt hij van zijn vader Jakob (Gen.37:3).

Zijn broers haten hem omdat hij meer dan zij de liefde en goedkeuring van zijn vader ervaart. Jozef is een rechtvaardige en wandelt in het licht, terwijl zijn broers het op een akkoordje gooien met de duisternis. En dat geeft wrijving. Zeker als blijkt dat Jozef een tweetal dromen krijgt waarin God tot hem lijkt te spreken. Ze haten hem daarom des te meer en worden jaloers.

De geschiedenis lijkt zich te herhalen zoals bij Kaïn en Abel in Gen.4:3-8 (lees 1Joh.2:11 en 3:11,12). Hoe reageert Jozef? Wordt hij verbitterd? Trekt hij zich terug en kijkt hij neer op zijn broers? Nee, hij zoekt ze zelfs op (37:16). We weten hoe het afloopt. Z'n broers verkopen hem aan Midianitische kooplieden die hem weer doorverkopen aan Potifar, een hoveling van de farao (:36). Maar, 'hoe het ook zij, Hij is erbij'.

De mantel van een slaaf

In hoofdstuk 39 wordt Jozef te werk gesteld als slaaf van Potifar. Hij is in een vreemd land, hoort een andere taal, krijgt ander voedsel, mist de genegenheid van zijn vader en is een slaaf. Hoe reageert hij nu? Hij maakt er het beste van. Niet mopperen, maar vasthouden aan zijn dromen. Hij valt op door betrouwbaarheid, wijsheid en toewijding en maakt promotie. Wat opvalt in dit hoofdstuk is het telkens terugkerende refrein 'De HEERE was met Jozef' (39:2,3,21 en 23).

Helaas komt er een eind aan deze mooie job. De vrouw

van Potifar wil hem verleiden, maar hij gaat niet op haar avances in: hij ontvlucht de hoerij (1Kor.6:17).

De mantel van een gevangene

Vals beschuldigd komt hij in de gevangenis, en zit daar met zijn voeten vast in de boeien en zijn hals in ringen van ijzer (Psalm 105:18). Reageert Jozef met 'Ik heb het helemaal gehad', en 'Nu is het wel genoeg', en 'Ik geef het op', en...?

Nee, 'hoe het ook zij, Hij is erbij'. God staat hem terzijde en de gevangenebewaarder bewijst hem genade en alles wat Jozef doet, laat de HEERE voorspoedig verlopen (39:23). Ook hier en onder deze omstandigheden wekt hij het vertrouwen van zijn baas en laat Jozef de moed niet zinken: Zelfs nu heeft hij oog voor anderen en zegt hij tegen de schenker en de bakker: 'Waarom staan uw gezichten vandaag zo treurig?' (Gen.40:7). Als hij dan de droom van de schenker uitlegt en hem vraagt aan hem te denken wanneer hij vrijkomt, vergeet de schenker hem (40:14,22).

De mantel van onderkoning

De 'lock-down' wordt voor Jozef met nog twee volle jaren verlengd (41:1) en dan komt hij vrij en wordt zijn gevangenis pak uiteindelijk vervangen door de mantel van onderkoning (41:14,42). Wat heeft het lang geduurd. Jozef in nu 30 jaar (41:46). Zijn het verkwiste jaren geweest? Nee, hij is erdoor gevormd en gelouterd (Ps.105:16-22).

Wat was het geheim van Jozef?

Over zijn geheim lezen we in Gen.49:22-26. Jozef was een gewijde onder zijn broers: een nazireeër (vergelijk :26 met Numeri 6). Hij was als een jonge vruchtboom aan een bron. En ook al werd hij getergd, vijandig behandeld, vals beschuldigd en opgesloten, zijn boog bleef gespannen en zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de Machtige van Jakob, de rots van Israël, door de Almachtige: 'hoe het ook zij, Hij was erbij'.

En wij?

Ook nu gaan jong en oud soms door moeilijke tijden. Een enkele keer lijkt er geen einde aan te komen, maar ook dan mogen we vertrouwen op God die erbij is. We mogen iets van de gezindheid van Jozef laten zien, ja, van de Heer Jezus van Wie Jozef zo'n prachtig beeld is. Laten we bezielde mogen worden met de Geest van Christus en niet met de geest van deze wereld die veel dramatisert en helaas soms paniek zaait. God staat boven alles en ons leven is ten diepste in Zijn hand. Wat ons ook overkomt, 'Hij is erbij!'