

• door Gerda Hoddenbagh-Los

Vrouwen in de Bijbel

de Syro-Fenicische vrouw (Mat.15:21-28; Mark.7:24-30)

Na een aantal pittige twistgesprekken die de Heer voerde met farizeeën en schriftgeleerden, gaat Hij naar het gebied van Tyrus en Sidon in het uiterste noordwesten van Israël. Hij wil niet dat iemand het weet, maar kan niet verborgen blijven. Zodra Hij een huis (van een heiden?) is binnengegaan, komt er een vrouw, die aan Zijn voeten valt en Hem vraagt een demon ('een onreine geest') uit haar dochter te drijven. Heftige vraag! Moeders kunnen ernstig bezorgd zijn over het gedrag van hun kind, maar wanneer zegt een moeder: 'Mijn kind is ernstig bezeten' (Mat. 15:22b)?

Verwachting

Deze vrouw maakt deel uit van een groep oorspronkelijke bewoners van Kanaän. Eerder al (Mark.3:7-12) lezen we hoe velen uit die streek naar Jezus toegaan om naar Hem te luisteren en de wonderen te zien die Hij doet. Hoewel de Heer niet wil dat Hij bekend wordt, zal wat de vrouw heeft gehoord bij haar een verlangen hebben gewekt om Hem te ontmoeten. Vandaag is dat moment gekomen! Vol verwachting richt zij zich tot Hem met de woorden: 'Erbarm U over mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter is ernstig bezeten'. Zij - Griekse vrouw - noemt Hem Heer. Hoe bijzonder (1 Kor.12:3). Wat moet het de Heer goed doen om in deze streek een dergelijk persoon te ontmoeten. Toch reageert Hij niet bepaald toeschietelijk. Het gesprek verloopt enigszins cryptisch. Gelukkig beseft de vrouw wie zijzelf is tegenover de Persoon voor Wie zij knielt. Ze weet van hondjes die moeten leven van kruimels. Ze weet dat zij als niet-Jood geen recht heeft op verhooring. En juist deze houding wordt door de Heer gehonoreerd: 'O vrouw, groot is uw geloof; moge u gebeuren zoals u wilt' (Mat.15:28). Markus zegt het zo: 'Vanwege dit woord, ga heen, de demon is uit uw dochter gegaan' (7:29). Thuisgekomen vindt zij het kind op bed liggen en de demon uitgegaan.

Vragen

Een aangrijpende gebeurtenis die tegelijk vragen oproept. We lezen hier (i.t.t. Mark.9:14-29) niets over demonische uitingen of over een vraag wanneer het begon. Ook wordt niet vermeld of er anderen bij zijn voor wie dit een teken kan zijn.

Wanneer begint eigenlijk zoiets als bezetenheid? In Afrika en Azië heeft men meer kennis op dit gebied, maar ja, dat zijn dan ook 'heidense' culturen. Of is dat een vergissing en krijgt in ons geciviliseerde westen het heidendom meer en meer voet aan de grond? En dat niet alleen door immigratie, helaas veel meer doordat het christelijke geloof wordt gemarginaliseerd. Boeddhisme en Hindoeïsme zijn in opmars. Via allerlei wegen - bepaalde lectuur (o.a. stripboeken), jeugdprogramma's, computerspelletjes, muziek, enz. - kan de jeugd al vroeg in aanraking komen met het rijk van de duisternis. Weten ouderen wel waar de jeugd mee bezig is en wat daarvan de invloed is?

Help!

Steeds vaker roepen ouders professionele hulp in en voor steeds jeugdiger personen. Maar wanneer liggen de problemen op pedagogisch of psychologisch gebied, wanneer zijn ze psychiatrisch en wanneer zijn er occulte oorzaken? Het zijn vragen die niet zomaar te beantwoorden zijn. Deskundigen (o.a. dr. M.J. Paul en Wilkin van de Kamp) spreken van mogelijke 'overlap'. Belangrijk is om als ouders de vinger aan de pols te houden, te letten op mogelijke signalen en te bidden om wijsheid en geestelijk inzicht. Onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar - zeker in onze tijd - tegen geestelijke machten (Ef.6:12). We hoeven niet achter elke boom een demon te zien, maar als de duivel ingang heeft gekregen bij je kind (Ef.4:27), dan is het volgende belangrijk: schuldbelijdenis, gebed om reiniging door het bloed van Christus, verbreking van mogelijke gebondenheid (ook vanuit het voorgeslacht!) en om vervulling met de Heilige Geest. Zoek - net als de Syro-Fenicische vrouw - je toevlucht bij de Heer Jezus. Hij is overwinnaar over de machten der duisternis (Kol.2:15)!

Vraag: Welke gave van de Geest (1 Kor.12:7-10) is speciaal voor dit gebied belangrijk?