

GOD NIET BEPERKEN DOOR ONGELOOF

PSALM 78

• Johan Schep

Wij moeten ervoor oppassen, dat wij het werk van de Heere niet beperken of begrenzen. Zoals wij lezen in deze psalm: 'Want telkens weer stelden zij God op de proef en beperkten de Heilige van Israël' (vs.41 HSV). Wij moeten altijd de juiste dingen doorgeven wat betreft de Heere God en Hem niet begrenzen. Dat was het verdriet van de Heere over het Joodse volk. Telkens stelden zij de Heere op de proef en beperkten zij de Heilige van Israël. Wat een gewaarwording is het dat de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde beperkt wordt door Zijn schepselen. Zo was het ook bij de Heere Jezus, die in Zijn vaderstad haast geen enkele kracht kon doen (Mark.6:5-6). Wij wijzen niet met onze vinger naar het Joodse volk. Hun geschiedenis is die van ons eigen hart. Wij worden erbij bepaald om ervan te leren (1 Kor.10:11).

Zij beperkten de Heere in wat Hij voor hen wilde doen, in de voortgang van Zijn plannen ten aanzien van het erfdeel dat Hij wilde geven. Een reis van elf dagen werd uitgebreid tot veertig jaar (Deut.1:2). Zij verloren hun visie en leefden ver onder de maat. Dit moesten zij later doorgeven: 'Wij waren eens slaven van de farao in Egypte, maar de Heere heeft ons met een sterke hand uit Egypte geleid. En de Heere gaf tekenen en wonderen in Egypte aan de farao en aan zijn hele huis voor onze ogen. Maar ons leidde Hij daarvandaan om ons hierheen te brengen om ons het land te geven dat Hij aan onze vaders onder ede beloofd had' (Deut.6:20-25).

Wij zijn als gelovigen verlost van het slavenjuk van de zonde. Christus is ons Paaslam en Hij is voor ons geslacht. De Heere heeft ons uitgeleid om ons in het Beloofde Land te brengen. Wij zijn nu een nieuwe schepping geworden in Christus (2Kor.5:17). Dit is een vers dat altijd veel voor mij heeft betekend, en mij bij de Heere Jezus gehouden heeft. De apostel zegt ook: Zoals u Christus Jezus als Heere hebt aangenomen, *wandel* in Hem. Wandelen is niet dwalen, zoals zij veertig jaar lang deden. Door te wandelen maak je vooruitgang. Er mag groei zijn. Toen ik als zondaar tot geloof kwam, ontving ik geen leer maar een Persoon. Zoals ik de Heere Jezus heb aangenomen, zo word ik nu opgeroepen om met Hem te wandelen door het geloof. De Heere leidde mij uit, om mij in Christus te plaatsen. Het plan van de Heere is net zoals bij het Joodse volk om ons *goed* te doen. Hij beperkt Zijn zegeningen niet voor ons. Beproof Mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn (Mal.3:10). Hij zegt ook: 'Och, hadden zij maar zo'n hart, om Mij te vrezen en Mijn geboden alle dagen in acht te nemen, opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan' (Deut.5:29). Laten wij niet onder de maat leven, maar Ja en Amen zeggen op Zijn beloften en er dagelijks van genieten. Hij doet oneindig veel meer dan wij bidden of beseffen (Ef.3:20).