

Vrouwen in de Bijbel

Martha en Maria (Luk.10:38-42; Joh.11:1-44; 12:1-8)

Het is bekend dat Jezus (half-)broers en -zussen had, maar nergens lezen we dat Hij bij hen in huis was. Dat lezen we wel over een bevriend gezin in Bethanië, een plaats 3 kilometer verwijderd van Jeruzalem. Hoe precies de verhoudingen liggen binnen het gezin is niet helemaal duidelijk.

Martha

Het lijkt te gaan om Martha's huis (Luk.10:38) waar de Heer altijd welkom is. Martha is duidelijk de gastvrouw die vol ijver en dienstbetoon haar gasten wil verwennen. Die oosterse gastvrijheid staat (nog steeds) hoog aangeschreven. Martha doet haar uiterste best. Haar dienstbetoon neemt haar volledig in beslag, terwijl Maria in alle rust en vol aandacht is gaan zitten aan de voeten van de Heer. Dan klinkt ineens de stem van Martha (enigszins verwijtend): 'Heer, bekommert U Zich er niet om dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat zij mij moet helpen.'

Martha verwacht bijval, maar in plaats daarvan wijst de Heer haar nadrukkelijk terecht. O, die Martha, bezorgd en druk over veel dingen, maar zij vergeet het ene nodige. 'Zoek eerst het koninkrijk van God' (Mat.6:33) heeft de Heer, in het kader van bezorgdheid, nadrukkelijk onderwezen. Martha hoeft zich niet uit te sloven om de Heer een uitgebreide maaltijd voor te zetten. Zijn voedsel is 'om de wil van God te doen' (Joh.4:34). Begrijpt Martha niet dat ' bezig te zijn in de dingen van de Vader'(Luk.2:49) voor Hem boven alles uit gaat?

Maria

Maria's houding getuigt van een scherper inzicht dan haar zuster. Terwijl Martha haar liefde uit in het dienen van de Heer, gaat Maria's hart uit naar Hemzelf. Door aandachtig naar Hem te luisteren begrijpt ze dat Hem lijden staat te wachten. Zo komt zij ertoe om Hem - bij een latere gelegenheid - te zalven met kostbare nardus (Joh.12:1-8). Terwijl haar omgeving

reageert met onbegrip, voelt zij als geen ander aan wat nodig is: gemeenschap met en aanbidding van haar Heer en Heiland. De Vader zoekt aanbiddeers (Joh.4:23) en Maria blijkt dingen te begrijpen die voor anderen verborgen zijn. Met haar daad anticipeert zij op Jezus' begrafenis. Voor de Heer is dit misschien wel een van de kostbaarste momenten tijdens Zijn dienst op aarde (Spr.27:9a).

Lazarus

Dat de Heer vaste gast is in het huis van Maria en Martha, betekent niet dat hun weg over rozen gaat. Als Lazarus namelijk op een dag ernstig ziek wordt, sturen zij de Heer het bericht: 'Heer, zie, die U liefhebt is ziek'. Maar kort daarna overlijdt Lazarus en wordt begraven. Alle hoop lijkt vervlogen. De zussen zijn ervan overtuigd: 'Als de Heer hier was, zou Lazarus niet gestorven zijn.'

Hij komt, maar pas na vier dagen. En opnieuw is het Martha die in actie komt en Hem tegemoet gaat, terwijl Maria met de rouwenden thuis blijft zitten. Martha blijft degene met een totaal ander temperament dan haar zuster, maar juist daardoor ontspint zich een prachtig gesprek tussen haar en de Heer, waarin Martha getuigt van haar geloof in Hem die zich openbaart als de opstanding en het leven.

Prioriteit

Martha en Maria, twee vrouwen met verschillende karakters, zijn voor ons een voorbeeld van gastvrijheid en liefde voor de Heer. Niet voor niets komt Hij graag en regelmatig in hun huis. Het is niet verkeerd om, zoals Martha, bezig te zijn met praktische zaken, mits in de juiste gezindheid (Kol.3:23). En wat of Wie heeft prioriteit in ons dagelijks leven? 'Het goede is de vijand van het beste' en over wat het beste is, is de Heer duidelijk. Gaat ons hart ernaar uit om Hem beter te leren kennen (Fil.3:10)? Dan is dat precies waar ook Hij naar verlangt.