



# WAAROM STAAN JULLIE HIER DE HELE DAG ZONDER WERK?

(MAT.20:1-16)

• Gerard Hoddenbagh

Een vraag om goed over na te denken...

want...

1. de tijd is kort, we staan vlak voor de komst van de Heer, het is het elfde uur en wat doen we met onze talenten?
2. er is een oogst binnen te halen en voordat de druiven gaan rotten, moeten we aan de slag: 'De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders; smeekt dan de Heer van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstuurt' (Mat.9:37,38).

Daarom zoekt God 'werkers in de wijngaard'. Ben jij een werker of sta je 'heel de dag werkloos?'

Voordat we wat dieper op het thema ingaan, is het altijd goed om eerst naar de samenhang van deze gelijkenis te kijken.

Dus even geduld, maar we komen op het thema terug.

In het voorafgaande gedeelte (Mat.19:16-30) staan 4 belangrijke vragen:

1. Meester, wat voor goeds moet ik doen om eeuwig leven te hebben? (19:16)
2. Wat ontbreekt mij nog? (19:20)
3. Wie kan dan behouden worden? (19:25)
4. Wat zal dan voor ons zijn? (19:27)

Willen we werker kunnen zijn in het koninkrijk der hemelen, dan moeten we eerst zeker weten dat we gered zijn.

## De eerste vraag

We zien een jongeman naar de Heer toekomen met de vraag: 'Meester, wat voor goeds moet ik doen om eeuwig leven te hebben?'

De Heer wil hem afhalen van de plek waar hij staat (namelijk de gedachte die hij heeft dat je door iets te doen het eeuwige leven kunt krijgen) en antwoordt daarom ook met:

'Als u het leven wilt binnengaan, neem dan de geboden in acht'. Hij weet echter dat er geen mens in staat is om dat te doen: 'Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden' (Jak.2:10).

## De tweede vraag

En inderdaad, als hij vraagt 'Wat ontbreekt mij nog', blijkt, dat hem één ding ontbreekt (Mark.10:21).

Bij deze jongeman is het de rijkdom waarvan hij geen

afstand kan nemen. Bij jou/u en mij is het mogelijk iets anders.

## De derde vraag

Vandaar de vraag van de discipelen: 'Wie kan dan behouden worden?' Met andere woorden, als het er voor ons zo voorstaat, heeft niemand van ons een kans.

De wet is als een spiegel, die ons laat zien hoe vuil en krachteloos we zijn, maar die niet in staat is ons te rechtvaardigen, te heiligen of te vergeven. De wet is heilig, rechtvaardig en goed, maar wij deugen niet.

Dat klopt, als het van ons afhangt, komen we allemaal hopeloos te kort aan de eisen die God stelt, aan Zijn standaard, kortom: de heerlijkheid van God (Rom.3:22b,23: 'Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God').

Maar gelukkig, er is een andere weg en daarom geeft de Heer Jezus het volgende antwoord: 'Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk'.

Hoe dan?

Laten we Rom.8:3 lezen: 'Want wat voor de wet onmogelijk was, doordat zij door het vlees krachteloos was - God heeft (...) zijn eigen Zoon (...) gezonden'.

En iets verderop in Rom.10:4-12 lezen we: 'Want Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor ieder die **gelooft**'.

Onze godsdienst heet niet 'doen', maar 'gedaan'. Het werk is volbracht en wij hoeven ons slechts te bekeren en te geloven in het volbrachte werk.

Ooit kwam iemand bij een evangelist en vroeg: 'Wat moet ik doen om in de hemel te komen'. Zijn antwoord was: 'Je bent te laat'. 'Maar is er voor mij dan geen kans meer, kan ik dan niets meer doen?'. 'Nee, je bent te laat om nog iets te doen, maar...het goede nieuws is: "alles is al gedaan"' (Joh.19:30: 'Het is volbracht').

Ik hoop dat alle lezers de zekerheid van het geloof hebben. Er zijn er misschien die met hun hart geloven, maar nog nooit openlijk beleden hebben dat ze de Heer toebehoren en daardoor niet vrij zijn. Belijd Hem dan voor de mensen, je ouders, medescholieren, vrienden, collega's enz. Het maakt je vrij: 'Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de

>>

Heer vertrouwen zijn onaantastbaar' (Spr.29:25).

Er zijn er wellicht ook die in de samenkomst of kerk mee zingen, mee bidden, mee luisteren en toch nog veraf zijn. Kom dan tot Hem, belijd je schuld en zonden. Roep het uit: 'Heer, ik heb U nodig, ik ben ver van U vandaan. Ik heb een oneindige leegte in mijn ziel. Ik heb dorst; ik lijd honger. Hier ben ik, wees mij genadig!' Je hart zal onrustig blijven totdat het rust vindt in God.

## De vierde vraag

We hebben drie vragen gehad, nu de vierde: 'Wat zal dan voor ons zijn?'

Uit het antwoord van de Heer maken we op dat er een beloning wacht. Door de Heer te volgen in de tijd van Zijn verwerping (*want Hij is nog steeds niet geaccepteerd als de Heer der Heren en de Koning der Koningen – het is nog steeds geen Koningsdag geweest en Zijn populariteit lijkt steeds minder te worden, ook al trekt Hij zich niets aan van de peilingen*), zullen de discipelen in de toekomst op tronen zitten.

Zover is het nog niet. Nu zullen we omwille van Zijn naam soms zelfs familie moeten verlaten, maar in de toekomst zullen we honderdvoudig ontvangen en bovendien het eeuwige leven.

Nu zijn we de lijdende kerk, maar dan de triomferende kerk.

Dit antwoord zou zomaar de zelfvoldaanheid en trots van Petrus kunnen oproepen en daarom vertelt de Heer de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. Het woordje 'want' geeft aan dat het één met het ander te maken heeft.

## De gelijkenis

Uit de gelijkenis blijkt dat ook de werkers in de wijngaard niet prestatiegericht moeten zijn en denken, maar zich in hun werk mogen verblijden in drie dingen:

1. De rechtvaardigheid van de Heer: 'Vriend, ik doe u geen onrecht' (20:13)
2. De vrijmacht van de Heer: 'Ik wil aan hem die het laatst kwam, hetzelfde geven als aan u' (14)
3. De goedheid van de Heer: 'Of bent u afgunstig omdat ik goed ben' (dit laatste herinnert ons aan 19:17: 'Niemand is goed behalve Eén, namelijk God').

Ik denk dat die drie dingen alle kramp bij ons kunnen wegnemen in het dienen van de Heer. Hij is rechtvaardig, vrijmachtig en goed. Wat een Meester! Dat geeft ons rust.

We hoeven dus niet met de Heer te onderhandelen over de beloning. We hoeven het niet eens te worden over ons loon (20:2). We mogen dat aan Hem overlaten en vervolgens

doen wat onze hand vindt om te doen: 'Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen' (Pr.9:10), en 'Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden. Verdeel het in zevenen of zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal' (Pr.11:1), en 'Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten', en 'Zaaï uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. U weet immers niet of dit zal slagen of dat, of dat het allebei goed zal zijn' (Pr.11:4,6).

Paulus kon daardoor zeggen: 'Maar door de genade van God ben ik wat ik ben; en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; maar niet ik, maar de genade van God met mij (1Kor.15:10).

Hard werken en toch in het bewustzijn van genade - dat verlost ons van jaloezie, kramp, prestatiedwang of prestatiegericht zijn.

## De vijfde vraag

'Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?'

De landheer heeft vanaf 6 uur 's morgens tot 3 uur 's middags arbeiders geroepen en om 5 uur 's middags - het elfde uur - ziet hij nog enkelen staan.

Waarom zijn ze niet gehuurd?

Daar zijn misschien verschillende antwoorden op te geven. Ik denk dan aan wat er soms op school gebeurt. Er moet bijvoorbeeld een voetbalteam worden samengesteld en van de 15 leerlingen worden er 11 gekozen. De overige zijn niet goed genoeg of kunnen zichzelf niet goed genoeg profileren. Ze blijven altijd staan, ook bij andere spelletjes of sporten. Sneu is dat.

Maar...bij de Heer is het anders, dan is er voor iedereen hoop. 'Wat voor de wereld niets is, niets voorstelt, gebruikt God om mensen die denken iets te zijn, te beschamen'.

God kan iedereen gebruiken. Ooit zou iemand met één been tegen een zendingscommissie gezegd hebben: 'Maar als mensen met twee benen niet gaan, waarom zou ik dan niet gaan?'

Wat voor God belangrijk is, is *beschikbaarheid*. Iemand die beschikbaar is, kan God ook *bruikbaar* maken. Maar aan iemand die *bruikbaar* is, maar niet *beschikbaar*, heeft God niets.

Ben je beschikbaar?

Als je een klusje moet doen en je vindt geen hamer in je gereedschapskist om een spijker in de muur te slaan, dan lukt het ook met een baco sleutel. Oké, het gaat misschien



minder snel en goed, maar het lukt uiteindelijk toch. Als God 'de hamers' onder ons niet kan gebruiken omdat ze niet beschikbaar zijn, dan neemt hij een ander instrument.

### Tenslotte:

Wie zijn de werkers in de wijngaard?

Gaat het dan alleen over zendingen, evangelisten, herders of leraars? Ja en nee. Er is een bijzondere roeping waarover Paulus spreekt in 1Kor.16:10: *'Als Timotheüs komt, let er dan op dat hij zonder vrees bij u kan zijn, want hij doet het werk van de Heer, zoals ook ik'*.

We kunnen ook denken aan de discipelen en velen na hen, die geroepen zijn tot fulltime werk voor de Heer. Ze laten alles achter en volgen Hem.

Maar in een andere zin zijn alle gelovigen geroepen. Paulus spreekt over hen in 1Kor.15:58: *'Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, daar u weet, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer'*.

Wat is de wijngaard? Voorheen was dat Israël, nu de hele wereld.

Maar ik wil ook wijzen op de eigen wijngaard: je huis, gezin, familie, buurt, school en werkkring. Verwaarloos die niet, zoals de bruid zegt in Hooglied 1:6: *'Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt'*.

Ben je beschikbaar voor de Heer?

Je zegt: waarmee kan ik Hem dan dienen? Mijn antwoord is: 'Wat heb je in je hand?' (Ex.4:2). Het antwoord van Mozes: 'Een staf'. *'Begin waar je bent, met wat je hebt en doe wat je kunt'*.

Dan 2Kon.4:2: 'Vertel me – vraagt Elisa aan een weduwe – wat je in je huis hebt'. Haar antwoord? 'Niets dan een kruikje olie'. God doet er een wonder mee.

Vervolgens Mark.6:38: 'Hoeveel broden hebt u?' Het antwoord? 'Vijf broden en twee vissen, maar wat is dat voor zoveel mensen?'

Onder zijn hand wordt weinig veel!

Wat hebt u, heb jij in of onder je hand? Een hamer, een schroevendraaier, een naaimachine, keukengerei, een muziekinstrument, een iPad, een mobieltje? Misschien kun je iemand of een organisatie helpen om een website te maken of een YouTube kanaal op te zetten of... genoeg te doen dus.

'Maar, Heer', zei Mozes, 'zend toch iemand anders'. Toen ontbrandde de toorn van de Heer tegen Mozes en Hij zei...' (Ex.4:13.14)

Laat het zover niet komen, maar zeg met een Jesaja: 'Zie, hier ben ik, zend mij' (Jes.6:8).

Het volmaakte voorbeeld is de Heer Jezus Christus: 'Zie, Ik kom om uw wil te doen, o God (Ps.40:8,9).

Nog eens de vraag: 'Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?'

Laten we aan de slag gaan. Er is wereldwijd zoveel nood en nog steeds zijn er arbeiders tekort.