

EEN MENS OOGST WAT HIJ ZAAIT

VIER LESSEN UIT GALATEN 6:7-10 • Philip Nunn

KEUZES? PRIORITEITEN? OP HEEL WAT MANIEREN WORDT ER EEN BEROEP GEDAAN OP ONZE BEPERKTE VOORRAAD ENERGIE, TIJD EN MIDDELEN. IN GALATIË WAS ER DESTIJD, EVENALS NU, WERK TE DOEN IN DE GEMEENTEN. ER WAREN OOK SOCIALE NODEN. WAT WIL DE HEER DAT WE DOEN? PAULUS SPOORT ONS AAN HET LEVEN ALS EEN TUIN TE ZIEN.

God gaf deze wet – v.7

Dat God het heelal geschapen heeft met een verband tussen ‘oorzaak’ en ‘gevolg’ betekent dat we de wereld waarin we leven kunnen bestuderen, begrijpen en beheren. Dit verband is een wet. Wat we zeggen en doen heeft gevolgen. Daar ontkomen jij en ik niet aan. “Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Want wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten”. Daar kan tijd overheen gaan. Misschien zien we nooit vrucht. Maar wat we zaaien, zal uiteindelijk vrucht dragen.

Er is goed en slecht zaad – v.8

Paulus laat zien dat niet alle zaad goed zaad is. Wij kunnen een deel van onze energie, tijd of middelen investeren in zondige doelen, om onze zondige natuur te behagen. Ook voor slecht zaad blijft deze wet geldig: “Een mens oogst wat hij zaait”. Goed en slecht zaad, hoe klein ook, zal groeien en uiteindelijk vrucht dragen. Dit is een waarschuwing tegen het zaaien van slecht zaad. En een grote bemoediging als we goed zaad zaaien!

Word niet moedeloos, geef niet op – v.9

Zaaien kan zwaar werk zijn. Het kan planning, voorbereiding, opoffering en zelfverloochening inhouden. Je kunt gemakkelijk ontmoedigd raken. Het goede zaad groeit misschien erg langzaam, of je ziet de zo graag gewenste vrucht niet. De onverschilligheid en passiviteit van de mensen om je heen kunnen je ook ontmoedigen. Soms zal het goede werk dat je doet door anderen worden bekritiseerd. Sommigen zullen zelfs zeggen dat jouw goede zaad eigenlijk slecht zaad is! Degenen die van jouw

goede zaad profiteren zien misschien je zelfopoffering niet of vergeten je te bedanken. De nood om je heen kan zo groot zijn dat je je afvraagt hoe effectief jouw kleine bijdrage is! De apostel Paulus schreef: “Maar laten wij niet moedeloos worden in goeddoen; want te gelegener tijd zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.”

Maak gebruik van gelegenheden – v.10

Misschien heb je wel gemerkt dat het meestal mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel zijn die een ‘burn-out’ krijgen. Hoe komt dat? De meeste van deze mensen hebben een liefdevol en zorgzaam karakter en willen elke nood die zij zien, verzachten. Zij vinden het moeilijk om ‘nee’ te zeggen. Zij doen dus ook het werk dat God “tevoren bereid heeft” om door *anderen* te laten verrichten (Ef. 2:10). Daarom denk ik dat Paulus die matigende opmerking heft toegevoegd: “Laten wij dus, *wanneer wij gelegenheid hebben*, goeddoen”. Zoals Esther, kan God jou op de juiste plek op het juiste moment neerzetten om voor Hem actief te zijn. De barmhartige Samaritaan was ook op de juiste plaats op het juiste moment. Waar we ook gaan, we worden geroepen goed zaad te zaaien. Maar soms hebben we geen gelegenheid om dat te doen. We moeten ons dan niet schuldig voelen als we niet kunnen helpen. Bovendien, sommige projecten, sommige taken vallen gewoon buiten ons werkterrein. Moeten christenen hun beperkte energie, tijd en middelen inzetten voor algemene maatschappelijke projecten? Paulus antwoordt: “Laten wij goeddoen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het geloof.” Soms kunnen we worden opgeroepen gelegenheden te zoeken. Passiviteit is geen christelijke deugd. In een eerdere brief schrijft de apostel Paulus, “En dit [zeg ik]: Wie spaarzaam zaait, zal ook spaarzaam maaien; en wie rijkelijk zaait, zal ook rijkelijk maaien” (2 Kor. 9:6).

Zaaien en vergeten

Als je het over de jaren heen bekijkt, kan het gebeuren dat je de verschillende goede daden die je gedaan hebt, vergeet, evenals de goede woorden die je hebt geschreven of gesproken. Dat overkomt ons vaak. Maar ook dat vergeten zaad zal blijven groeien en vrucht dragen. Zo werkt het in Gods wereld! Nog een laatste aansporing om niet moedeloos te worden: “God is niet onrechtvaardig om uw werk te vergeten...” (Heb. 6:10). Hij vergeet nooit!