



Voorwoord

Omdat er zoveel afleiding is in onze moderne wereld, verliezen we vaak het fundamentele doel van het leven uit het oog. Veranderingen in onze omgeving leiden onze aandacht af en de resultaten van deze veranderingen kunnen ons soms in verwarring brengen. Dit is waarom het zo belangrijk is om geloof in God te hebben, omdat Hij nooit verandert; zelfs als wij het verknoeien of tegen Hem zondigen, verandert Hij nooit. God is niet veranderd; Hij is Dezelfde vandaag en morgen.

DINGEN DIE (NIET) VERANDEREN

• Gerhard Westerman

Inleiding

Het is me nogal een jaar geweest, een jaar waarin veel veranderd is - uiteraard niet in het minst door de gevolgen van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne die begin 2022 begonnen is. De coronapandemie, die nu gelukkig grotendeels achter ons ligt, heeft aan veel mensen het leven gekost. We hebben de laatste decennia grote veranderingen meegemaakt in de wereld en de maatschappij, en het lijkt wel of die veranderingen in steeds sneller tempo gaan. In mijn jonge jaren was er geen McDonald's, mijn moeder had geen wasmachine, auto's waren nog een bijzonderheid, televisie was onbekend, het woord computer, fax of GSM kenden we niet. De pil was nog niet uitgevonden en ook IKEA niet en ook kinderbijslag was nog toekomst. De diaconie van de kerk had een belangrijke taak voordat

er sociale instellingen kwamen. Organisaties zijn aan het veranderen. De samenleving is aan het veranderen. En mensen zelf zijn aan het veranderen. De manier waarop mensen kopen en bedrijven verkopen is door het internet radicaal veranderd. De invoering van de euro heeft veel veranderd. Maar ook door een onverwachte gebeurtenis, zoals ziekte een ongeval o.i.d., kan je hele leven veranderen. Het is bekend dat oudere mensen niet graag veranderen: 'Het was toch goed, waarom veranderen?'. Maar er is wel veel veranderd en er gaat nog veel veranderen! Bent u er klaar voor of bent u 'verandermoe'? We zouden nog lang kunnen praten over wat er allemaal veranderd is in het verleden, maar er zijn ook zaken die niet veranderd zijn en ook nooit zullen veranderen en daarover wil ik het met u hebben in dit artikel.

>>



God zal niet veranderen

‘Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd’ (Mal.3:6)

God verandert niet, want de Schrift zegt in 1 Samuel 15:29 dat God de ‘Onveranderlijke’ is. Er staat: ‘Ook liegt de Onveranderlijke van Israël niet’. Dat God niet veranderd is, wil zeggen dat Hijzelf, zijn karakter niet veranderd is, en dat geeft ons geloof een solide basis, daarop kunnen we vertrouwen en bouwen. God is licht, God is liefde (1Joh.1:5; 4:9): dat is en blijft Hij tot in eeuwigheid. Jakobus zegt van God dat Hij ‘de Vader der lichten is, bij Wie geen verandering is of schaduw van omkering’ (Jak.1:17). Hetzelfde wordt in de brief aan de Hebreëen van de Heer Jezus gezegd: ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’ (Hebr.13:8). Ik moet er niet aan denken dat de God van de Bijbel een grillige God geweest zou zijn, die op elk willekeurig moment zou kunnen veranderen van denken en handelen, zoals we dat vinden in de mythologie en in andere religies. Daar draaide alles erom om die grillige, humeurige goden te behagen. Als een god zijn intrek nam in zijn aardse woning, het goddelijke standbeeld, moesten de priesters dit wassen, aankleden en van lekkernijen voorzien. Iemand heeft eens geschreven: ‘Geloven betekent overgave en loslaten, vallen en zweven, eeuwig blijven vragen en zoeken. Gelovig bestaan komt erop neer, dat je voortdurend wordt verrast en op het verkeerde been wordt gezet, omdat God steeds weer anders is’. Juist het tegenovergestelde is waar! Het Bijbels geloven is geen sprong in het duister, want ‘het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet’ (Hebr.11:1). Maar Gods onveranderlijkheid betekent niet dat Zijn manier van handelen met Zijn schepping en schepselen niet kan veranderen. Bijvoorbeeld de tekst in Maleachi 3:6 wordt dan ook vervolgd door: ‘Keer terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren zegt de Here der heerscharen’. Dat maakt duidelijk dat God verschillend handelt in bepaalde situaties en toch Dezelfde blijft. Nee, Ik de Here ben niet veranderd, want: ‘Gij hebt voormaals de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk uwer handen; Die zullen vergaan, maar Gij houdt stand, zij alle zullen verslijten als een kleed, Gij verwisselt ze als een gewaad, en zij verdwijnen; ‘Maar Gij blijft dezelfde, aan uw jaren komt geen einde’ (Ps.102:26-28; Hebr.1:10-12).

De seizoenen zullen niet veranderen

‘Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden’ (Gen.8:22)

Zolang de planeet waarop wij leven, bestaat, blijven de seizoenen komen en gaan. Zoals we weten, hebben we de seizoenen te danken aan de schuine stand van de aarde. Maar door te zeggen ‘zolang de aarde bestaat’ wordt al aangegeven dat er ook een periode zal zijn waarin er wel veranderingen zullen optreden, die een ‘andere’ aarde zullen doen ontstaan. Zoals de mens nu met de aarde omgaat kunnen we vaststellen dat het, vooral sinds de industriële revolutie, misgaat. De gevolgen tonen zich op allerlei manieren, zoals het smelten van de ijskappen en daardoor het verhogen van het zeewaterpeil. Ook door de verhoging van de temperatuur wereldwijd wordt het klimaat beïnvloed. In de media worden we voortdurend met de neus op de feiten gedrukt en wordt er gezegd dat het niet goed gaat met deze aarde. Gods Woord zegt dat: ‘De schepping zucht en is in barennsnood, in de hoop dat ze zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God’ (Rom.8:21-22). Er is hoop, de schepping is in barennsnood, dat verwijst naar iets nieuws dat gaat komen. Gaat deze aarde voorbij, dan mogen we weten dat de tijden van verkwikking aanstaande zijn, de tijden van de herstelling van alle dingen’ (Hand.3:19-21). Daarbij mogen we denken aan het rijk van Christus, een periode in Gods handelen met deze aarde, die vooral uitvoerig en uitbundig beschreven wordt door de profeet Jesaja. Neemt u eens de moeite en lees die gedeelten waarover hij spreekt van de nieuwe hemel en nieuwe aarde die zal ontstaan wanneer de Messias verschijnt (zie bv. de hoofdstukken 60-62). Dan zullen er grote veranderingen optreden, ook in de natuur: de woestijn zal bloeien als een roos! Verder spreekt Jesaja over de wolf die bij het schaap zal verkeren, de panter die zich neerlegt bij het bokje, enz. Daar, op die herstelde aarde, zal er niet langer een zuigeling zijn die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden’ (Jes.65:17-25). Wat een positieve verandering zal dat zijn!

De mens zal niet veranderen

‘Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was’ (Gen.6:5)

Ja, er is veel veranderd, maar de mens niet en dat kan ook niet omdat hij aangetast is door de zonde. Wat uit het vlees geboren is, blijft vlees (zie Joh.3:6). Toorn van God wordt van de hemel geopenbaard, omdat de mens Gods openbaring in de schepping heeft verworpen, waardoor God hen heeft





overgegeven en hun op eigen wegen heeft laten gaan (Rom.1:18-32; Hand.14:16-17). Paulus spreekt over de zonde die in hem woont, en in ieder mens, en dat dat de oorzaak is van het falen van de mens om het goede te doen. Joden en Grieken zijn allen onder de zonde (zie Rom.3:9). Voor dat gegeven is in de evolutietheorie geen plaats, want daarin gaat men uit van de goedheid van de mens. De geschiedenis van de mensheid laat ons echter iets heel anders zien. Dat er niemand is die goed doet blijkt dan ook wel uit de daden van de mens: 'Hun keel is een open graf; met hun tongen plegen zij bedrog; addergif is onder hun lippen, hun mond is vol vervloeking en bitterheid; hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; vernieling en ellende is op hun wegen; en de weg van de vrede hebben zij niet gekend; geen vrees voor God staat hun voor ogen' (Rom.3:13-18). De Heer Jezus wijst op het hart als de bron voor het falen van de mens, wanneer Hij zegt: 'Want uit het hart komen voort boze overleggingen, moorden, overspel, hoererijen, diefstallen, valse getuigenissen, lasteringen' (Mat.15:19). Is er dan geen oplossing, geen verandering mogelijk? Ja zeker wel, en de Bijbel geeft die ook duidelijk aan door te stellen dat we een nieuwe schepping moeten worden door geloof in Jezus Christus (2Kor.5:17). Of zoals de Heer Jezus het tegen Nicodemus heeft gezegd: 'U moet opnieuw geboren worden' (Joh.3:1-21): dat brengt een verandering tot stand die leidt tot het eeuwige leven!

Gods Woord zal niet veranderen

'Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig' (Jes.40:8)

'Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel' (Ps.119:89)

God waakt over Zijn Woord! In de Bijbel, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament, heeft God, door de Heilige Geest, Zichzelf geopenbaard. We weten daarom ook dat God licht en liefde is (1Joh.1:5; 4:8,16). 'Want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar heilige mensen van Godswege hebben door de Heilige Geest gedreven, gesproken' (2Petr.1:21; vgl. 2Tim.3:16). Zo zegt Paulus: '...toen u van ons het woord van de prediking van God hebt ontvangen, hebt u het aangenomen niet als een woord van mensen, maar zoals het waarlijk is, als Gods woord' (1Thes.2:13). 'Het Woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. Dit nu is het woord dat u verkondigd is' (1Petr.1:25). De Bijbel is dan ook een bijzonder 'boek', het steekt met kop en schouders uit boven alles wat ooit geschreven is en nog geschreven zal worden. Dat is niet alleen zo door het unieke van zijn ontstaan, eenheid,

verspreiding of zijn literair karakter, maar ook door zijn morele karakter. Iets waarmee de moderne mens maar moeilijk overweg kan. De oorzaak daarvan is dat de Bijbel een systeem van moraliteit onderwijst dat radicaal indruist tegen het normbesef van de mens, die zichzelf tot norm heeft gesteld en aan veranderingen onderhevig is. De Bijbelse moraal is bijvoorbeeld dat we onze vijanden moeten liefhebben en wél moeten doen aan degene die ons haten en vervolgen; die moraal houdt ook in dat een wellustige blik overspel en dat haat moord is! Het Bijbelse antwoord op het morele probleem van de moderne mens is een persoonlijke, geestelijke wedergeboorte, een echte innerlijke levensverandering en een oprecht levend geloof in de opgestane Christus. Maar niet alleen de morele standaard is het die de Bijbel bijzonder maakt, ook het evangelie, de blijde boodschap, die daarin vermeld is. Dat evangelie maakt bekend hoe de gevallen mens weer opgericht kan worden en hoe de relatie met God hersteld kan worden. Een positieve verandering ligt klaar voor ieder die gelooft! Gods woord is de waarheid (Joh.17:17)! We worden dan ook opgeroepen om ‘te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd’ (Judas:3).

Gods raad (plan) zal niet veranderen

‘De raad des Heren houdt eeuwig stand, de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht’ (Ps.33:11)

Gods plan staat vast en is onveranderlijk, maar de weg die naar het doel moet leiden, kan veranderen, namelijk vanwege menselijk falen waardoor God corrigerend moet optreden. God heeft een plan met deze wereld en in de Schrift wordt dat aangeduid met ‘Gods raad of plan’. Zo zegt Jesaja: ‘Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker’ (25:1) en ‘Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zegt: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen’ (Jes.46:10).

Wat houdt Gods raad in en wat is het uiteindelijke doel? De apostel Paulus geeft daar een antwoord op, wanneer hij schrijft in de brief aan de gelovigen te Efeze: ‘God is overvloedig geweest jegens ons in alle wijsheid en inzicht; daar Hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt, naar zijn welbehagen, dat Hij Zich had voorgenomen in Zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op aarde is onder een hoofd samen te brengen in Christus’ (Ef.1:8-10). Die raad van God is aan de apostel Paulus bekend gemaakt, want we lezen in zijn afscheidsrede tot de oudsten van Efeze het volgende: ‘Daarom getuig ik op



de dag van vandaag, dat ik rein ben van het bloed van allen; want ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen’ (Hand.20:26-27). Die ‘raad’ moet hem dus bekend zijn gemaakt en sommigen verwijzen daarvoor naar 1Korinthiërs 11:23. Gods raad staat vast en zal haar doel bereiken, en bestaat daarin dat eenmaal elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde zijn zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader (Fil.2:10-11). Vast en zeker!

Ten slotte

Ook in het jaar 2023, dat alweer enkele maanden oud is, zullen er weer veel dingen veranderen. Bent u er klaar voor? Maar wat niet verandert en van grote waarde en belang is, is dat we mogen weten dat God niet verandert en Dezelfde blijft tot in eeuwigheid. Ook de loop van de schepping blijft bestaan, de seizoenen blijven elkaar afwisselen tot er een nieuwe aarde aanbreekt. Helaas blijft de mens hetzelfde, maar gelukkig kan, door de genade van God, ook daar verandering in komen, door de verkondiging van Gods Woord en het aanvaarden van de boodschap van het Evangelie. De tijd is nabij dat Gods raad volvoerd zal zijn en de komst van Jezus Christus is aanstaande. Dan zullen er grote positieve veranderingen plaatsvinden! Bent u daar klaar voor? ■