

# Vrouwen in de Bijbel

## de overspelige vrouw (Joh.8:2-11)

Een vrouw wordt bij de Here Jezus gebracht. Dat zou fantastisch kunnen zijn, als redding van deze vrouw het motief van de brengers was. Helaas is dat niet het geval. Het zijn schriftgeleerden en farizeeën die haar gebruiken om de Meester in een val te laten lopen. Zij is op heterdaad betrappt op overspel. De Bijbel vermeldt – heel diskreet – alleen deze juridische aanklacht. In onze tijd zouden de media er een smeug verhaal van maken door allerlei details toe te voegen over het hoe, wie, waar, wat en wanneer. De enige conclusie die wij kunnen trekken is dat het hier een Joodse vrouw betreft die getrouwd is en een buitenechtelijke relatie is aangegaan.

### Aanklagers

We kunnen proberen om ons een voorstelling te maken van wat vooraf ging aan de ‘arrestatie’. Misschien gingen er al langer praatjes over haar rond. Zijn de schriftgeleerden en farizeeën getipt? Hadden zij hun plan al klaarliggen en hebben zij het juiste moment afgewacht? Het gaat om meerdere aanklagers, dus lijkt het geen impulsieve actie te zijn. Merkwaardig trouwens dat alleen de vrouw wordt meegenomen, want de wet veroordeelt in zo’n geval man én vrouw (Lev. 20:10). Het is duidelijk dat de vrouw wordt gebruikt als pion in hun geniepige schaakspel. Zie je het voor je? Een groep opgewonden, zelfgenoegzame, schijnheilige, verontwaardigde mannen met tussen hen in de verschrikte vrouw die waarschijnlijk niet eens weet wat haar te wachten staat. Heeft ze tegengestribbeld? Gepestesteed? Hoeveel mensen zijn ooggetuige van deze vernederende vertoning? We krijgen het niet te weten.

### Spanning

Ze komen in de tempel, waar ze stilstaan voor een rabbi, Jezus, die in alle rust een menigte onderwijs geeft. De mannen kunnen niet wachten tot Hij daarmee klaar is: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrappt

op overspel. Nu heeft Mozes ons in de wet geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt U?’

Hoort de vrouw het goed? Gaat zij gestenigd worden? Haar lot ligt kennelijk in handen van de Persoon vóór haar. Zij voelt de spanning stijgen, maar er komt geen antwoord. Als ze durft op te kijken, ziet ze hoe Hij zich bukt en iets met zijn vinger op de grond schrijft. Haar aanklagers worden ongeduldig en herhalen hun vraag. Dan komt Jezus overeind en zegt: ‘Wie van u zonder zonde is, laat die het eerst een steen op haar werpen’. Opnieuw bukt Hij zich en schrijft op de grond. Het blijft stil. Er gebeurt niets, de vrouw hoort enkel geschuifel om zich heen.

Dan staat zij daar nog alleen met Hem. Nu richt Hij het woord tot haar: ‘Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld?’ Zij antwoordt: ‘Niemand, Heer.’ ‘Ook Ik veroordeel u niet; ga heen, zondig voortaan niet meer.’ Geen twijfel mogelijk. Wie deze woorden heeft gehoord, gaat als een vernieuwd mens naar huis.

### En wij?

In onze tijd wordt overspel goedgepraat en zelfs gepromoot (‘second love’). Hoe dienen wij als christenen daarmee om te gaan? De Heer leert ons hier en in Zijn verdere onderwijs belangrijke lessen: Het is duidelijk dat overspel zonde is en wat zonde is, mag niet worden vergoelikt. Hij kent de harten (Luk.5:22); Hij leert ons eerst naar onszelf te kijken (Matt.7:1-5) alvorens over anderen te oordelen. Ook Paulus schrijft iets soortgelijks aan de Galaten (6:1): ‘Broeders, zelfs als iemand door een overtreding overvallen wordt (dus niet daarin leeft!), brengt u die geestelijk bent zo iemand terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook u niet in verzoeking komt’. Dat laatste is heel belangrijk als wij bedenken dat ‘ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, al overspel met haar gepleegd heeft in zijn hart’ (Matt.5:27,28). En zou dit niet ook voor vrouwen gelden?