

Vrouwen in de Bijbel

Maria, moeder van Johannes Markus (Hand.12:12)

Wat valt er te vertellen over en te leren van een vrouw aan wie maar één tekst in de Bijbel is gewijd? Het betreft opnieuw een vrouw met de naam Maria. Ze woont in Jeruzalem en maakt onderdeel uit van de jonge christelijke gemeente. Maria heeft een eigen huis met personeel en kan dus een welgestelde vrouw worden genoemd. Er zijn gelovigen die hun bezittingen verkopen om te voorzien in de noden van anderen (Hand.4:34,35). Daarin geeft onder anderen Barnabas ('zoon van de vertroosting', een vrijgevig man) het voorbeeld (4:36,37). Hij blijkt een broer of zwager van Maria te zijn (Kol.4:10). Maria houdt haar huis en stelt het open voor de gelovigen.

Wellicht is zij weduwe, omdat wel haar zoon (Johannes, bijgenaamd Markus), maar niet haar man wordt genoemd.

Moed

De explosieve start van de gemeente en het getuigenis van de jonge gelovigen maken dat de Joodse leiders tot vervolging overgaan. Stéfanus wordt gestenigd, Jakobus onthoofd, anderen worden gevangen genomen, velen nemen de vlucht naar veiliger streken. Maria blijft in Jeruzalem. Als ook Petrus werd gevangen gezet, is er in haar huis een nachtelijke bidstond. Velen komen bijeen en dat is beslist niet zonder gevaar. Maria blijkt een vrouw met moed. Als Petrus door een engel wordt bevrijd, weet hij dat hij naar het huis van Maria moet gaan. Hun gebed is verhoord, wat een bemoediging voor de jonge gemeente!

Zwaar

Het leven van Maria speelt zich af op de achtergrond. Over haar zoon Johannes Markus komen we meer te weten. Als de eerder genoemde Barnabas –'een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof' (11:24) - met Saulus terugkeert naar Jeruzalem, besluiten ze Johannes Markus met zich mee te nemen. Voor Maria moet dit best spannend zijn. Ze offert haar zoon op aan de dienst van de Heer. Hoewel hij aan de gevaren in Jeruzalem is ontkomen, staan hem nieuwe gevaren te

wachten. Toch laat ze hem gaan. Hoe lang hij onderweg is, valt niet met zekerheid te zeggen; maar er komt een dag dat Johannes Markus weer bij Maria voor de deur staat (13:13). Was het leven als zendeling te zwaar voor hem? Was hij te jong voor deze uitdaging? Best mogelijk dat hij met zeeziekte te kampen kreeg bij de overtocht naar Cyprus en later naar Pisidië. Paulus beschrijft later aan de gemeente in Korinthe wat hijzelf door de jaren heen meemaakte (2Kor.11:23-27). Zendingstreizen zijn beslist geen cruisevakanties.

Dienstbaar

Ik stel mij zo voor dat Maria geluisterd heeft naar de ervaringen van haar zoon, maar hem bovendien heeft aangemoedigd om open te blijven staan voor de roepstem van de Heer. Want er komt een dag dat zijn oom Barnabas hem opnieuw vraagt om met hem mee te gaan. Het zal Maria pijn gedaan hebben dat door toedoen van haar zoon een verbittering is ontstaan tussen Barnabas en Paulus, maar zo krijgt Johannes Markus een herkansing.

Van Maria kun je zeggen dat zij een vrouw op de achtergrond is met kennelijk de gave van dienstbaarheid (Rom.12:7). Zelf dient zij de gemeente in een tijd van vervolging; haar zoon leert zij de oudere broeders dienen. Ook hij blijft altijd op de achtergrond. Uit 1Petrus 5:13 blijkt dat hij veel met Petrus is opgetrokken. Is het niet bijzonder dat juist hij, de latere schrijver van het evangelie naar Markus, de Heer beschrijft als de volmaakte Dienaar?

En wij?

Hoe voeden wij onze kinderen op? Leren wij hen dienstbaar te zijn? Niet op te geven bij tegenslagen? Ook ons staan waarschijnlijk moeilijker tijden, zelfs tijden van vervolging te wachten. Onze geestelijke ruggengraat - en die van onze kinderen - moet geoefend zijn/worden om weerstand te kunnen bieden in de boze dag (Ef.6:13).

Laat ons devies daarom zijn: 'Waakt, staat vast in het geloof, weest mannelijk, weest sterk!' (1Kor.16:13).