



HET MOET JE GEGEVEN WORDEN

• Gerard Hoddenbagh

In juni jl. kampeerden wij op de Veluwe in een prachtige omgeving. Het weer was uitstekend en op een zaterdag begon men tot onze verbazing op de camping al vroeg een boekenmarkt op te bouwen. Natuurlijk was mijn interesse gewekt en zodra de markt begon ben ik gaan neuzen bij de boekenkraampjes. Het waren hoofdzakelijk Bijbelverklaringen en preken uit reformatorische hoek. Bekende namen als Charles Spurgeon - de prins der predikers - John Bunyan - de ketellapper die o.a. het prachtige boek 'Pilgrim's Progress' (De Christenreis) geschreven heeft - Matthew Henry, de alom bekende schrijver van de Bijbelverklaring 'Exposition of the Old and New Testaments' en anderen uit Engeland vulden de vakken. Er waren ook titels van Nederlandse predikanten zoals 'Vader Smytegelt' en 'Vader Brakel' - hoofdzakelijk gelezen in de meer bevindelijk gereformeerde traditie.

Mijmeringen

Iedere traditie binnen de algemene christelijke kerk heeft zo z'n eigen voorgangers, mensen Gods die richting hebben willen geven aan de hun toevertrouwde gelovigen. Bij de methodisten zijn dat John en Charles Wesley; bij het Leger des Heils is dat de Booth familie en in het bijzonder William Booth; bij de opwekkingsbewegingen in Amerika zijn dat Jonathan Edwards, George Whitefield en anderen (The First Great Awakening), en onder de zgn. 'broeders' circuleren namen als Anthony Groves, John Darby, George Müller, William Kelly, Charles Mackintosh (Chief Men Among The Brethren). En zo zouden we nog vele namen kunnen noemen van toegewijde gelovigen die vanaf het ontstaan van de gemeente van God op de Pinksterdag tot op de dag van vandaag hebben willen dienen. Wat mogen we dankbaar zijn voor de vele lectuur die te verkrijgen is, tegenwoordig ook op het internet en langs andere wegen.

Terug naar de boekenmarkt

Na deze mijmeringen weer terug naar de boekenmarkt. Terwijl ik er rondkeek, ving ik flarden van een gesprek op. Ik hoorde een boekenverkoper met verontwaardigde stem zeggen: 'Tegenwoordig denken ze dat ze het zomaar pakken kunnen, maar zo makkelijk gaat het niet; het moet je gegeven worden'. Bekende klanken. Vier jaar lang heb ik zomer en winter in de Bijbelkiosk in Scheveningen gestaan en heb ik heel wat gesprekken gevoerd met mensen uit bevindelijk gereformeerde kring. Naast het werk in de Bijbelkiosk heb ik ook in Scheveningen huis aan huis gecolporteerd en was het soms zo dat ik aan mijn geloof ging twijfelen door de vele bedenkingen die men had tegen het 'goedkope evangelie' dat ik bracht. Dit was een moeizame, maar ook leerzame tijd.

Zo makkelijk gaat het niet

'Het moet je gegeven worden'. Ja, dat klopt. In Johannes 3 vers 27 staat het volgende:
'Een mens kan helemaal niets aannemen, tenzij het hem uit de hemel is gegeven'. Dus het is helemaal waar, iets wat je niet wordt gegeven, kun je en mag je niet aannemen. Maar, God zij dank staat er in hetzelfde hoofdstuk in vers 16: 'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft'. Wat een genade! God heeft gegeven. En niet iets, maar Iemand: Zijn eniggeboren Zoon. Aan wie? Wat is de reikwijdte van Zijn geschenk? De wereld! God reikt Zijn hand uit naar alle mensen, de hele wereld. En ieder die gelooft, ontvangt eeuwig leven.

Aanhoren en aannemen

In Jakobus 1:17 staat: 'Elke goede gave en elk volmaakt geschenk daalt van boven neer, van de Vader der lichten'.

De Heer Jezus is in de eerste plaats die goede gave en dat volmaakte geschenk. Een geschenk mag je aannemen. Paulus zegt in 1 Timotheüs 1 vers 15: 'Het Woord is betrouwbaar en alle aanneming waard'. Let goed op, er staat niet 'en het aanhoren waard'. Ook dat is belangrijk, want 'hoe zullen zij geloven in Hem van Wie zij niet gehoord hebben?' (Romeinen 10:14)
Maar het aanhoren is niet vrijblijvend. We nemen een geschenk aan of we houden onze handen op de rug, wat zoveel wil zeggen als 'ik wil het niet'.

Ben ik wel uitverkoren?

Maar, hoor ik je tegenwerpen: 'Hoe weet ik dat ik uitverkoren ben?' In 1 Timotheüs 1:15 staat: 'Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te behouden'. Er staat niet 'om uitverkorenen te behouden'.

Wie stelt de diagnose?

Ja maar, hoor ik je zeggen: 'ik ben nog geen zondaar voor God geworden, ik voel mijn zonde nog niet diep genoeg'. Dat kan zo zijn, maar niet jij stelt de diagnose, maar God en Hij zegt dat je zondaar bent, ook al voel jij dat nog niet erg genoeg.

Stel je eens voor dat je naar de dokter gaat en dat hij zegt dat je ernstig ziek bent en dat je binnen afzienbare tijd zult sterven als je niet direct actie onderneemt. Stel je voor dat jij dan zegt: 'Ja maar, ik voel me niet ziek, dus ik laat me niet helpen'. Hoe onverstandig, ja dom kun je zijn. God stelt de diagnose en zegt: 'Allen hebben gezondigd en missen of komen tekort aan de heerlijkheid van God' (Romeinen 3:23). En omdat Hij dat zegt, is het waar. En, wees eerlijk, heb jezelf ook niet het gevoel dat je zondig bent en gezondigd hebt? Waarschijnlijk wel en dus mag, ja moet je komen.

Dank God voor Zijn gave

Neem zijn geschenk aan en dank Hem voor de gave van Zijn Zoon. Je zult merken dat je naderhand nog meer zondekennis krijgt, want hoe verder je op de weg bent, hoe meer je ontdekt dat er in je vlees geen goed woont. Maar je mag dan zeggen: 'God zij dank door Jezus Christus, mijn Heer' (Rom.7:25).

Overigens kun je ook niets aannemen als jij je handen vol hebt met goede werken, van welke aard dan ook. Je moet echt komen met lege handen en pas dan kan God die vullen.

En dus, omdat het uit de hemel gegeven is – namelijk Zijn Zoon – mag je het ook aannemen. 'En allen die Hem aangenomen hebben, hun gaf Hij het recht om kinderen van God te worden' (Johannes 1:12 en 1 Johannes 3:1).